

Reader bij het telefonisch seminar over paranormale gaven gegeven op 7-12-2010.

Je kunt deze downloaden via www.leveningod.nl

We leven in een tijd waarin er heel veel interesse is naar het paranormale, het bovennatuurlijke, het spirituele. Veel tv programma's, films, boeken en cursussen gaan hier over.

Dat is niet verwonderlijk want we zijn ten diepste ook geestelijk ofwel spirituele wezens. Wij zijn een geest, hebben een ziel en wonen in een lichaam. Onze diepste zelf zoekt naar de zin van het leven en zoekt dan ook bewust of onbewust naar zingeving. Diep van binnen weten we dat het antwoord ligt in de spirituele wereld.

Als we naar het leven van Jezus kijken dan zien wij dat Hij leefde vanuit een andere werkelijkheid. Jezus zag, wist en deed dingen die niet te verklaren zijn vanuit de zichtbare werkelijkheid. Jezus had paranormale gaven.

Jezus was helderziend, (Joh 1:51)

helderwetend, (Mat 9:4)

Hij kon de toekomst voorspellen (Marc 10:33)

Hij leviteerde toen Hij over het water liep. (Mat 14:28)

Hij kon brood materialiseren bij de brood vermenigvuldiging. (Mat 14:19)

Hij reisde astraal toen Hij door de duivel verzocht wordt. De duivel bracht Jezus astraal naar verschillende plaatsen. (Mat 4:5)

Jezus had genezingsgaven waarmee Hij zeer veel wonderen deed. (Mat 8:16)

Hij sprak met overleden mensen, met Mozes, en Elia (Marc 9:4)

Met psychokinese deed Hij een boom verdorren op afstand. (Mat 21:19)
enz.

Jezus leerde Zijn leerlingen dezelfde dingen te doen en gaf hen macht en gezag over ziekten en boze geesten en gaf hen de opdracht dezelfde dingen te doen als Hij deed.

Marcus 16: 17 Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken, 18 slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden.

Joh 14:12 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader;

Jezus was zelf zeer paranormaal begaafd en onderwees Zijn leerlingen om zich te bewegen in de bovennatuurlijke ofwel paranormale gaven. Niet alleen de apostelen maar alle gelovigen worden opgeroepen om dezelfde dingen te doen die Jezus deed.

Het is dus volkomen legaal om met paranormale dingen bezig te zijn en te geloven in bovennatuurlijke gaven.

De vraag is nu hoe gaan we veilig om met paranormale verschijnselen en paranormale of bovennatuurlijke gaven en occulte ofwel verborgen zaken.

OM hier inzicht in te krijgen gaan we helemaal terug naar de oorspong, de schepping van de mens. *Hebr 11:3 Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare.*

De zichtbare werkelijkheid is dus ontstaan door, in en uit de onzichtbare werkelijkheid door het Woord van God. De onzichtbare, spirituele werkelijkheid is dus een hogere werkelijkheid dan de aardse zichtbare werkelijkheid van ruimte en tijd.

Als we het scheppingsverhaal bestuderen dan zien we dan de hele schepping tot stand is gekomen door en uit het Woord van God. De mens is echter op een andere manier geschapen.

De mens zelf is niet tot aanzijn geroepen door het Woord. Net zoals de vrouw uit de zijde van de man is genomen en daardoor een eenheid met de man kan vormen, zo is de mens uit de zijde van God genomen om een eenheid met God te vormen.

Gen 2:7 toen formeerde de HERE God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; also werd de mens tot een levend wezen.

Jak 4:5 De geest, die Hij in ons deed wonen, begeert Hij met jaloersheid?

Wij zijn dus uit de Geest van God genomen met als doel om een eenheid met God te vormen vanuit een diepe intieme liefdesrelatie.

Wij zijn hoge geestelijke wezens met een lichaam in de aardse werkelijkheid van tijd en ruimte om ons te kunnen ontwikkelen tot geestelijke volwassenheid om te groeien tot een volwaardige Bruid van God.

Wij zijn niet de enige geestelijke wezens die door God zijn geschapen. God heeft ook diverse verschillende soorten engelen geschapen. God heeft de hele spirituele wereld geschapen met machten en krachten en wetmatigheden om de aarde en de hele mensheid te besturen in haar ontwikkeling. De aardse en spirituele werkelijkheid lopen parallel en beïnvloeden elkaar. Het een kun je niet loskoppelen van het ander. Ten diepste heeft alles wat je hier op aarde doet een spirituele waarde.

We weten niet alles over de engelen en hoe deze precies zijn geschapen en wat hun functie en taken zijn maar we weten wel genoeg.

Hebr 1:14 Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen, die het heil zullen beërven?

Engelen blijken net als mensen een vrije wil te hebben en daardoor hebben ze een keuzemogelijkheid en dus ook de mogelijkheid om lief te hebben en te haten. Hierdoor is er net als op aarde ook in de spirituele werkelijkheid sprake van licht en duisternis.

Ook in de spirituele of astrale werkelijkheid is er sprake van ego, machtsstrijd, manipulatie, haat, misleiding, leugen verlangen naar invloed en erkenning bij engelen die niet volledig in het Licht van God staan. In de engelen wereld is er sprake van hiërarchie en zelfs onderlinge strijd.

Lucifer, wat betekent lichtdrager was een belangrijke engel bij God maar heeft verkeerde keuzes gemaakt en is voor zichzelf begonnen. Hij probeert nu zoveel mogelijk macht te krijgen om uiteindelijk God van Zijn troon te stoten. Het probleem van Lucifer is dat hij er niet uitziet als een duivel. Hij heeft heel veel kennis van de spirituele wereld en van God en ook van het Licht maar is en blijft een

geschapen wezen en is dus niet gelijk aan God en zal dat ook nooit worden.

Zijn grootste techniek tegenwoordig is onzichtbaar te zijn, te zorgen dat mensen denken dat hij niet bestaat waardoor hij zijn gang kan gaan door misleiding.

We hebben geestelijk inzicht nodig om licht en duisternis, om waarheid en misleiding te kunnen onderscheiden zeker als we ons gaan bewegen in de spirituele ofwel paranormale werkelijkheid. Niet alles wat blinkt is goud. Dat geldt zeker in de paranormale wereld.

[\(zie ook Ezechiël 28 waarin de val van de satan beschreven wordt\)](#)

Eenvoudig geschetst heb je drie soorten werkelijkheden. Drie lagen. Je hebt de aarde werkelijkheid van tijd en ruimte waarin wij leven. De driedimensionale werkelijkheid.

Je hebt de spirituele of astrale werkelijkheid. Daarin zijn wezen zoals engelen maar ook krachten, wetmatigheden, machten, invloeden, sferen, energieën, enz. Vanuit de kwantumfysica zou je dit het veld kunnen noemen. Deze wereld is echter niet neutraal. In deze wereld is zowel licht als duisternis en strijd. Maar er zijn ook neutrale spirituele wetten waar zowel engelen als wij mensen als geestelijke bewuste wezens gebruik van kunnen en mogen maken. Er zijn echter ook wetmatigheden waarvan God ons zegt dat we ons daar niet in moeten verdiepen omdat het te gevaarlijk en complex is.

De derde werkelijkheid is de hemel waarin God woont en waarin enkel Licht is.

Als we ons bewegen in de paranormale wereld is het van het grootste belang dat we rechtstreeks in contact staan met de Bron zoals Jezus dat deed. Anders komen er allemaal valse invloeden door ons heen.

Dat is ook de reden waarom God ons in de Bijbel verbied om contact met doden te zoeken, een waarzegger te raadplegen, goden aan te roepen, sterren te raadplegen, met toverspreuken (mantra's) aan de slag te gaan, te pendelen enz enz. De Bijbel verbied ons ook een beeld van een god te maken en die te aanbidden.

Elke poging om in contact te komen met de spirituele wereld buiten de Bron om brengt ons in contact met het grijze tussen gebied met zijn vele gevaren. Dat wil niet zeggen dat alles fout is maar daarvoor geldt het bekende yin en yang principe. Niks wat je uit die wereld doorkrijgt is volmaakt zuiver en het gevaar bestaat zelfs dat het heel duister is. Dus elk contact met doden, waarzegger, channeling, horoscoop is per definitie niet helemaal onzuiver en soms zelfs heel gevaarlijk. Zelfs boodschappen van engelen moeten getoetst worden of ze werkelijk uit God zijn.

1 Joh 4:1 Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn

Als we dus in de voetsporen van Jezus willen wandelen en gebruik willen maken van de gaven van de Heilige Geest, de bovennatuurlijke gaven uit God is het belangrijk te weten hoe we onderscheid kunnen maken en de Bron van God kunnen herkennen.

Welke bovennatuurlijk of paranormale gaven zijn er?

Ten eerste wil ik onderscheid maken tussen hooggevoeligheid vanuit de ziel en contact hebben met de geestelijke wereld vanuit de geest met geestelijke wezens en entiteiten.

Hooggevoeligheid kan spontaan ontstaan door een traumatische maar krijgt men meestal mee door geboorte. Hooggevoeligheid betekent dat je dingen kun zien, ervaren, voelen vanuit de spirituele wereld. Dat is niet altijd even makkelijk. Zeker niet als je er niet zelf naar gezocht hebt of hebt ontwikkeld vanuit een spirituele groei in relatie met God.

Hooggevoeligheid vanuit een trauma ontstaan geeft onbalans in je leven. Er is een te grote kloof tussen het spirituele en het gewone aardse dagelijkse leven. Ook bij hooggevoelige kinderen is het belangrijk dat ze leren omgaan met hun gevoeligheid en niet uit balans raken.

Hooggevoelige mensen kunnen makkelijk beïnvloed worden vanuit de spirituele wereld wat helaas niet altijd positief is omdat er ook veel misleiding en machtsstrijd is in de spirituele wereld.

Er zijn twee zeer belangrijke aspecten om te onderzoeken of invloeden uit God zijn of niet.

Als we terug gaan naar de schepping dan lezen we in Genesis dat Adam en Eva werden misleid door de slang. De slang misleide de mens door hen voor te houden dat ze gelijk aan God konden worden. Deze boodschap is gelijk de kern van elke spirituele en paranormale misleiding. Het gaat om het ego, over macht en invloed, jezelf tot god verheffen en totale controle over je leven willen hebben. Veel spirituele cursussen gaan ook hierover. Hoe creëer ik wonderen in mij leven. Hoe krijg ik macht over mijn leven. Hoe creëer ik mijn eigen geluk. Hoe wordt ik verlicht. Hoe wordt ik god.

De grote ontkenning van een hogere Waarheid en God buiten jezelf die het beter weet dan jij. Alles wat de mens verheft tot god is misleiding en komt uit de verkeerde bron.

Ware zuivere spiritualiteit is namelijk niet op jezelf maar op God en de ander gericht.

Ware Liefde zoekt zichzelf niet.

Jezus leefde op aarde niet voor Zichzelf maar om de wil van de Vader te doen en om de mensheid te dienen in Liefde.

Joh 3:34 Jezus zeide tot hen: Mijn spijze is de wil te doen desgenen, die Mij gezonden heeft, en zijn werk te volbrengen.

Hooggevoeligheid op zich is neutraal. Je bent daardoor niet beter of meer spiritueel. Als je hooggevoelig bent kun je wel beter anderen begrijpen die dat ook zijn en wellicht iets voor hen betekenen. Maar dan moet je eerst zelf hebben geleerd er mee om te gaan.

Hooggevoeligheid kun je zien als een talent zoals muzikaliteit. Je kunt er iets moois mee doen en inzetten om vanuit Gods Liefde mensen te dienen en harten aan te raken of je kunt het voor jezelf gebruiken voor je eigen eer en roem en er soms zelfs veel geld mee te verdienen.

Hooggevoeligheid zonder afstemming op God kan gemakkelijk leiden tot beïnvloeding door entiteiten, geesten, gidsen of hoe je ze ook noemen wilt vanuit de spirituele wereld. Deze mensen komen dan in een spiritueel netwerk van beïnvloeding waar ze zonder het zelf te beseffen meewerken aan het grote netwerk van misleiding.

Als je niet rechtreeks tot de Bron nadert kom je automatisch in het grijze gebied van de spirituele wereld, ofwel de hemelse gewesten zoals de Bijbel dat noemt.

Hoe kun je de invloeden vanuit de spirituele wereld toetsen?

- 1) Aan de vruchten kent men de boom. Breng de ervaring je dichter tot God en brengt het meer Liefde in je leven dan lijkt het goed. Belemmert de ervaring je in het bidden of Bijbellezen en kun je niet meer goed contact met God krijgen. Raak je innerlijke rust en vrede kwijt en voel jij je gedwongen om dingen te doen die je eigenlijk niet wilt. Dan is de kans groot dat je onder verkeerde invloed staat.
- 2) God is liefde. In de Liefde is geen angst of veroordeling.
Gaat een ervaring gepaard met angst of veroordeling dan is deze niet van God.
- 3) De Heilige Geest brengt mensen altijd in aanbidding tot God de Vader.
Joh 3:23,24 maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbiddeers de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbiddeers; God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid.
- 4) Elke openbaring of leer vanuit de spirituele wereld die ingaat tegen het Woord van God, de Bijbel, kan niet van God komen. Jezus zelf erkende het gezag van de bijbel en God gaat nooit tegen Zichzelf in.
1 Joh 4:2 Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God
- 5) Elke leer die het belang van het offer van Jezus Christus niet erkend, kan niet van God komen. Jezus is het belangrijkste liefdesoffer van God. Door dat niet te erkennen wijs je het mooiste geschenk van God af.
Gal 1:8 s Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, [u] een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt!
- 6) Toets de oorspong, de bron van waaruit de boodschap of kracht komt. Dat is vaak een probleem en daarmee ook een gevaar. Vaak roepen mensen maar namen of mantra's terwijl ze niet weten wat ze doen en wie of wat ze aanroepen. Als je engelen, heiligen, doden, goden of andere entiteiten oproept buiten God en Jezus om, kan er van alles komen. Je weet gewoon nooit zeker wat of wie er komt uit de spirituele wereld. De misleider is ook een leugenaar en kan zich voordoen als ieder ander. Elke geheime inwijding en geheime mantra is zeer verdacht. Geheime tekens zijn verdacht. Toverspreuken zijn verdacht. Je weet niet wat de bron is en met welke krachten je bezig bent. Ook horoscoop, handlezen, readings, tarot zijn verdacht omdat jij je stelt onder invloed van spirituele krachten die niet altijd zuiver zijn. In de mate waarin jij er in gelooft krijgen ze invloed in je leven en kunnen ze zeer gevaarlijk zijn. Waarzeggerij en voorspellingen kunnen uitkomen alleen al omdat jij er in gelooft en daardoor krachten naar je toe trekt die het bewerken. Maar niet altijd vrijblijvend. Ook spirituele genezingen moet je soms duur betalen. Niet alleen met geld maar door beïnvloeding.
Blijf ver uit de buurt van spirituele krachten waarvan je niet voor 100% zeker bent dat ze uit God zijn. En ze zijn niet uit God omdat iemand zegt dat ze uit God zijn. Iemand kan zeggen dat hij of zij de gave van God heeft gekregen maar toch zelf misleid worden.
Zelf laat ik mij alleen op spiritueel vlak helpen of de handen opleggen door hen waarvan ik weet dat de bidden in de naam van Jezus en zelf door Jezus Christus in verbinding staan met God. Met elke andere vorm van spirituele of energetische healing ben ik zeer voorzichtig vanwege het bestaan van zoveel onzichtbare krachten en misleiding.

- 7) Eigenlijk kun je alleen voor 100% zeker weten dat krachten uit God komen als ze gedaan worden in de naam van Jezus Christus. Want het leven van Jezus Christus is toetstbaar. Hij heeft bewezen 100% in liefde te staan en te leven. Zijn woorden en daden zijn gelijk. Hij heeft Zijn Liefde bewezen door Zijn lijden en sterven aan het kruis. Daarom is Jezus ook de zuivere weg tot God. In Jezus Christus ben je veilig en door te bidden in Jezus naam weet je zeker dat je niet je eigen krachten of verkeerde spirituele krachten doorgeeft maar alleen de kracht van God.

Bid nooit tot engelen of heiligen en praat nooit met gidsen of overleden mensen. Waarom zouden we dat doen als we een rechtstreekse verbinding met God hebben door Jezus Christus.

Nog meer dan in ander tijden hebben we de kracht en openbaring van de Heilige Geest nodig in ons leven om zuiver en rein te blijven en onderscheiding te hebben tussen licht en duisternis en misleiding.

Jezus wil ons dopen met de Heilige Geest waardoor de bovennatuurlijke gaven van de Heilige Geest ook ons leven kan binnenkomen. Deze bovennatuurlijke gaven van de Heilige Geest ontvangen we door het geloof in Jezus Christus en komt rechtstreeks van God.

Jezus doopt ons met de Heilige Geest.

Mat 3:11 Ik doop u met water tot bekering, maar Hij, die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben niet waardig Hem zijn schoenen na te dragen; die zal u dopen met de heilige Geest en met vuur.

Door overgave aan Jezus Christus ontvangen we vergeving en reiniging en ontvangen we de Heilige Geest van God waardoor we toegang krijgen tot de Bron, God zelf.

Deze Heilige Geest die in ons komt wonen bewerkt de bovennatuurlijke gaven van God in ons leven waar we God en onze medemens mee mogen dienen in Liefde.

Om in de voetsporen van Jezus te wandelen is het absoluut noodzakelijk de kracht van de Heilige Geest in je leven te gaan ervaren. Het is onmogelijk vanuit jezelf op een zuivere manier met paranormale krachten bezig te gaan. Alleen door de naam van Jezus Christus en door de kracht van de Heilige Geest komen we direct in contact met de Bron en slaan we het hele grijze gevaarlijke gebied van de astrale of spirituele wereld ookwel de hemelse gewesten over en komen we rechtstreeks bij de zuiver Bron, God zelf.

Van daaruit mogen we het Licht van God brengen in levens van mensen op een krachtige wijze.

Ik ga nog een paar verzen uit de Bijbel voorlezen en daarna ga ik bidden voor een krachtige aanraking en vervulling met de Heilige Geest voor wie dat wil. Daarna is er nog tijd voor vragen.

Hand 1:8 maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt

Vele gaven, één Geest

1 Kor 12:1-11

1 Broeders en zusters, over de gaven van de Geest wil ik u het volgende zeggen.

2 Zoals u weet was u in de tijd dat u nog heidenen was volledig in de ban van goden die taal noch teken geven. 3 Daarom zeg ik u nadrukkelijk: niemand kan ooit door toedoen van de Geest

van God zeggen: 'Vervloekt is Jezus,' en niemand kan ooit zeggen: 'Jezus is de Heer,' behalve door toedoen van de heilige Geest.

4 Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest; 5 er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer; 6 er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweegbrengt. 7 In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente. 8 Aan de een wordt door de Geest het verkondigen van wijsheid geschonken, aan de ander door diezelfde Geest het overdragen van kennis; 9 de een ontvangt van de Geest een groot geloof, de ander de gave om te genezen. 10 En weer anderen de kracht om wonderen te verrichten, om te profeteren, om te onderscheiden wat wel en wat niet van de Geest afkomstig is, om in klanktaal te spreken of om uit te leggen wat daar de betekenis van is. 11 Al deze gaven worden geschonken door een en dezelfde Geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil.

Hierbij nog een overzicht van de gaven van de Heilige Geest

1 spreken in tongen, glossolalie	Dit is de gave te spreken in een taal door de Heilige Geest geïnspireerd waarmee onze geest rechtstreeks communiceert met de Heilige Geest. Het bouwt ons geloof op en geeft ons expressie mogelijkheden daar waar onze moedertaal tekort schiet. Soms wordt deze taal verstaan door anderen omdat deze een boodschap bevat van God.
2. Vertaling van tongentaal	Als God een boodschap wil doorgeven door tongentaal dan ontvang iemand in de groep e vertaling van deze boodschap in tongen gesproken op bovennatuurlijke wijze.
3. Gave van profetie	Dit is de gave boodschappen van God te ontvangen en door te geven voor een ander. Dit kan een bemoediging zijn, een voorspelling, of openbaring van verborgen dingen.
4. Werking van krachten	De gave om door bovennatuurlijke gebeurtenissen de liefde en almacht van God te tonen.
5. Gave van geloof	De gave om daden in geloof te doen die anderen nooit zouden durven om zo Gods kracht en liefde te openbaren in bijzondere situaties.
6. Gave van genezing	De gave om door gebed en handoplegging in Jezus naam de genezende kracht van God door te geven en zieken e genezen.
7. Onderscheid van geesten	De gave om in de spirituele wereld goed en kwaad scherp te onderscheiden En de misleidende werking van entiteiten en krachten aan het licht te brengen.
8. Gave van kennis	De gave om dingen te weten die men normaal niet kon weten met als doel in liefde te dienen
9 Gave van wijsheid	Het ontvangen van bovennatuurlijke wijsheid om in moeilijke situaties de juiste keuzes te maken en moeilijke problemen op te lossen op een manier die anderen verbaast en duidelijk Gods liefde laat zien.

Afsluiten met gebed.

Hemelse Vader,

U bent de Bron van al wat is. Uit Uw Liefde is alles voortgekomen. Mijn bestemming om voor eeuwig in Uw Liefde te zijn.

Ik dank U voor Uw zoon Jezus Christus die voor ons de Weg van Liefde is voorgedaan waardoor wij nu vrij tot U mogen naderen.

Heer Jezus, U bent onze grote Meester, onze Redder en Verlosser. Reinig en bevrijd mij van elke smet van duisternis en doorgrond mij tot in het diepst van mijn wezen en genees en heel mijn ziel.

Doop en vul mij met Uw Heilige Geest en help mij Uw Liefde door mij heen te laten stromen en Uw heling door te geven aan mensen om mij heen in Uw Heilige Naam.

Help mij mezelf te bewegen in de bovennatuurlijke gaven van de Heilige Geest en zo veel krachtiger te mogen zijn in het bouwen van Uw koninkrijk van Liefde hier op aarde.

Help mij om de geestelijke en spirituele principes van het leven te leren kennen en juist te gebruiken vanuit Uw liefde om U en mijn naaste te dienen.

Help mij de duisternis en misleiding te onderscheiden van Uw goddelijk Licht en behoud mij voor dwalen.

Houd mij hart zuiver en integer opdat ik in alles zal blijven in Uw Liefde.

Kom Heilige Geest en vul mijn hart met Licht en Liefde, met vrede en kracht, met inzicht en wijsheid en met diepe aanbidding voor God de Vader, de Bron van al wat is.

Amen