

[Hand-out bij boodschap van Robert van Mierlo over de Godservaring van Paulus. Mei 2012](http://leveningod.nl/paulus-opgenomen-in-derde-hemel.html)
zie voor geluid/videobestand <http://leveningod.nl/paulus-opgenomen-in-derde-hemel.html>

De hemelse Godservaring van Paulus

Paulus is door God tot in de derde hemel opgenomen en heeft daar onuitsprekelijke dingen gezien. Openbaringen waarvan hij een gedeelte niet eens kan en mag vertellen.

2 Kor 12: 2 Ik weet van een mens in Christus, veertien jaar is het geleden – of het in het lichaam was, weet ik niet, of dat het buiten het lichaam was, weet ik niet, God weet het – dat die persoon weggevoerd werd tot in de derde hemel. 3 En ik weet van die persoon – of het in het lichaam of buiten het lichaam was, weet ik niet, God weet het – 4 dat hij weggevoerd werd naar het paradijs en onuitsprekelijke woorden gehoord heeft, die het een mens niet geoorloofd is uit te spreken.

Wie was deze Paulus?

Paulus is een van de grootste grondleggers van het christelijk geloof. Hij heeft het grootste gedeelte van het nieuwe testament geschreven en heeft het meest gereisd en de meeste gemeentes gesticht van alle apostelen.

Hoewel Paulus een tijdgenoot was van de andere apostelen heeft Paulus Jezus nooit in het vlees ontmoet. Paulus was een fanatieke joodse gelovige en zag in eerste instantie in de christenen die Jezus volgde een gevaar voor het joodse geloof. Hij vervolgde de christenen en probeerde deze sekte in zijn geheel uit te roeien.

Totdat er iets dramatisch gebeurde in zijn leven. Op weg naar Damascus om ook daar christenen te vervolgen kreeg Paulus (ook Saulus of Saul genoemd) een bezoek van Jezus zelf vanuit de hemel in zijn fysiek lichaam.

Hand 9: 3 En terwijl hij daarheen op weg was, geschiedde het, toen hij Damascus naderde, dat hem plotseling licht uit de hemel omstraalde; 4 en ter aarde gevallen, hoorde hij een stem tot zich zeggen: Saul, Saul, waarom vervolgt gij Mij? 5 En hij zeide: Wie zijt Gij, Here? En Hij zeide: Ik ben Jezus, die gij vervolgt. 6 Maar sta op en ga de stad binnen en daar zal u gezegd worden, wat gij doen moet. 7 En de mannen, die met hem reisden, stonden sprakeloos, daar zij wel de stem hoorden, maar niemand zagen. 8 En Saulus stond op van de grond en hoewel hij zijn ogen open had, kon hij niets zien, en zij leidden hem bij de hand en brachten hem naar Damascus. 9 En hij kon drie dagen lang niet zien, en hij at of dronk niet.

Deze Godservaring veranderde het leven van Paulus radikaal. Hij had een ontmoeting met de levende Jezus gehad die de christenen die hij vervolgde aanbaden.

De geschiedenis bewijst dat deze ervaring geen fabeltje is maar een daadwerkelijke levensveranderende transformerende ervaring voor Paulus. En niet alleen voor Paulus. Paulus was zo krachtig aangeraakt door God dat hij tienduizenden heeft overtuigd dat Jezus de Heer is die leeft en de enige weg tot God is. Iets in Paulus overtuigde de mensen met wie hij sprak en die er voor open stonden op een wijze die bovennatuurlijk was.

Paulus had nu net als de andere apostelen een doop in de Heilige Geest ontvangen.

Het bleef echter niet bij deze eenmalige ervaring van Gods Geest. Paulus heeft diverse geestesvervoeringen gekend in zijn leven die hem diepe openbaring hebben gegeven over de hemelse werkelijkheid.

2 Kor 5: 13 Want hetzij wij in geestvervoering kwamen, het was in dienst van God, hetzij wij nuchter van zin zijn, het is ter wille van u.

Paulus kende de weg naar God in zijn geest.

Maar minstens een keer heeft Paulus een zeer buitengewone ervaring gehad en is tot in de derde hemel meegenomen en heeft daar onuitsprekelijke dingen gezien.

Deze ervaring was zeer buitengewoon en overstijgt de bijna-dood-ervaringen waar wij de laatste tijd

steeds vaker over horen van mensen die op het randje van de dood hebben gelegen of net erover zijn geweest.

De ervaring van Paulus was zo buitengewoon dat God toe stond dat de satan hem liet lijden opdat Paulus zich niet tezeer zou verheffen. Paulus had het lijden nodig om hier op aarde te blijven in zijn lijf. God had hem hier op aarde nodig.

2 Kor 12: 7 en ook om het buitengewone van de openbaringen. Daarom is mij, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen, een doorn in het vlees gegeven, een engel des satans, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen.

Zou hij dat lijden niet hebben gehad dan zou hij waarschijnlijk net als Henoch levend zijn opgenomen in de hemel.

Gen 5: 24 En Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God had hem opgenomen.

Paulus heeft het grootste gedeelte van het nieuwe testament geschreven. Hij heeft dat niet geschreven als theoloog maar als ervaringsdeskundige. Paulus schreef vanuit zijn diep weten, vanuit zijn goddelijke openbaringen die hij rechtstreeks van Jezus had ontvangen.

De andere apostelen die wel met Jezus hebben geleefd hebben Paulus erkend als apostel. Deze andere apostelen hebben ook bovennatuurlijke openbaringen van Jezus ontvangen. Jezus zelf heeft na Zijn dood en opstanding geruime tijd nog de discipelen onderwezen over de dingen van het koninkrijk voordat Hij naar de hemel ging.

Hand 1: 2 tot de dag dat Hij werd opgenomen, nadat Hij aan de apostelen, die Hij had uitgekozen, door de heilige Geest zijn bevelen had gegeven; 3 aan wie Hij Zich ook na zijn lijden met vele kentekenen levend heeft vertoond, veertig dagen lang hun verschijnende en tot hen sprekende over al wat het Koninkrijk Gods betreft.

De openbaringen van Paulus zijn dus getoetst door de andere apostelen en erkend als uit God.

Uit de brieven van deze bijzondere man Paulus kunnen we ons een goed beeld vormen van zijn buitengewone openbaringen die hij van God heeft ontvangen. Door de Heilige Geest die ook in ons woont die in Jezus geloven kunnen we deze openbaringen in onze geest begrijpen en ontvangen. Ze zijn niet met het verstand te bevatten. Slecht door openbaring door Gods Geest zoals ook Paulus deze zelf heeft ontvangen.

Laten we eens kijken naar de bijzondere openbaring die Paulus heeft ontvangen over het wezen van de persoon Jezus Christus waarvan hij de eerste openbaring kreeg op zijn reis naar Damascus zelf al nadat Jezus naar de hemel was gegaan.

We moeten daarbij voor ogen houden dat Paulus hier niet een mening geeft, een theologisch standpunt. Nee Paulus heeft deze inzichten, dit weten zelf ervaren in zijn Godservaringen en mag deze inzichten doorgeven opdat ook wij deel mogen krijgen aan deze Godservaring en daarin mogen leven.

Wat zegt Paulus over Jezus Christus?

Kol 1: 15 Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping, 16 want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; 17 en Hij is vóór alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem; 18 en Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, zodat Hij onder alles de eerste geworden is. 19 Want het heeft de ganse volheid behaagd in Hem woning te maken, 20 en door Hem, vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, alle dingen weder met Zich te verzoenen, door Hem

Kol 2: 2 opdat hun harten getroost en zij in de liefde verenigd worden tot alle rijkdom van een volledig inzicht, en zij het geheimenis Gods mogen kennen, Christus, 3 in wie al de schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn.

Kol 2: Christus, 9 want in Hem woont al de volheid der godheid lichamelijk; 10 en gij hebt de volheid verkregen in Hem

Hebr 1: 3 Deze, de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt door het woord zijner kracht, heeft, na de reiniging der zonden tot stand gebracht te hebben, Zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in den hoge,

Ef 3: 14 Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader, 15 naar wie alle geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, 16 opdat Hij u geve, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn Geest in de inwendige mens, 17 opdat Christus door het geloof in uw harten woning make. Geworteld en gegrond in de liefde, 18 zult gij dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, 19 en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods.