

Wij kunnen de aarde helen

een positieve kijk op de toekomst



Robert van Mierlo

Inhoud:

Over de auteur.....	3
Verantwoording.....	5
Jezus zegt: Geneest de aarde!	6
Gods oorspronkelijk plan met de mens.....	8
Hoe de ellende op aarde is gekomen.	10
Gods plan van herstel	14
De weg naar herstel van de aarde.....	18
De wereld helen begint bij jezelf.....	22
Hoop voor de toekomst.....	29
Hoop gebaseerd op belofte, ervaringen en feiten	34
Verander je DNA!.....	39
Nieuwe positieve visie op de eindtijd.....	45
Gods oordelen zijn altijd omkeerbaar	48
Wetenschap nadert God, mensheid staat voor keuze.	65
Wij verwachten een hemels koninkrijk.	70
Wij verwachten een hemels koninkrijk.	70
Leren genieten van de aarde.....	73

Ga de uitdaging aan.....79

Gebed80

Over de auteur



Mijn naam is Robert van Mierlo en ik ben getrouwd met mijn lieve vrouw Margo. Samen hebben we 3 kinderen waaronder een pleegdochter

Ik ben jarenlang voorganger geweest van een evangelische gemeente en heb hele bijzondere dingen meegemaakt en van nabij mogen zien hoe mensen door een godservaring werden getransformeerd en genezing ontvingen in vele aspecten van hun leven zowel in lichaam, ziel en geest en op relationeel en economisch vlak. God wil niks liever dan levens van mensen herstellen en mensen brengen in hun goddelijk plan.

Behalve mooie dingen heb ik ook gezien dat ook in de christelijke wereld er veel onechtheid, schijnheiligheid, zucht naar eer van mensen, naar macht en geld is. Deze dingen zaten ook voor een deel in mijn eigen hart en dat maakte dat ik in een burnout ben geraakt. Ik wilde teveel zelf doen en mijn motivatie was niet altijd zuiver. Daardoor raakte ik uit mijn kracht of liever gezegd uit Gods kracht.

In mijn burnout ben ik in een diepe geloofscrisis gekomen en ging ik onderzoeken wat de boodschap van Jezus nu werkelijk in hield. Los van uiterlijk vertoon, dogma's en kerkelijke structuren.

Vanuit dit innerlijk onderzoek ben ik tot antwoorden en inzichten gekomen en kreeg ik een nieuw diep verlangen om deze waarachtige boodschap van Jezus over een innerlijk koninkrijk opnieuw te vertalen op een wijze die past bij deze tijd en die aansluit bij mensen die op zoek zijn naar spirituele zingeving maar teleurgesteld zijn in de kerk als instituut.

Ik werk nu fulltime als geestelijk coach/counselor, spreker,

schrijver, en leef van giften.

www.leveningod.nl

www.agapecoach.nl

www.ondernemenmetgod.nl

Verantwoording

Dit boekje is een product van mijn geest.

Ik heb geen wetenschappelijk achtergrond maar heb grote interesse voor de ontwikkelingen in de moderne wetenschap voor zover ze raakvlakken heeft met de spiritualiteit.

In dit boekje haal ik regelmatig wetenschappelijk ontdekkingen aan zonder bronnen te noemen. Ik heb de laatste tijd heel veel gelezen en sla in mijn geest datgene op waar ik een innerlijke klik in ervaar met mijn innerlijk weten. Ik voel me niet geroepen om te verwijzen naar wetenschappelijke publicaties en het is ook niet mijn intentie om iets te bewijzen met wetenschappelijke ontdekkingen in dit boekje.

Dit boekje is geschreven om een boodschap uit te dragen. Om je te prikkelen in je geest. Om je horizon te verleggen. Om je aan te zetten om dingen opnieuw te onderzoeken.

Ik houd ervan nieuwe gezichtspunten aan te reiken.

Ik wil je vragen de dingen niet klakkeloos aan te nemen maar te onderzoeken en te toetsen in je geest samen met God.

En mocht ik dingen uit de wetenschap hebben aangehaald die ik niet goed begrepen of verwoord heb dan moedig ik je aan de geestelijk waarheid er achter te onderzoeken. Want ik haal de wetenschap niet aan om dingen te bewijzen of aan te tonen maar als illustratie. De waarheid zit niet in de wetenschap maar deze wordt geopenbaard in de geest door de Geest der Waarheid. De wetenschap bevestigt slechts dat God waarachtig is en wonderen bestaan.

Jezus zegt: Geneest de aarde!

De meeste mensen kijken naar de toekomst met grote zorgen. Er is weinig optimisme. Veel gelovigen denken dat we in de eindtijd leven en dat de aarde spoedig ophoudt te bestaan. Maar is dat echt wat God ons leert? Is dat de belofte door God aan de mensheid gegeven? Rampspoed die leidt tot totale vernietiging?

Jezus heeft ons de opdracht gegeven om de aarde te helen. Jezus zei tegen Zijn volgelingen dat ze de hele wereld moesten afreizen en overal het zieke genezen, duisternis te verdrijven en verkondigen dat het koninkrijk van God gekomen is.

Jezus heeft de gelovigen daartoe macht en gezag gegeven. Jezus zelf heeft dat ook gedaan in Zijn leven en voorspelde dat Zijn leerlingen nog grotere werken zouden doen dan Hij deed omdat de Heilige Geest zou komen om ons bij te staan. Wij hebben dus de macht, de kracht, de opdracht en de volmacht van God gekregen om de aarde te helen en Gods koninkrijk te vestigen op aarde.

Wij als kinderen van God zijn geroepen om ons licht te laten schijnen op aarde en namens God met oplossingen te komen voor de grote wereldproblemen.

De wereld wacht op het openbaar worden van de zonen Gods. Hoe komt het dan dat de gelovigen in slaap zijn gevallen en alle ellende passief over zich heen laten komen, geen verantwoordelijkheid nemen en de duisternis zijn gang laat gaan de wereld te vernietigen?

Zou het mogelijk zijn dat het juist de vijand van God is die de leugen de wereld in brengt dat het einde in zicht is en de aarde onherroepelijk vernietigd wordt met de mensen erop? Zou het mogelijk zijn dat de duisternis zo bang is voor de

kinderen van het Licht dat de enige mogelijkheid om te winnen is om de kinderen van het Licht onbewust te houden van de macht die ze van God hebben ontvangen om de aarde te helen?

Zou het mogelijk zijn dat de duisternis de voorspellingen over de eindtijd misbruikt om de kinderen van het Licht lam te leggen om maar niet in te grijpen omdat het immers allemaal in de Bijbel zou staan?

In dit boekje wil ik je graag meenemen naar het oorspronkelijk plan van God met de mensheid en de oorspronkelijke opdracht die God de mensen heeft gegeven en hoe deze via Jezus weer terug is gegeven aan de mens.

Ik bid dat God je de ogen gaat openen en je visie en moed geeft om in je kracht te gaan staan en samen te werken met God en andere kinderen van God om mee te werken aan Gods droom hier op aarde.

Waarom zou Jezus ons anders het gebed hebben geleerd.
Matt 6:9,10 Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; 10 uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.

Gods oorspronkelijk plan met de mens

In het eerste boek van de Bijbel, het boek Genesis, lezen we over de schepping van de hemel en de aarde, de vissen, bloemen en bomen, landdieren en vogels en uiteindelijk de schepping van de mens.

Als je goed leest zie je dat God de mens op een speciale manier heeft gemaakt en daarmee een bijzondere positie in de schepping heeft gegeven.

God schiep de mens naar Zijn beeld en blies de mens Zijn levensadem in. Dat heeft God alleen met de mens gedaan. God gaf vervolgens aan de mens de opdracht om de aarde te beheren en te onderwerpen. De aarde was aan ons gegeven als leertuin en speeltuin om te groeien tot volwassen geestelijke wezens.

De aarde met de planten en dieren en natuurkrachten en verschijnsels is een leerplaats om tot inzichten te komen en gaven en talenten te ontwikkelen en deze in te zetten om elkaar en God te dienen en met elkaar een fantastische plaats te maken van Gods koninkrijk van liefde, vrede, schoonheid, harmonie, vreugde vanuit een liefdevolle gemeenschap met God en elkaar.

God heeft de mens toegerust met alles wat nodig is om dat te kunnen.

Adam en Eva hadden bijzondere en buitengewone gaven en ervoeren een diepe verbinding met de schepping. Ze hadden verbinding met planten en dieren en voelden precies aan wat hun taak en functie was in het evenwicht van Gods schepping. Vanuit dat aanvoelen en vreugdevol ontdekken van steeds nieuwe planten en dieren ontdekten ze hoe ze deze planten en dieren konden gebruiken en inzetten met hun specifieke eigenschappen voor het creëren van een paradijs op aarde.

Adam en Eva waren levenskunstenaars en creëerde nieuwe dingen op aarde.

De mens mocht gebruik maken van de krachten van de schepping om dingen te ontwerpen die hen vreugde zouden geven. Ze mochten planten en dieren inzetten vanuit liefde en respect om hen te helpen.

Als de mens eenmaal, na zijn lessen te hebben geleerd hier op aarde, klaar was, dan zou de mens opgenomen worden naar een hogere dimensie om verder te leren.

Een voorbeeld van zo'n opname zien we bij Elia en Henoeh. Beide zijn niet gestorven maar werden opgenomen door God. (2 koningen 2, Gen. 5:24)

Het was nooit de bedoeling geweest dat de mens zou sterven. Ook Jezus zou niet gestorven zijn als het niet juist Zijn taak was om de schuld van heel de mensheid op Zich te nemen en voor de mensheid aan het kruis te sterven.

Dat Jezus niet hoefde te sterven blijkt uit het feit dat Jezus de derde dag lichamelijk opstond uit de dood. De dood had Jezus al overwonnen voordat Hij stierf. Jezus stierf niet vanwege zijn Eigen tekortkomingen maar vanwege jouw en mijn tekortkomingen. Dat deed Jezus heel bewust en koste Hem alles. Toen Hij jouw en mijn schuld in de dood heeft gebracht kon Hij na drie dagen weer opstaan omdat Hij zelf geen schuld had. De duisternis kon Hem niet vasthouden.

Hoe de ellende op aarde is gekomen.

Dat we nu niet meer op een paradijselijke aarde leven hebben we te danken aan onszelf.

Genesis beschrijft hoe er een einde is gekomen aan deze paradijselijke toestand.

We weten niet precies hoeveel tijd Adam en Eva in deze paradijselijke toestand hebben geleefd.

In ieder geval kwam er een einde aan toen de duisternis in de vorm van een slang eerst Eva en via Eva ook Adam verleidde om het beter te weten dan God en niet langer in Zijn wegen te wandelen.

De mens koos ervoor om Gods richtlijnen voor het leven terzijde te schuiven en zelf te bepalen wat goed en fout is. Het gevolg van deze keus, wat in de Bijbel wordt verteld met het verhaal van het eten van de boom van kennis van goed en kwaad, is dat de harmonie tussen God en de mens en dus ook tussen de mens en zichzelf en medemens en de hele schepping werd verstoord.

Het gevolg daarvan is wat we nu om ons heen zien en in onszelf werkzaam zien:

Ziekte, haat, geweld, onvrede, scheiding, oorlog, respectloosheid, liegen, bedriegen, stelen, natuurrampen, vervuiling, enz enz.

De mens was de verbinding met God kwijt met alle gevolgen die daaruit voortkomen.

Vanaf die tijd is de mens bezig geweest die verbinding met God, of in ieder geval de veroorzaakte disharmonie, proberen te herstellen. Want ergens was daar de herinnering en de heimwee naar het paradijs wat we allemaal nog bewust en onbewust met ons mee dragen. Heimwee naar God en

heimwee naar de paradijselijke toestand.

God beschermde de mens in deze toestand door hen af te schermen van de gevaarlijke spirituele wereld waarin de gevallen engelen actief zijn en die ook invloed op aarde willen hebben.

Daarom verloren de mensen veel spirituele gaven omdat het zonder verbinding met God heel gevaarlijk zou zijn zich in de spirituele wereld te begeven.

Als mensen vanuit hun ego met deze spirituele wetten aan de gang zouden gaan zou het totale vernietiging van hun ziel betekenen.

Daarom ontzegde God hen de toegang tot de boom des levens. Eerst moest de relatie tussen God en mens weer hersteld worden voordat de mens weer toegang zou mogen en kunnen hebben tot de spirituele wereld op een veilige manier. Want de mens was wel bestemd voor deze spirituele werkelijkheid.

Om iets te begrijpen van deze geestelijke wereld moeten we iets begrijpen hoe deze geestelijke wereld er uit ziet.

God is Geest en uit de geestelijke wereld is al het waarneembare, het materiële voortgekomen.

De huidige wetenschap heeft ook ontdekt dat alles wat we kunnen zien en waarnemen ten diepste energie is. Alles komt voort uit energie.

Wij zeggen dat alles voortkomt uit Gods Geest.

Voordat God de mensen schiep heeft Hij eerste de engelenwereld geschapen.

In den beginne schiep God de hemel en de aarde.

Dat is de eerste zin in de Bijbel. Daar wordt geen tijd bij genoemd. Er wordt simpelweg genoemd dat er voordat God de aarde ging vormen en bewoonbaar ging maken er al een eerdere schepping is geweest. Dat kan net zo goed miljarden

jaren hebben geduurd.

In die schepping heeft God geestelijke wezens/entiteiten gemaakt die de hemel bevolkten. De hemel waar God woont. Want je hebt verschillende hemelen. Een hemel is woonplaats voor geestelijke/bewuste wezen.

Ook bij de engelen heeft er een soort zondeval plaatsgevonden waardoor een deel van de engelen uit de hemel van God zijn geworpen. Deze engelen, die veel kennis en kracht hebben, worden ook wel duivels, boze geesten of demonen genoemd maar kun je ook in meer moderne termen, aliens, spoken, geleidegeesten, poldergeesten of zelfs in sommige gevallen geesten van doden noemen.

Deze gevallen engelen zijn in de lagere geestelijke sferen terecht gekomen en proberen van daaruit invloed te hebben op mensen die van God een zeer hoge roeping hebben gekregen.

Via de mensen proberen deze gevallen engelen weer macht te krijgen en boven God uit te stijgen.

Dat doen ze door misleiding en manipulatie. Demonen hebben de ziel van de mens nodig om invloed uit te oefenen.

Demonen krijgen energie van disharmonie omdat ze niks kunnen doen waar Gods liefde en harmonie aanwezig is.

Daarom dat ze er altijd op uit zijn om de mens uit verbinding met God te krijgen door hen te laten zondigen of hen te laten denken dat ze zelf god zijn.

En zonde betekent dan de mens verleiden om dingen te doen die disharmonie veroorzaken.

Deze gevallen engelen zijn de grootste tegenkrachten van God en de mensheid.

Omdat de mensen in tegenstelling tot de engelen niet de volledige heerlijkheid van God hebben gezien en hun bewustzijn niet ten volle ontwikkeld is, hebben de mensen niet

vanuit volledig bewustzijn gezondigd tegen God en is er een herstelplan mogelijk.

Gevallen engelen hebben zich tegen God verzet vanuit een volledig bewustzijn en daarom is er voor hen geen omkeer meer mogelijk. Het is immers hun bewuste keuze geweest.

Gods plan van herstel

Gelijk na de zondeval van de mens heeft God Zijn herstelplan in werking gezet.

God beloofde de mens dat een van zijn nageslacht de vijand zou verslaan. We noemen dat de moederbelofte. Vanuit die belofte van God is het herstelplan ontstaan.

Moederbelofte

Gen 3: 15 En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen.

De mens week steeds verder af van God zo erg dat God besloot in te grijpen. God liet een zondvloed toe opdat er een reiniging zou plaatsvinden. Na deze zondvloed beloofde God dat dit niet opnieuw zou gebeuren.

De mens bleef afwijken van God en zocht contact met gevallen engelen voor geheime kennis. Ze verenigden zich en kregen steeds meer macht totdat voor hen bijna niks meer onmogelijk was en ze een gevaar voor zichzelf zouden worden.

God greep toen in via de spreekwoordelijke Babylonische spraakverwarring. God verstoorde de onderlinge communicatie door het taalcentrum van de mensen aan te tasten zodat er verschillende totaal verschillende talen ontstonden en men elkaar niet meer kon verstaan. De bouw van de toren staakte en men vervolgde zijn weg. (Gen 11:1-9) Door de moderne technieken van internet en vertaalmachines en onderlinge communicatie is het taalprobleem bijna geheel opgeheven en komen we weer op dezelfde plek als vlak voor de Babylonische spraakverwarring dat bijna niks meer onmogelijk is. Maar men heeft God niet nodig.

Na de spraakverwarring sloot God uiteindelijk een verbond met Abraham. Uit zijn nageslacht zou de beloofde Messias, de Verlosser voortkomen.

Uit Abraham is het joodse volk ontstaan met als belofte dat met zijn nageslacht de hele mensheid gezegend zou worden. *Gen 12:3 Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden.*

God zorgen goed voor dit volk en tijdens een 400 jarig verblijf in Egypte waarin ze de laatste jaren als slaven werden onderdrukt, werd het joodse volk tot een groot volk. God riep Mozes om het volk uit Egypte te verlossen en te leiden naar het beloofde land Israel.

Mozes kreeg op bovennatuurlijke wijze door openbaring een onderwijzing van God waaruit de wetten zijn ontstaan. Dat zijn geen wetten met een negatieve lading maar onderwijzingen over de goddelijke wereld.

De Israëlieten moesten zich aan deze wetten houden om in de zegen en gunst en bescherming van God te blijven. Deze wetten zijn een expressie en neerslag van de universele spirituele wetten van het universum. Deze wetten openbaarden de heerlijkheid van God.

Het probleem van deze wetten was echter dat het wel kennis was maar de mens had niet het vermogen zich aan deze wetten te houden. Daardoor werd de zonde openbaar en kwam er schuld op het volk. Zonde en schuld zijn beladen woorden maar het is hetzelfde als oorzaak en gevolg waar we vaak beter mee uit de voeten kunnen.

Om deze schuld ten dele op te heffen was er de uitgebreide offerdienst waarbij onschuldige dieren werden geofferd in plaats van de schuldige mens.

Volgens de wet was de ziel in het bloed. Daarom moest er

bloed vloeien om de schuld te betalen.

Deze onderwijzingen waren slechts een schaduw van de geestelijk werkelijkheid en de mens kon daardoor nooit volledig vrij van schuld (lees, gevolgen van verkeerde daden) komen waardoor een diepe vereniging met God niet mogelijk was.

De joden wachten op de Messias die hen uiteindelijk zou verlossen van de vloek van de wet. Want de wet bracht ook vloek voor degene die er zich niet aan (kon) houden. Er waren vele voorspelling gedaan over deze Messias en deze zijn allemaal uitgekomen in het leven van Jezus. Toch hebben de meeste joden Jezus niet herkend als de Messias.

Jezus is geboren uit een maagd, een van de dochters van Abraham, zodat Jezus voldeed aan de belofte en profetie maar niet besmet was met de erfelijke zonde en de vloek van de wet. God zelf had en volmaakt zuiver leven in Maria geplaatst die geboren werd zonder zonde.

Deze Jezus zou de wereld laten zien wie God was en zou door Zijn leven, sterven en opstanding de weg banen voor de hele mensheid om weer terug te keren tot God.

Jezus heeft de weg gebaand voor de Heilige Geest om Zich weer te kunnen verbinden met de mens.

Hiervoor was eerst diepe reiniging nodig van zonde en schuld wat plaatsvond door het offer van Jezus als volmaakt en definitief Lam van God. De heilige en volmaakte God kan Zich namelijk niet verbinden met de onzuivere mens omdat God Zichzelf dan zou verontreinigen en de mens zou sterven omdat deze het Licht van God niet kan verdragen. Daarom was er eerst reiniging nodig.

Door het offer van Jezus kan God ons nu deze reiniging van onze ziel en geest aanbieden. In de spirituele wereld was het karma van de mensheid gereinigd door het offer van Jezus.

Het enige wat de mens nu nog hoefde te doen om reiniging te ontvangen is dit offer van Jezus erkennen en aanvaarden. Degene die vanuit een diep besef dit offer aanvaardt ontvangt reiniging en vergeving van zonde en ontvangt de Heilige Geest in zijn binnenste waarmee de verbinding met God weer tot stand komen in de geestelijke dimensie.

Dit proces/gebeurtenis noemt Jezus wedergeboorte.

Joh 3: 5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan. 6 Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest.

Door deze wedergeboorte en het ontvangen van de Heilige Geest is de mens weer in de positie die de mens had voor de zondeval met uitzondering van de schepping zelf die nog steeds onder de vloek is en met uitzondering van die mensen die dit offer niet aanvaarden en dus nog onder de vloek leven. Daarom roept Jezus Zijn volgelingen ook op om de wereld in te gaan en dit goede nieuws te verkondigen en iedereen te onderwijzen in deze nieuwe weg tot God.

Jezus heeft Zijn volgelingen hiertoe ook macht en gezag gegeven om zieken te genezen en demonen weg te sturen en zo de schepping te herstellen van de vloek.

Marc 16: 17 Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken, 18 slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden.

In de volgende hoofdstukken ga ik daar dieper op in omdat dit een onbegrepen opdracht is.

De weg naar herstel van de aarde.

De economie is ziek. De politiek is ziek. De gezondheidszorg is ziek. De media is ziek.

Heel veel van onze samenleving is gebaseerd op leugen en halve waarheden en onwaarachtige intenties. Manipulatie, dubbele agenda's, onechtheid.

We worden geboren en dan gelijk aangeleerd om vooral niet onszelf te zijn maar ons te gedragen zoals ons wordt geleerd door onze omgeving. Je moet liefde en aandacht en respect verdienen door je op een bepaalde manier te gedragen.

Je krijgt de boodschap mee dat je pas van waarde bent als je bepaalde prestaties levert en je leert technieken om met behulp van trucjes dingen bij de ander voor elkaar te krijgen. Deze dingen gebeuren in het klein en in het groot.

De maatschappij is ziek en de ziekte is leugen. Tegenover leugen staat waarheid en waarachtigheid, echtheid en zuiverheid.

Elke leugen en onwaarachtigheid zaait onbalans en disharmonie en brengt door de wet van oorzaak en gevolg een kettingreactie te weeg die steeds grotere leugens vraagt.

Leugens moeten bedekt worden door andere leugens totdat het systeem zo ingewikkeld wordt dat het uiteindelijk uit elkaar spat met alle gevolgen van dien.

We hebben dat onlangs gezien met de banksystemen in de wereld. Er was geen transparantie en er werden steeds ingewikkeldere geldproducten op de markt gebracht waarvan niemand meer precies wist wat het nu eigenlijk was. Leugens en onwaarheden werden bedekt door ingewikkelde structuren maar vroeg of laat komt de waarheid altijd aan het licht.

We zien deze ontwikkeling ook in de gezondheidszorg. De grote macht achter de gezondheidszorg is geld en hang naar macht en invloed. Door deze egocentrische gerichtheid van de

grote bazen worden producten en diensten op de markt gebracht die niet in eerste instantie goed zijn voor de mens maar die in eerste instantie goed zijn voor het geld en de invloed.

Er is geen transparantie en eerlijkheid over diensten en producten en zelfs onderzoeksresultaten worden gemanipuleerd.

Vroeg of laat zal ook daar de waarheid aan het licht komen en zal er een grote zuivering plaatsvinden. Leugen is niet sterk. We moeten daar vooral ook niet bang voor zijn.

In de politiek is het al niet anders. Men komt aan de macht door het geven van mooie beloftes maar eenmaal aan de macht gaat men gewoon zijn eigen gang. Politiek is net een schaakspel. Je moet slim zijn om je zin te krijgen en goed doordachte zetten doen. Zou het niet veel beter zijn om met elkaar te zoeken naar wijsheid hoe het beste het land te regeren?

En wat dacht je van de reclame wereld. Waar producten en diensten worden tentoongesteld op een onwaarachtige wijze. Mensen worden bewust beïnvloed en gemanipuleerd door reclame technieken die je kunt leren. Je kunt mensen leren om de tuin te leiden en dingen te laten kopen die ze niet nodig hebben of die zelfs niet goed voor ze zijn.

De maatschappij heeft dus genezing nodig in alle lagen en op alle schalen.

Deze genezing begin altijd van binnenuit.

De genezing van de maatschappij begint bij de genezing van het hart van het individu.

En dat individu dat ben jij en ik.

Hoe echt ben jij zelf? Hoe vaak maken we niet bewust en onbewust gebruik van trucjes en halve waarheden om iets voor elkaar te krijgen bij de ander?

Hoe vaak gedragen we onszelf op zo'n manier om waardering te krijgen en gaan we eigenlijk onszelf voorbij.

Hoe vaak doen we zelf ook niet mee aan het poppenkastspel en kopen we producten die niet kloppen en niet goed voor ons zijn.

Hoe vaak handelen we zelf niet vanuit egoïstische motieven en vanuit een dubbele agenda?

Zij onze intenties altijd zuiver als we iets voor een ander doen of aardig zijn tegen een ander.

Spreken wij altijd de waarheid of nemen we regelmatig een leugentje om bestwil in onze mond?

Ook leugentjes om bestwil is gif. En mensen bewust om de tuin leiden met een halve waarheid is ook bedriegen. Durf je de Heilige Geest der Waarheid je hart te laten onderzoeken en te laten reinigen?

We kunnen zo makkelijk kritiek hebben op de maatschappij of de wereld maar Jezus vraagt van ons om eerst onszelf te laten genezen en van daaruit zelf verandering te gaan aanbrengen op de plek waar God ons heeft gesteld.

We zijn niet geroepen om de oordelen maar om de aarde te helen.

En om dat te kunnen hebben we eerst zelf heling nodig.

Heel de schepping wacht totdat de kinderen van God opstaan om de aarde te helen.

Rom 8: 19 Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods.

Wij hebben de oplossing voor alle wereldproblemen en hebben het geheim om de aarde weer in balans en harmonie te brengen in en vanuit Gods Liefde.

Heel de aarde, het milieu, de politiek, de gezondheidszorg en economie zal weer gezond worden als voldoende mensen zich gaan inzetten vanuit verbondenheid met God en een

waarachtig en gezuiverd hart om de Waarheid van God weer terug te brengen op aarde.

'Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel'

God is met ons. Hij heeft ons Zijn Geest gegeven om de aarde weer tot herstel te brengen.

De wereld helen begint bij jezelf.

Later ga ik dieper in hoe we met behulp van de kracht van God zieken kunnen genezen, boze geesten kunnen verdrijven, natuurrampen kunnen afwenden en door goddelijke bovennatuurlijke wijsheid wereldproblemen kunnen oplossen. Maar gelijktijdig met de wereld zullen we ook onszelf moeten helen. Want de wereld zit ook in onszelf. Wij maken deel uit van de wereld. Wij maken deel uit van onze familie, onze cultuur, ons land en onze aarde. En die aarde ligt onder de vloek door onze eigen toedoen.

Sinds Jezus Christus gekomen is om voor ons tot een vloek te worden, is de weg open naar God toe en is de vloek verbroken om weer te werken aan herstel.

Het eerste herstel vindt plaats in onze geest.

Na de zondeval is de mens afgesneden van God. God is Geest en datgene wat is afgestorven is niet ons lichaam of onze ziel maar onze geest. Dood zijn betekent niet ophouden te bestaan maar afgescheiden zijn van de Bron van Leven, van God zelf.

Jezus is gekomen om ons weer terug in verbinding met God te brengen.

Omdat God heilig en zuiver is kan Hij Zich niet verbinden met onze onzuiverheid. Daarom hebben we eerst zuivering nodig. Jezus is gekomen om onze geest te zuiveren zodat God Zich weer met ons kan verbinden en wij met God.

Deze zuivering van de geest vindt plaats op het moment dat wij ons buigen en schuld erkennen en vergeving vragen aan Hem die onze geest geschapen heeft en Zijn leven gegeven heeft om ons te kunnen reinigen.

Wij kunnen niet onszelf reinigen. Ook al doen we nog zo ons

best. Het vuil kleeft aan ons en door de wet van oorzaak en gevolg heeft de duisternis ook recht op ons.

Doordat Jezus die zonder zonde was voor de mensheid de vloek heeft gedragen vond daar aan het kruis een karmische vereffening plaats voor heel de mensheid. Het negatief karma van de hele mensheid werd door Jezus gedragen aan het kruis geneutraliseerd en ontdaan van kracht.

Door dit in alle nederigheid en dankbaarheid te aanvaarden wordt onze ziel en geest gereinigd in Jezus Christus.

Door deze reiniging en vergeving wordt onze diepste ik, ons hoogste zelf, onze geest weer zuiver en komt in verbinding met God. We ontvangen de Heilige Geest en worden opnieuw geboren vanuit God.

We komen thuis en weer terug in onze goddelijke bestemming.

Vanuit dat nieuwe goddelijk Leven wat we nu hebben ontvangen door Jezus Christus kan verder herstel plaatsvinden in onze ziel en lichaam en van daaruit herstel van maatschappij en heel de aarde.

Want de oorspronkelijk taak van de mens is de aarde te beheren vanuit Gods Liefde.

Via Jezus Christus hebben we die taak weer terug gekregen en door de kracht van de Heilige Geest hebben we het gezag en de macht ontvangen om de overheerser van deze aarde, de duisternis terug te dringen en volledig te overwinnen.

Een bekende uitspraak luidt:

Verbeter de wereld begin bij jezelf.

Dat is precies de volgorde waarin we Gods koninkrijk mogen bouwen op aarde. Maar het is niet zo dat we eerst volmaakt moeten zijn voordat we ons licht mogen uitstralen.

De wereld helen gaat gelijktijdig met onszelf laten helen. In de

mate waarin we de wereld in onszelf overwinnen, overwinnen we ook de wereld buiten onszelf en zijn we tot licht en steun voor de mensen om ons heen.

Het is een gelijktijdig proces. Elk stukje heling wat wij ontvangen. Elk inzicht, elke aanraking van God in onze ziel en lichaam, mogelijk we gelijk delen met anderen en zo ons inzetten voor een betere wereld. Je kunt daar vandaag mee beginnen.

Je heelt jezelf en de wereld door bewuste acties vanuit je verbinding met God.

De Bijbel noemt dat Leven uit geloof.

Dat betekent dat je acties gaat ondernemen die hun oorsprong hebben in je verbintenis met God.

Dat zijn acties geboren vanuit afstemming met God.

God is Liefde. Dus elke actie die geboren is uit Liefde is uit God en zal de wereld een stukje dichterbij God brengen.

En onder Liefde versta ik dan de Agape Liefde. De onbaatzuchtige onvoorwaardelijke Liefde waarmee God ons liefheeft.

We kunnen dat alleen als we ons bewust zijn van Gods Liefde voor ons en die Liefde ook toelaten in ons leven.

De aarde wordt geheeld niet door wijsheid of gezamenlijke inspanning of technologisch vernuft maar door de kracht van goddelijke Liefde.

Des te meer mensen in verbinding komen met deze goddelijke Liefde en leren van daaruit te leven, des te sneller zal de aarde helen en alles tot herstel komen.

Het heeft dus geen enkele zin om met je vinger te wijzen en degene te veroordelen die het fout doen. Daarmee draag je zelfs bij aan de toenamen en instandhouding van de duisternis en onbalans omdat je zelf ook in het oordeel staat. Want zolang je nog oordeelt laat je zien dat het ook nog in je eigen

hart zit.

Jezus zegt dat Hij niet gekomen is om te oordelen maar om te behouden.

Daarom zegt Jezus ook dat we onze vijanden moeten zegenen en voor de overheid moeten bidden.

Liefde overwint de wereld.

Het is wel goed om te onderscheiden. In die zin mogen we wel beoordelen en moeten we zelf leren onderscheiden maar niet om vervolgens met de vinger te gaan wijzen maar om te bidden en te zegenen en onszelf dieper te laten reinigen van datgene wat ook nog aan duisternis in onze eigen ziel zit.

Want als Gods Licht eenmaal gaat schijnen in onze ziel zullen we schrikken hoeveel duisternis waarvan we dachten dat die bij de ander zat eigenlijk in onze eigen ziel zit verankerd.

Vroeger toen ik pas op weg wat met Jezus Christus vond ik mezelf best een aardig goed mens. Ik deed geen dingen die ik anderen zag doen. Grote openbare zonden die de Bijbel verbood. Ik voelde me een beter mens en veroordeelde hen die deze dingen deden.

Inmiddels is Gods Licht gaan schijnen in mijn hart en heeft de Heilige Geest de schuilhoeken van mijn hart belicht en weet ik dat ik geen haar beter bent dan de ergste zondaar op aarde.

Het is door Gods genade dat ik Zijn kind mag zijn en Zijn Geest in mij woont.

Het is geen verdienste. Dit besef en dit weten maakt mij nederig en helpt mij om naast mensen te staan die door omstandigheden die anders zijn dan die van mij, hun zonden wel openbaar zijn geworden. Toch besef ik dat dit proces nog veel dieper moet doorwerken en dat hoogmoed en trots en oordeel nog steeds aan mijn ziel kleven.

Het proces van heiliging is dan ook niet vreselijk mijn best doen om een beter mens te worden maar meer tot een nog

dieper besef komen dat ik geen haar beter ben dan wie dan ook en in nog diepere afhankelijkheid van Gods genade leven in Liefde en respect voor mijn naaste die ook door God is geschapen uit Liefde en voor wie Jezus Christus net als voor mij Zijn leven heeft gegeven.

Ik geloof dan ook niet dat zonde het grootste probleem is waar de wereld mee kampt maar hoogmoed en trots om onze fouten eerlijk onder ogen te zien, te erkennen en te belijden en vergeving te vragen.

Door schaamte en schuld gaan we onze zonden bedekken en verbergen en verbloemen zodat ze niet of minder zichtbaar zijn en denken daarmee het probleem op te lossen.

Een andere manier om van zonde af proberen te komen is door te gaan compenseren.

We voelen ons schuldig omdat we iets gedaan hebben wat niet deugd en in plaats van schuld te belijden en dit eerlijk toe te geven en te belijden gaan we ons uitsloven op andere gebieden om de fout goed te maken of te compenseren.

Dat gaat niet werken. De enige manier om van je zonde af te komen is om deze eerlijk te belijden en om vergeving te vragen. Alleen kan Jezus je helpen. Dat vereist buigen. Je trots inleveren.

Sommige mensen sterven liever dan dat ze hun hoofd moeten buigen.

Daarom staat er ook in de Bijbel

God wederstaat de hoogmoedige maar de nederige geeft Hij genade.

Jezus zegt dat Hij ons niet zal veroordelen op de dag des oordeels maar dat onze eigen werken ons zullen veroordelen. God biedt ons Zijn genade en vergeving aan. Meer kan God niet voor ons doen. Wij zullen het moeten aanvaarden door erkenning dat we vergeving nodig hebben.

Jezus biedt ons vergeving en genade aan maar als wij te koppig en trots zijn om onze fouten te erkennen en vergeving te ontvangen, zullen we onze fouten meedragen het hiernamaals is en zullen we niet in staat zijn om hiervan los te komen.

Het is dan niet God die ons veroordeelt maar de mens kiest zelf om zich te hechten aan zijn eigen duisternis.

Dus samengevat:

Heling van jezelf begin bij het eerlijk erkennen van al je fouten en tekortkomingen en deze brengen aan de voeten van Jezus. Vraag vergeving en laat je schoonwassen door vergeving en laat je omarmen door Zijn Liefde.

Ontvang een diep besef dat je niet beter bent dan wie dan ook en laat elk oordeel los.

Ontvang vergeving, vergeef jezelf en vergeef anderen en ga leven vanuit Gods Liefde.

En elke keer als je faalt, schiet dan niet in schuld of zelfveroordeling maar laat het besef dat je niks beter bent dan wie dan ook dieper doordringen in je bewustzijn opdat er een diepere en intense dankbaarheid mag komen dat je vergeven en geliefd bent niet om wat je doet maar om wie je bent.

Gods Liefde hangt niet af van je daden maar is daar altijd om je heen. Je eigen falen brengt je zo dieper in Gods Liefde en genade en maakt je steeds milder naar anderen toe.

Het is niet voor niks dat van de meeste grote heilige mensen in de Bijbel ook grote fouten beschreven staan. Alleen Jezus is zonder zonden omdat Hij als taak had de zonde van heel de mensheid te dragen en te brengen naar het kruis om zo de dood te overwinnen en de mens weer terug te brengen bij God.

In dat werk van Jezus Christus is geen enkele verdienste van jou en mij bij. Wij kunnen het alleen in grote nederigheid en dankbaarheid aanvaarden.

Omdat wij niks voor deze genade hebben gedaan om deze te kunnen ontvangen dan deze te aanvaarden, kunnen we deze genade ook niet anders kwijtraken dan deze bewust te verwerpen.

Onze zonden en fouten brengen dan ook geen scheiding tussen ons en God. Het is onze trots deze toe te geven en deze genade te aanvaarden die ons van God gescheiden houdt.

Hoop voor de toekomst.

Het is heel belangrijk om hoop te hebben.

Hoop is de drijfveer om te leven. Men zegt wel: hoop doet leven.

De Bijbel laat zien dat er drie dingen zijn die eeuwigheidswaarde hebben.

Deze zijn: Geloof, hoop en liefde.

Hoop geeft een droom om voor te leven. Het is de scheppende kracht die ons in beweging brengt.

Hoop creëert een toekomst waar je voor wilt vechten.

Zonder hoop komt er wanhoop, angst, bezorgdheid passiviteit en gelatenheid.

Het is dus belangrijk om hoop te hebben voor je leven. Om een doel te hebben waar je blij van wordt en die je zoveel energie geeft dat je in beweging komt en al je huidige problemen kunt overwinnen.

Hoop die uit God komt wordt ondersteund door geloof en liefde om het pad te banen naar de verwezenlijking van die hoop.

En als je droom is uitgekomen kun je weer verder kijken naar een nieuwe hoop. Dit houdt nooit op.

We blijven eeuwig creëren en in ontwikkeling. Hoop is een geschenk van God en gaat vooraf aan het creatieve proces van verwezenlijking.

God belooft ons ook een hoopvolle toekomst.

Jer 29: 11 Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des HEREN, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven

En die hoopvolle toekomst is hier op aarde!

Vroeger leerde ik op school het liedje:

Stil maar wacht maar alles wordt nieuw, de hemel en de

aarde.

Dat is natuurlijk ook wel een mooi hoop. Maar deze hoop maakt passief.

God heeft ons de opdracht gegeven om zelf die nieuwe hemel en aarde te creëren.

Dat is voor velen een nieuwe gedachte. Maar ik zal later in dit boek uitvoerig hier op terug komen en laten zien dat Jezus ons daartoe heeft geroepen.

Nu wil ik nog even dieper ingaan op deze hoop.

Als jij in een hopeloze situatie zit en je ziet geen uitweg dan komt er angst en wanhoop en bezorgdheid en paniek en radeloosheid.

Dat is heel veel negatieve energie die de situatie in stand houdt.

Voor God bestaan er geen hopeloze situaties. Hij kan uit het niks een oplossing creëren waar je zelf nooit op was gekomen en ook onmogelijk kon bewerken.

Maar God heeft de hemel en aarde geschapen. Zou Hij jou dan niet kunnen uitredden uit je hopeloze situatie?

Het eerste wat je nodig hebt als je in een hopeloze situatie zit is hoop.

Vanuit die hoop ontstaat er geloof.

En vanuit geloof ontstaat er een uitweg.

Dat geldt niet alleen voor je persoonlijk leven maar ook voor je familie, je stad, je land, cultuur en heel de wereld.

Niks is hopeloos. Daarom geloof ik ook dat er hoop is voor de wereld. Er is hoop voor de mensheid hier op aarde. Er is vrede mogelijk. Er is een oplossing voor de opwarming van de aarde, het energie tekort. Er is een oplossing voor de economische crisis, voor natuurrampen, voor de kernoorlogdreiging, voor het aids probleem, het terrorisme enz. enz.

Wat de nood in de wereld ook is. Op kleine of grote schaal. Er is een oplossing!

Als we uitgaan van oplossingen dan laten we ons leiden door positieve energie en zal God ons ondersteunen. Want hoop komt van God.

Daarom roept de Bijbel ons ook op om te bidden voor overheden opdat zij de juist beslissingen zullen maken ondersteund door onze gebeden.

Het is zo belangrijk om hoopvol te zijn in alle situaties. Hoop geeft God een kanaal waardoor Hij zijn oplossing kan laten stromen. Als mensen massaal hoop verliezen krijgt de duisternis kans zijn ding te doen.

De duisternis zaait altijd angst en wanhoop en rooft hoop en geloof weg bij mensen.

Daarom is het ook zo gevaarlijk te geloven in allerlei rampscenario's voor de eindtijd.

Want u geschiede naar uw geloof. Zodra er maar genoeg mensen iets geloven bestaat de kans groot dat het ook gebeurt. Dit geldt ook voor negatief geloof.

Angst is een scheppende kracht en staat tegenover geloof.

Maar God zij dank zijn liefde en geloof sterker dan angst.

Zolang er nog mensen op aarde zijn die geloof, hoop en liefde hebben, zal de duisternis niet zijn gang kunnen gaan.

Er zijn maar een paar mensen nodig die vanuit liefde zich inzetten voor een land of natie om het tij te keren. Liefde en geloof en hoop werken besmettelijk. Ten diepste willen we allemaal van daaruit leven.

Een paar moedige mensen die zonder angst en vol geloof, hoop en liefde in onderlinge eenheid de duisternis, wanhoop en angst tegemoet treden zullen een weg banen voor duizenden en wellicht zelfs miljoenen volgelingen die weer hoop krijgen.

In het verleden hebben we enkelingen gezien die daarin een voorbeeld waren. Denk aan Maarten Luther, Ghandi, moeder Theresa en Nelson Mandela.

Deze mensen zijn een voorbeeld voor velen en hebben in hun leven iets in beweging gebracht door geloof, hoop en liefde waardoor anderen ook weer hoop hebben gekregen.

Het gaat er niet om dat je geweldige gaven of talenten hebt.

Het gaat erom dat je bereid bent je leven in te zetten voor geloof, hoop en liefde en dat je bereid bent om tegen de stroom in te zwemmen vanuit Gods kracht.

Maarten Luther had ook kunnen zeggen: Stil maar wacht maar alles wordt nieuw straks in de hemel.

Maar nee. Hij had een droom voor hier op aarde en gaf mensen hoop en was bereid zijn leven in te zetten voor de onderdrukten.

God wil niet dat we passief afwachten totdat Jezus terug komt die alles goed zal maken. Dat is niet Gods plan. Jij en ik hebben de taak van God gekregen om zelf de verandering te zijn die we willen zien hier op aarde.

Blijf niet passief op je stoel zitten maar ontwikkel een droom samen met God voor je leven, voor je stad, voor je land en voor de wereld en zet je daarvoor in.

Dat kan een gebied zijn in je vakgebied of in je vrije tijd. Ga je inzetten in geloof.

Dan zul je gaan ervaren dat God komt met Zijn kracht om je daarin te ondersteunen. Je zult wonderen van voorzienigheid gaan meemaken en tot dingen in staat zijn die je niet had durven te hopen.

Jezus heeft door Zichzelf te geven als Lam Gods voor de mensheid in alles maar dan ook in alles voorzien wat nodig is om een paradijselijke situatie te creëren op aarde.

In Gods Liefde is alles wat nodig is voor jouw leven om tot

overwinning en vrucht dragen te komen. Wat je situatie ook is. Er is altijd hoop in Christus. Kijk niet naar je situatie maar kijk naar Jezus die Zijn leven heeft gegeven opdat Hij Zijn leven en overwinning met je kan delen.

En jij mag die hoop pakken voor je eigen leven maar wij mogen die hoop ook brengen en verkondigen in de wereld. Het is zo belangrijk dat er weer geluiden van hoop, geloof en liefde gaan komen. Een hoopvolle boodschap voor de hele wereld. Niet alleen voor straks in de hemel maar voor hier op aarde.

Niet als Jezus terugkomt maar een toekomst die we samen, met elkaar kunnen creëren vanuit Gods Liefde.

God wil niet rampspoed en oordelen brengen op aarde. God wil niet dat we ziek zijn en wil ook niet dat de aarde ziek is.

Maar God zoekt kanalen waardoor Hij de aarde kan helen.

Alleen als God geen geloof kan vinden op aarde en geen mensen waardoor Hij zijn liefde en kracht kan tonen, zal de duisternis zijn gang kunnen gaan en de aarde kapot kunnen maken die God zo mooi heeft gemaakt.

Maar wij zijn meer dan overwinnaars in Jezus Christus. Liefde is sterker dan de duisternis.

Het Licht zal overwinnen.

Hoop gebaseerd op belofte, ervaringen en feiten

Hoop moet wel ergens op gebaseerd zijn anders houd je jezelf voor de gek. Hoop vasthouden is iets anders dan je kop in het zand steken en gevaar negeren.

Hoop is gekoppeld aan geloof en vertrouwen en is een actieve houding in gevaarlijke situaties.

Een hoopvolle verwachtende geest creëert een oplossing tegen logisch denken in.

Hoop is dan ook sterker dan onze ratio.

Hoop is een innerlijke kracht die zich richt op een oplossing ook al is die menselijke wijs niet meer mogelijk.

Hoop, verwachting, geloof en vertrouwen liggen dicht bij elkaar.

Maar wat is de basis van onze hoop?

1. De belofte van God

De basis van onze hoop is de belofte dat God met ons is en ons niet zal verlaten en voor ons een hoopvolle toekomst heeft.

God heeft bewezen trouw te zijn doordat Hij zijn Zoon Jezus Christus naar de aarde stuurde om voor ons aan het kruis te sterven. Daarin heeft God Zijn liefde voor ons bewezen. God heeft er alles voor over gehad om ons te helpen. Zou God je dan ook nu niet kunnen helpen?

Juist het vertrouwen in Gods kracht, liefde, trouw en wijsheid geeft in alle situaties hoop om door te gaan. God is groter dan onze emoties, ons verstand en Hij is groter dan de natuurwetten. God heeft de natuurwetten geschapen en kan deze indien nodig tijdelijk aanpassen of overrulen.

Denk aan het veranderen van water in wijn, de spijziging van

de vijfduizend met vijf broden en twee visjes, het wandelen door het vuur van de drie vrienden van Daniel enz. God kan een wonder creëren om jou uit te redden maar vaker gebruikt Hij omstandigheden of mensen die veranderen om een uitkomst te geven.

We moeten God niet smeken om uitredding. Dat zou betekenen alsof God ons niet zou willen redden en we Hem moeten overtuigen.

Het is beter ons te buigen en af te stemmen op Zijn aanwezigheid. Los laten wat ons vasthoudt en belijden en eerlijk toegeven waarin ons aandeel is geweest waardoor we in deze situatie terecht zijn gekomen. Ons laten reinigen en bereid zijn de lessen te leren die in deze situatie naar ons toe komt.

Juist door deze afstemming banen we in ons hart de weg voor God om voor ons een oplossing te creëren. God wil niks liever dan ons helpen. Het ligt nooit aan God. God is liefde en in Hem is enkel vrede en harmonie.

Als onze situatie wanhopig is betekent dat automatisch dat er te weinig van God in onze situatie is en is het dus nodig dat er meer van God komt.

Het is dan belangrijk God vanuit het diepst van ons hart uit te nodigen in onze situatie en Hem Zijn werk op Zijn manier te laten doen.

Dat laatste heet overgave in vertrouwen. Overgave en loslaten in Zijn handen is vaak heel moeilijk maar noodzakelijk om tot doorbraak te komen.

Het is vaak juist dat wij de dingen zo krampachtig vasthouden en zelf willen oplossen dat er een noodsituatie is ontstaan.

2. Ervaringen

De tweede reden om hoop te blijven houden in moeilijke situaties is de ervaring van jezelf en anderen dat er uitredding komt als de nood het hoogst is.

Er is een uitdrukking. Als de nood het hoogst is, is de redding nabij.

Deze uitdrukking heeft ergens een basis. Blijkbaar hebben veel mensen dit ervaren in hun leven als een goddelijke werkelijkheid. Regelmatig horen en lezen we berichten dat mensen onverwachts en als door een wonder een ramp hebben overleefd of van een dodelijk ziekte zijn hersteld. Deze dingen komen voor en deze verhalen geven ons hoop voor onze situatie. Want als er mensen zijn die wonderen hebben meegemaakt in hun leven. Waarom zou dat wonder dan ook niet bij jou kunnen gebeuren?

En waarom hebben juist deze mensen dat wonder ervaren in hun leven? Hebben ze puur geluk gehad of speelt er iets ander mee? Kan het zijn dat er een bewust of onbewust vertrouwen op uitredding heeft meegespeeld? In ieder geval gebeuren er vandaag de dag nog steeds wonderen op grote schaal. Alleen komen die helaas meestal niet in het nieuws. Mensen die tot wonderlijk en bijna bovenmenselijke prestaties zijn gekomen in hun leven zijn mensen die niet opgeven bij tegenslagen. Sommige van hen hebben zeer zware beproevingen doorstaan waarbij de meeste van ons het zouden hebben opgegeven.

Het kijken naar dit soort mensen, het luisteren en lezen van getuigenissen en ervaringen van mensen die een wonder hebben meegemaakt in hun leven geeft hoop en helpt je om je te focussen op een oplossing. Want God heeft geen lievelingetjes. Hij houdt van iedereen even veel. Het wonder is ook voor jou.

3. Feiten

De derde reden om hoop te blijven houden zijn wetenschappelijk feiten.

Als je te horen krijgt dat de kans dat je de ziekte overleeft 1% is. Dan kun je de hoop opgeven.

Je kunt je echter ook richten op die 1%. Want waarom zou jij niet tot die 1% behoren. Blijkbaar is het een wetenschappelijk feit dat er nog hoop is. Vaak is je situatie helemaal niet hopeloos maar zijn er nog mogelijkheden alleen zie je ze niet meer. Je hebt de hoop opgegeven terwijl er zelfs in het natuurlijke nog hoop is.

Volgens de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen blijkt ook steeds meer dat bewustzijn, intentie en emotie invloed hebben op materie. We kunnen met onze geest onze werkelijkheid en materie beïnvloeden. Geloof, hoop en liefde zijn krachten die iets doen met materie en met ons lichaam. Mensen met een positieve levensinstelling hebben een grotere kans ziekte te overwinnen dan zijn met een negatieve levenshouding. Stress en angst beïnvloeden je gezondheid. Als jij hoop en vertrouwen uitstraalt zal dat ook mensen in je omgeving veranderen in hun houding waardoor situaties kunnen omkeren ten goede.

Als jij bijvoorbeeld gaat solliciteren op een functie die helemaal je droombaan beschrijft dan zal je uitstraling van groot belang zijn of je die baan zal krijgen of niet. Als jij er heen gaat met de gedachte: er zijn driehonderd sollicitanten dus het zal toch wel niks worden, dan kan ik je op een briefje geven dat je niet wordt aangenomen.

Als jij echter met innerlijke overtuiging en vol vertrouwen er heen gaat dat dit jou baan zal worden, dan maak je grote kans dat je door je uitstraling de mensen kunt overtuigen dat jij de geknipte persoon bent voor die baan.

Wiskundig gezien had je een kans van 0,3% dat je die baan

krijgt. Maar vanuit psychologisch oogpunt is die kans veel groter.

Zo gaat het steeds in het leven. Hoop creëert de oplossing die God voor je heeft klaarliggen ook al is die kans wiskundig gezien heel klein. Hij is er voor jou! Je zult je alleen moeten inspannen juist die kleine kans te grijpen. Er is geen succes zonder inspanning. Maar wel inspanning vanuit vertrouwen en geloof samen met God.

Wat ik hier wil zeggen is dat het een feit is dat je door een positieve levenshouding en de juiste inspanning vanuit geloof en vertrouwen je kans op uitredding enorm kunt vergroten.

Samengevat kun je door te kijken naar de belofte van God en daarop vertrouwen, door te kijken naar ervaringen van mensen die wonderen hebben meegemaakt en door op een andere manier te kijken naar de feiten vanuit hoop, je een wonder kunt creëren in je leven door niet op te geven maar te vertrouwen op uitredding terwijl je alles doet wat ervoor nodig is om het te bewerken.

Verander je DNA!

Vanuit de biologieboekjes hebben we geleerd dat hoe we eruit zien, onze gaven en talenten worden bepaald door onze genen in het DNA. Dit wordt ons door de geboorte meegegeven.

Je kunt drager zijn van een erfelijke ziekte en/of je kunt belast zijn met negatieve karakter eigenschappen van je voorouders. Het zit in de genen zeggen we dan. Met andere woorden. Je kunt er niks aan doen.

We weten steeds meer over het DNA en we kunnen het DNA van de mens inmiddels helemaal in kaart brengen. Het zit echter veel complexer in elkaar dan men aanvankelijk dacht. Het is niet een gen maar een samenwerking van vele genen die bepaalde eigenschappen bepalen.

En deze genen zijn niet onveranderlijk maar ervaringen, emoties en intenties brengen veranderingen aan in je genen. Je kunt als het ware je genen opvoeden en (her)programmeren.

Dus niet je genen bepalen wie je bent maar jij bepaalt hoe je genen worden beschreven en geprogrammeerd en welke eigenschappen jij gaat doorgeven aan het volgend geslacht. Je genen zijn het geheugen van je lichaam en ziel. Ze zetten ervaringen, emoties en intenties om in chemische verbindingen.

Genen die een bepaalde erfelijke ziekte aangeven kunnen aan en uitgezet worden.

Dat verklaart waarom de een wel en de ander niet de ziekte ontwikkelt terwijl beide drager zijn van de erfelijke ziekte. Je bent niet overgeleverd aan je DNA. Je DNA is dynamisch en verandert constant en jij mag het roer in handen nemen. Jij mag je DNA de opdracht geven te veranderen.

Een eeneiige tweeling heeft bij de geboorte nagenoeg dezelfde genen. Als je echter deze genen na 70 jaar nog eens gaat bekijken zullen er grote verschillen zijn. In de genen worden de ervaringen van het leven opgeslagen.

Hoewel we inmiddels weten dat genen zich kunnen aanpassen weten we nog niet precies hoe dan in zijn werk gaat zodat we nog niet weten hoe we bepaalde schakelaars, die bijvoorbeeld ziektes ontwikkelen, kunnen uitschakelen. Geest, ziel en lichaam zijn met elkaar verbonden en zijn continu in ontwikkeling. Het een volgt het ander. Diepe genezing op zielsniveau kan verandering in genen teweegbrengen op celniveau.

Als we dit eenmaal weten verandert ons beeld over ziekte aangrijpend.

Ziekte is niet langer meer een verstoring in het chemisch proces in ons lichaam of in de energiebanen zoals de energetische geneeswijze leert, maar is veel meer een uitdrukking van een verstoring van balans tussen geest, ziel en lichaam.

Als je DNA kunt beïnvloeden vanuit je geest begrijp je ook de kracht van gebed veel beter. Gebed grijpt in op het diepst niveau van de cel.

Het gaat er niet om dat we onze kleur ogen gaan veranderen door gebed. Het gaat om genezing van verstoorde processen in ons leven. Aangetaste genen die genezing nodig hebben. Een resetten van verkeerde herinneringen tot op cel niveau. Zelfs resetten van herinneringen van het voorgeslacht.

Je DNA bevat niet alleen de herinneringen van je eigen leven maar ook die van je voorgeslacht. De goede herinneringen mag je koesteren en met dankbaarheid ontvangen en omarmen.

De verkeerde herinneringen/eigenschappen mag je tot herstel

brengen in je leven en daarmee ook de weg vrijmaken voor je kinderen en je (voor)ouders.

Dat genen dragers zijn van emotionele gebeurtenissen weten we al langer vanuit de psychologie. Het is een bekend gegeven dat trauma's worden doorgegeven aan kinderen.

Zo heb je tweede generatie oorlogsslachtoffers of incestslachtoffers. Deze mensen dragen de gevolgen van de oorlog/incest emotioneel met zich mee zonder dat ze dit zelf hebben meegemaakt.

Andersom zullen ook hele mooie ervaringen worden opgeslagen en doorgegeven worden aan het nageslacht en ontvangen kinderen zo de zegen van de mooie ervaringen van ouders.

Genen zijn op een dieper niveau ook verbonden via bloedbanden met je voor en nageslacht.

Als jij genezing ontvangt van een erfelijke aandoening hetzij lichamelijk of psychisch dan zal er ook genezing plaatsvinden in je voor en nageslacht op een bepaald niveau. Alles is met elkaar verbonden. Je staat niet alleen op de wereld maar bent verbonden met anderen. De familieband is een sterke band of je dat nu wilt of niet. Hoe jij er uit ziet, wat je karakter is en welke gaven en talenten je bezit worden door een heel groot deel bepaald door je voorgeslacht.

Daarom vindt God het ook heel belangrijk om je ouders te eren. Zij zijn de bron van wie je bent. Als je hen eert heb je ook jezelf lief. Haat jij je ouders of minacht je hen, dan minacht je daarmee ook jezelf. Jij bent verbonden met je voorgeslacht en nageslacht via je genen.

Je kunt deze verbondenheid heel sterk zien bij eeniige tweelingen. Tweelingen voelen elkaar vaak heel sterk aan en weten en voelen als er iets met hun tweelingbroer/zus gebeurt ook al zijn ze niet fysiek bij elkaar.

Zo kan bijvoorbeeld het gedrag van een pleegkind of adoptiekind beïnvloed worden door wat er met de natuurlijke ouders gebeurt zonder dat er enige vorm van contact is. Ook in mijn pastorale bediening heb ik mogen zien dat bij het bevrijden van een moeder van angsten ook het gedrag van het kind ten positieve werd beïnvloed zonder dat daar specifiek voor gebeden werd.

We weten nog lang niet alles van hoe het DNA precies werkt maar dat het veel complexer is dan we aanvankelijk dachten is wel duidelijk.

Als we eenmaal begrijpen dat we geen speelbal zijn van ons DNA maar dat we ons DNA zelf kunnen programmeren en genezen dan opent dat ongekende mogelijkheden en geeft het ons een bijzonder perspectief en hoop voor de toekomst.

Als we eenmaal begrijpen hoe deze dingen werken kunnen we vat krijgen op erfelijke ziektes en deze helemaal uitbannen uit de wereld.

Dat is ook precies wat Jezus voor ogen heeft. Jezus is gekomen om Gods koninkrijk te brengen op aarde. Jezus genas mensen op celniveau. Jezus pakte de kern aan. Hij genas mensen niet met medicijnen of therapieën. Jezus genas mensen door de wortel van het probleem aan te pakken.

Het probleem ligt niet in ons lichaam maar in onze geest. Het DNA verbindt ons lichaam met onze geest. We hebben genezing nodig in het diepste niveau van ons zijn, de diepste intenties, angsten, verkeerde overtuigingen, negatieve en starre conditioneringen enz.

We hebben diepe heling nodig zodat we weer terug kunnen naar onze goddelijke kern, zodat we weer kunnen zijn zoals we ten diepste bedoeld zijn.

En deze diepe heling kan alleen tot stand komen vanuit een hersteld contact met God, onze Schepper.

Vanuit deze heling komt er ook heling in ons lichaam op celniveau. En vanuit die heling komt er ook heling in de maatschappij, in de gezondheidszorg, in de politiek enz. Als we de kern, het DNA niet aanpakken, kunnen we ons inspannen wat we willen maar zal er nooit blijvende heling komen. Als de verstoring blijft in onze geest, zullen we wellicht symptomen in het lichaam tijdelijk kunnen wegnemen maar zal er op termijn altijd weer een ander vorm van ziekte manifesteren. Hetzij in ons lichaam, hetzij in onze emoties. Sommige genen zijn verbonden aan familie, ander genen zijn verbonden met onze culturele achtergrond of ras of natie maar op heel diep niveau zijn we allemaal met elkaar verbonden via onze genen omdat we gemeenschappelijk voorouders hebben en we allemaal mens zijn. We zijn op diep niveau elkaars broeders en zuster. We zijn genetisch met elkaar verwant en op bepaalde wijze met elkaar verbonden. Dit betekent dat alles wat jij ervaart en doet met je leven ook in bepaalde mate invloed heeft op alle andere mensen. Jij kunt de aarde genezen door jezelf te helen. Dit is precies de basis waardoor Jezus voor heel de mensheid de weg vrij heeft kunnen maken naar God.

Je kunt natuurlijk nog dieper gaan maar ik wil het hier bij laten omdat ik duidelijk onderscheid wil maken tussen de bewuste geest en het dieren of plantenrijk maar ik geloof dat ook dieren, planten en de aarde zelf profijt heeft als jij heling ontvangt.

Een wonder baby.

Het bewijs dat God het DNA door gebed kan veranderen heb ik onlangs van dichtbij mogen meemaken toen goede vrienden van mij kort na hun zwangerschap te horen kregen dat hun

ongeboren kindje een zeldzame maar zeer ernstige chromosomen afwijking had en het kindje zwaar lichamelijke beperkingen zou hebben. De artsen adviseerde abortus. Na een heftige worsteling hebben de ouders samen met God besloten te kiezen voor het leven en het kindje te houden. Het kindje is inmiddels geboren en ik heb net het officiële bericht van de ouders gekregen dat hun dochtertje helemaal gezond is zonder enige afwijking! Er is heel veel voor dit kindje gebeden door heel veel mensen. God is goed.

Nieuwe positieve visie op de eindtijd.

In dit hoofdstuk wil ik je graag meenemen in een radicaal andere kijk op de eindtijd dan wat ik meestal hoor in christelijk kringen.

Ik word altijd erg somber en depressief van alle eindtijdivisies die ik heb gehoord tot nu toe en dat kan niet de bedoeling zijn van Jezus die ons een blijde boodschap verkondigt!

Jezus brengt een boodschap van hoop en wil Zijn vreugde met ons delen.

Jezus zegt zelf dat Hij gekomen is opdat wij leven hebben en overvloed.

Jezus zegt dat Hij de wereld overwonnen heeft en dat Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde.

Jezus genas alle ziekte en alle kwaal van alle mensen die tot Hem kwamen en heeft ons de opdracht gegeven hetzelfde te doen. Er staat zelfs dat wij nog grotere werken zullen doen dan Jezus deed omdat Hij Zijn Heilige Geest zou uitstorten.

Jezus had gezag over de natuur, stuurde boze geesten weg, vermenigvuldigde brood, vis en wijn uit het niks en stond op uit de dood.

Jezus schonk zondaars vergeving en herstelde de relatie tussen God en de mens.

Jezus zocht de geminachte mensen uit de samenleving op en gaf hen liefde en respect zodat ze tot genezing konden komen.

Jezus gaf ons de volmacht om dit alles ook te doen en te wandelen in Zijn voetsporen.

Dat betekent dat wij alle gereedschap in handen hebben om de aarde te genezen van de vloek.

Na de zondeval van Adam en Eva hebben we nu weer via Jezus Christus de mogelijkheid om onze oorspronkelijk opdracht te vervullen: De aarde te vervullen en haar te

onderwerpen en te beheren in harmonie met God en haar te vullen met Liefde.

Als Jezus de duisternis heeft overwonnen en ons de overwinning gegeven heeft. Waarom geloven veel mensen dan dat de duisternis op aarde zal toenemen totdat dit de hele aarde zal vernietigen? Liefde is zoveel sterker dan de duisternis! Licht overwint de duisternis!

Het is zaak dat de kinderen van het Licht gaan opstaan en de aarde gaan overnemen van de machten van duisternis. Dat is Gods plan met de wereld.

De wereld wacht tot het openbaar worden van de zonen Gods. In Gods Liefde is wijsheid, kracht, liefde, genezing en alles aanwezig om de aarde te genezen van al haar problemen. Het is aan ons om Zijn Liefde te verspreiden over de aarde.

Veel mensen geloven dat de duisternis zal toenemen, de antichrist de wereld zal overnemen en dat Jezus dan zal terugkeren om de antichrist te overwinnen.

Dan hoeven wij lekker niks te doen dan te wachten tot Jezus terugkeert.

Dan hoeven we niet meer te investeren in een betere wereld want dat gaat toch niet lukken.

Laten we dan maar gaan schuilen in onze kerken en zoveel mogelijk zieltjes winnen en wachten op de wederkomst.

Is dat de boodschap van Jezus?

Nee zeker niet!

Jezus roept ons op om de wereld in te trekken, de blijde boodschap van Gods koninkrijk te verkondigen en te demonstreren, zieken te genezen, doden op te wekken en mensen te onderwijzen in de voetsporen van Jezus te wandelen.

Dat betekent liefde betonen in woord en daad. Recht spreken, wet handhaven, ouders eren, trouw zijn, eerlijk zijn, vriendelijk

zijn en vanuit Gods Liefde leven. De aarde bevolken met Gods Liefde en alles wat indruist tegen Gods Liefde overwinnen en helen.

Jezus heeft een positieve visie op de wereld. Waar zijn de kinderen van het Licht die bereid zijn zich in te zetten voor Gods koninkrijk hier op aarde!

Waarom dan die waarschuwing in de Bijbel en al die voorspellingen over rampen in de eindtijd?

In de Bijbel zijn er steeds twee scenario's die kunnen gebeuren. We zien dat al in het Oude Testament bij het joodse volk. God wilde het volk zegenen maar dan moest het volk zich houden aan de richtlijnen van God. Als ze dat niet zouden doen dat zou het volk in ballingschap gaan en onder de vloek komen.

God stelde het volk voor een keus en beschreef wat er zou gebeuren als ze niet naar God zouden luisteren.

Deuteronomium 30:19 Ik roep vandaag hemel en aarde als getuigen op: u staat voor de keuze tussen leven en dood, tussen zegen en vloek. Kies voor het leven, voor uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen,

God respecteert de vrije wil van de mens en stelt de mens voor een keus. Aan de hand van die keus zal er zegen komen of vloek. Oorzaak en gevolg.

Gods oordelen zijn altijd omkeerbaar

Onheilsprofetieën in de Bijbel zijn nooit onafwendbaar maar zijn waarschuwingen van God die laat zien wat er gaat gebeuren als de mens zich niet bekeert.

Om dat aan te tonen ga ik een aantal verhalen uit de Bijbel aanhalen wat als basis zal dienen om op een andere manier te kijken naar de onheilsprofetieën over de eindtijd.

Het eerste verhaal is het verhaal van Sodom en Gomorra.

Je kunt dit verhaal lezen in Genesis 19 vanaf vers 20.

Deze twee steden waren zo vol van zonde en geweld dat er een oordeel aan stond te komen als gevolg van oorzaak en gevolg. Op een gegeven moment trekt God Zijn bescherming van de mensheid af als de zonde te groot wordt en kan de duisternis zijn gang gaan ter vernietiging opdat de zonde niet langer blijft toenemen.

God kondigde dit oordeel van tevoren aan bij Abraham.

Waarom deed God dat?

Het is nooit Gods verlangen of bedoeling om mensen te veroordelen en te vernietigen. God zoekt steeds wegen opdat er geen veroordeling hoeft te komen.

Ook nu maakte God aan Abraham Zijn wegen bekend opdat Abraham voor Sodom en Gomorra op de bres zou staan en voor hen zou pleiten. Abraham durfde zover te gaan om te vragen dat als er tien rechtvaardigen zouden zijn dat God dan de stad zou sparen. God verhoorde het gebed van Abraham. Er bleken echter nog geen tien rechtvaardigen in de stad te zijn.

Wat zou er gebeurd zijn als Abraham door was gegaan met pleiten? Wat als Abraham had gezegd. Heer geef Sodom en

Gomorra nog een kans. Laat mij Sodom en Gomorra intrekken en hen waarschuwen voor het komende oordeel en Uw Liefde brengen en een boodschap van bekering.

Zou God dan nog steeds Sodom en Gomorra hebben vernietigd?

Laten we kijken naar het verhaal van Mozes.

Mozes was door zijn moeder te vondeling gelegd in de Nijl in een rieten mandje en was door de dochter van Farao opgenomen als eigen zoon. Mozes groeide op als prins maar zijn hart ging uit naar zijn eigen volk. Toen hij voor zijn volk opkwam en een Egyptenaar doodde moest hij vluchten voor zijn leven.

Geruime tijd laten werd Mozes door God geroepen om zijn volk te bevrijden uit de slavernij uit Egypte. We kennen waarschijnlijk het verhaal wel. Er kwamen plagen door God gezonden om de Farao te laten zien dat Hij God is. Mozes deed tekenen en wonderen om de Farao te overtuigen en te dwingen het volk van Israel te laten gaan. Uiteindelijk mochten ze vertrekken en Mozes leidde het volk uit Egypte richting het beloofde land.

Het volk van Israel had zich echter ondanks de vele tekenen en wonderen en bevrijding uit Egypte niet echt vanuit hun hart tot God gekeerd. Ze bleven mopperen waren hardnekkig en waren zeer moeilijk te leiden. Ze werden opstandig tegen Mozes en God en wilde weer terug naar Egypte. Ze hadden zelfs een afgod gemaakt van goud, een gouden kalf om die te aanbidden tijdens de afwezigheid van Mozes toen Mozes op de berg in Gods aanwezigheid was.

Ze hadden het zo bont gemaakt dat God besloten had het volk te vernietigen en met Mozes opnieuw te beginnen. Mozes pleitte echter voor het volk en wende zo het oordeel van God

af.

Ex 32:9 De HEER zei verder tegen Mozes: 'Ik weet hoe onhandelbaar dit volk is. 10 Houd mij niet tegen: mijn brandende toorn zal hen verteren. Maar uit jou zal ik een groot volk laten voortkomen.' 11 Mozes probeerde de HEER, zijn God, milder te stemmen: 'Wilt u dan uw toorn laten woeden tegen uw eigen volk, HEER, dat u met sterke hand en grote macht uit Egypte hebt bevrijd? 12 Wilt u dat de Egyptenaren zeggen: "Hij heeft hen bevrijd om hen in het ongeluk te storten, om hen in het bergland te doden en van de aarde weg te vagen"? Wees niet langer toornig en zie ervan af onheil over uw volk te brengen! 13 Denk toch aan uw dienaren Abraham, Isaak en Israël, aan wie u onder ede deze belofte hebt gedaan: "Ik zal jullie zo veel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn, en het hele gebied waarvan ik gesproken heb zal ik hun voor altijd in bezit geven."' 14 Toen zag de HEER ervan af zijn volk te treffen met het onheil waarmee hij gedreigd had.

Na het pleiten van Mozes staat er dat God het berouwde dat Hij had gedreigd met het kwaad. Ofwel. God trok Zijn oordeelprofetie in op grond van de voorbede van Mozes.

We gaan naar het verhaal van Hizkia

Hizkia was de koning van Israel en had veel goede dingen gedaan voor het volk en voor God.

Op een dag werd hij ziek en God kondigde via een profeet aan dat hij zou sterven. Hizkia aanvaarde deze oordeelsboodschap niet klakkeloos en wierp zich voor het aangezicht van God om te bidden voor genezing.

2 Kon 20:1 Omstreeks dezelfde tijd werd Hizkia dodelijk ziek. De profeet Jesaja, de zoon van Amos, kwam naar hem toe en

zei: 'Dit zegt de HEER: Maak je laatste wilsbeschikking op, want je sterft. Je zult niet meer beter worden.' 2 Hizkia draaide zijn gezicht naar de muur en bad tot de HEER: 3 'HEER, ik smeeek u, neem toch in aanmerking dat ik me altijd oprecht en met heel mijn hart naar uw wil heb gericht en steeds heb gedaan wat goed is in uw ogen.' Daarbij stortte hij bittere tranen. 4 Toen richtte de HEER zich opnieuw tot Jesaja, die de binnenste hof nog niet verlaten had, en zei: 5 'Ga weer naar binnen en zeg tegen Hizkia, de vorst van mijn volk: "Dit zegt de HEER, de God van je voorvader David: Ik heb je gebed gehoord en je tranen gezien. Welnu, ik zal je genezen. Over drie dagen zul je in staat zijn naar mijn tempel te gaan. 6 Ik geef je nog vijftien jaar te leven, en ik zal jou en deze stad redden uit de handen van de koning van Assyrië. Omwille van mijzelf en omwille van mijn dienaar David zal ik deze stad beschermen."'

In dit verhaal lezen we hoe God een definitief oordeel aankondigde. Hizkia zou sterven.

In hetzelfde verhaal lezen we echter dat God zich bedacht op grond van het oprechte gebed van Hizkia en het verhaal krijgt een andere wending.

We kunnen hieruit veel leren. God voorzag dat Hizkia zou sterven en uit liefde voor Hizkia kondigde God zijn sterfdag aan opdat hij voorbereidingen zou kunnen treffen.

Omdat God de mens autoriteit en gezag en een vrije wil heeft gegeven kan de mens de loop der geschiedenis wijzigen. Hizkia maakte gebruik van de kracht van intentie en gebed en wijzigde de loop van de geschiedenis. Hizkia genas van zijn ziekte die eigenlijk ten dode was.

God wilde Hizkia wel genezen maar had op dat moment geen kanaal ter beschikking om dat te doen. Toen Hizkia ging bidden werd het kanaal geopend waardoor God het hogere

plan in vervulling kon laten komen. God zoekt altijd het hoogst haalbare plan met ons maar is daarin afhankelijk van de mate waarin wij ons daarvoor openstellen.

Jona en de stad Nineve

We gaan opnieuw kijken naar een bekend verhaal. Het verhaal van Jona en de walvis. Een bekend zondagschoolverhaal waarvan de meeste mensen nooit de diepere betekenis hebben begrepen.

Nineve was een stad buiten Israel waar de inwoners zeer ver van God afgeweken waren en de zonde zo groot was dat God voorzag dat er spoedig een ramp zou gebeuren en de stad vernietigd zou worden. Uit liefde voor Zijn kinderen wilde God hen echter nog een kans geven en stuurde de profeet Jona naar de stad om het oordeel aan te kondigen. We lezen dan verder over Jona die in eerste instantie weigerde te gaan en voor God vluchtte. Er kwam een storm en Jona werd overboord gegooid en God stuurde een vis om Jona te redden en alsnog bij Nineve te brengen.

Eenmaal in Nineve kondigde Jona het oordeel aan in Nineve en Nineve bekeerde zich in zak en as en God wende het oordeel af. Dit tot ongenoegen van Jona. Meestal wordt in dit verhaal ingegaan op de houding van Jona. Die ongehoorzaam was en vol oordeel zat in zijn hart.

Ik wil echter inzoomen op Nineve en haar inwoners.

God kondigde een definitief oordeel aan via Jona. Nu hadden de inwoners van Nineve verschillend kunnen reageren.

Ze hadden Jona kunnen negeren en doorgaan met hun leven met als gevolg dat hun stad vernietigd zou worden.

Het had ook zo kunnen zijn dat een aantal mensen naar Jona zouden luisteren en vlug de stad zouden verlaten opdat het oordeel hen niet zou treffen.

In dit geval luisterde de hele stad naar Jona en bekeerde zich tot God en vroegen God het oordeel af te wenden.

Jona 3:2 'Maak je gereed en ga naar Nineve, die grote stad, om haar aan te klagen met de woorden die ik je zeg.' 3 En Jona maakte zich gereed en ging naar Nineve, zoals de HEER hem opgedragen had. Nineve was een reusachtige stad, ter grootte van drie dagreizen. 4 Jona trok de stad in, één dagreis ver, en riep: 'Nog veertig dagen, dan wordt Nineve weggevaagd!' 5 De inwoners van Nineve geloofden God: ze riepen een vasten uit en iedereen, van hoog tot laag, hulde zich in een boetekleed. 6 Toen de profetie de koning van Nineve bereikte, stond hij op van zijn troon, legde zijn staatsiegewaad af en ging, gehuld in een boetekleed, op de grond zitten. 7 En hij liet in Nineve omroepen: 'Volgens bevel van de koning en zijn edelen is het niemand toegestaan te eten of te drinken, mens noch dier, rund noch schaap of geit. De dieren mogen niet grazen of water drinken. 8 Iedereen, mens en dier, moet zich hullen in een boetekleed en luidkeels God aanroepen. Laat iedereen anders gaan leven en breken met het onrecht dat hij doet. 9 Misschien dat God van gedachten verandert en op zijn besluit terugkomt; wie weet zal hij zijn woede laten varen, zodat wij niet te gronde gaan.' 10 Toen God zag dat zij inderdaad anders begonnen te leven, kwam hij terug op wat hij gedreigd had hun aan te doen, en hij deed het niet.

We lezen hier dat het aangekondigde oordeel niet bedoeld was om uit te voeren maar bedoeld was opdat het volk zich zou bekeren en God het oordeel zou kunnen afwenden.

God wil nooit het oordeel uitvoeren maar zoekt steeds wegen om dat niet te hoeven doen. En soms vindt God deze weg en soms niet. God is daarin afhankelijk van de mens door wie Hij het oordeel wil afwenden.

Dit komt duidelijk tot uiting in onderstaand vers.

Ezechiël 22:30 Ik heb gezocht naar iemand die een muur om de stad kon bouwen, die voor het land in de bres wilde springen opdat het niet zou worden vernietigd – maar zo iemand heb ik niet gevonden. 31 Dus vervloekte ik hen, met het vuur van mijn toorn vernietigde ik hen, ik liet hun daden op hun eigen hoofd neerkomen – zo spreekt God, de HEER.”

Dit is een ernstig woord. God zoekt mensen die op de bres willen staan opdat God zijn oordelen niet uit hoeft te voeren! Dit geldt voor **ALLE** oordelen van God beschreven in de Bijbel.

God is er niet op uit om oordelen uit te gieten op aarde zoals deze beschreven staan in de Bijbel in openbaringen en andere plaatsen.

Joh 3:17 God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden

Als God echter geen mensen vindt waardoor Hij het oordeel kan afwenden kan God niet anders dan het laten gebeuren. Het is aan ons hoe de eindtijd er uit gaat zien. De mens heeft daarin een grote verantwoordelijkheid.

Gaan de kinderen van het Licht op de bres staan voor de aarde en gaan zij de aarde helen of trekken de kinderen van het Licht zich terug en laten zij het oordeel over de aarde gaan?

Ik zal nog een paar verzen aanhalen uit het Nieuwe Testament om te laten zien dat God veel minder star is dan wij vaak denken. Gods plannen zijn minder definitief en de toekomst staat minder vast dan wij vaak denken. God zoekt samenwerking met de mens en wij hebben een grote verantwoordelijkheid. Wij kunnen Gods plannen wijzigen ten positieve en ten negatieve. Uiteindelijk komt God altijd tot Zijn

doel maar de weg er naartoe zal voor een groot deel afhangen van onze keuzes.

Jezus en de heidense vrouw.

Jezus had als jood de taak en roeping om als Messias Zijn aandacht en prediking te geven aan Zijn eigen joodse volk. Pas later gaf Jezus Zijn leerlingen/volgelingen de opdracht de blijde boodschap van het koninkrijk van God en de weg van Christus te verspreiden over heel de wereld.

In dit verhaal komt er een Kanaänitische ofwel heidense vrouw naar Jezus om hulp en Jezus wijst haar in eerste instantie af op een nogal ruwe wijze.

Mattheus 15: 22 Plotseling klonk de roep van een Kanaänitische vrouw die uit die streek afkomstig was: 'Heb medelijden met mij, Heer, Zoon van David! Mijn dochter wordt vreselijk gekweld door een demon.' 23 Maar hij keurde haar geen woord waardig. Zijn leerlingen kwamen naar hem toe en vroegen hem dringend: 'Stuur haar toch weg, anders blijft ze maar achter ons aan schreeuwen.' 24 Hij antwoordde: 'Ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen van het volk van Israël.' 25 Maar zij kwam dichterbij, wierp zich voor hem neer en zei: 'Heer, help mij!' 26 Hij antwoordde: 'Het is niet goed om de kinderen hun brood af te nemen en het aan de honden te voeren.' 27 Ze zei: 'Zeker, Heer, maar de honden eten toch de kruimels op die van de tafel van hun baas vallen.' 28 Toen antwoordde Jezus haar: 'U hebt een groot geloof! Wat u verlangt, zal ook gebeuren.' En vanaf dat moment was haar dochter genezen.

We lezen dat Jezus deze vrouw niet wilde helpen. Toen de vrouw bleef aandringen en niet opgaf ondanks de negatieve houding van Jezus, bleek dat Jezus ten diepste haar wel wilde

helpen maar dat de afwijzing een test was. Het kan echter ook zijn dat Jezus Zijn mening pas bijstelde doordat deze vrouw door haar geloof Gods wegen veranderde.

In de Bijbel komen we diverse verhalen tegen zoals ik hier boven aantoon waaruit blijkt dat Gods wegen en plannen kunnen veranderen. God stelt Zijn plannen steeds opnieuw bij zoals een navigatiesysteem de route steeds opnieuw berekent als wij een andere weg kiezen dan het navigatiesysteem voorstelt. Die andere weg hoeft niet verkeerd of om te zijn. In dit specifieke verhaal was deze vrouw in staat vanuit onbaatzuchtige liefde voor haar dochter het plan van God te wijzigen door haar geloof.

Eigenlijk zien we hier dat een oordeelprofetie wordt omgebogen tot een zegen.

De woorden uit de mond van Jezus, de profeet en gezalfde van God, waren. Ik ga je niet helpen.

Na smeekbede van de vrouw vanuit liefde en geloof en nederigheid keerde het oordeel om in: O vrouw, U hebt een groot geloof! Wat u verlangt, zal ook gebeuren.

Jezus en Maria op de bruiloft.

Een ander mooi verhaal waarin Jezus plan veranderde is het verhaal waarin Maria, de moeder van Jezus, door haar geloof een wonder afdwong bij Jezus terwijl Jezus geen wonder wilde doen.

Jezus was met Zijn leerlingen en Zijn moeder op een bruiloft en de wijn raakte op. Waarschijnlijk had Maria een belangrijke functie in de organisatie op deze bruiloft waardoor zij zich verantwoordelijk voelde toen de wijn oprakte. Ze geloofde dat Jezus haar zoon de Messias was en ondanks dat Hij nog nooit een teken of wonder had gedaan riep Maria Jezus om hulp. Jezus vertelde haar dat Zijn tijd nog niet was gekomen maar

Maria liet zich niet afschepen door dat antwoord en dwong Jezus door haar geloof om een wonder te doen door tegen de dienaars te zeggen. Doe alles wat Jezus je zegt te doen. Door deze daad van geloof werd de kracht van God voor een oplossing geactiveerd en kon Jezus water in wijn veranderen.

Johannes 2: 1 Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De moeder van Jezus was er, 2 en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. 3 Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem: 'Ze hebben geen wijn meer.' 4 'Wat wilt u van me?' zei Jezus. 'Mijn tijd is nog niet gekomen.' 5 Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan: 'Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is.' 6 Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel zes stenen watervaten, elk met een inhoud van twee à drie metrete. 7 Jezus zei tegen de bedienden: 'Vul de vaten met water.' Ze vulden ze tot de rand. 8 Toen zei hij: 'Schep er nu wat uit, en breng dat naar de ceremoniemeester.' Dat deden ze. 9 En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was, proefde – hij wist niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden wisten het wel – riep hij de bruidegom 10 en zei tegen hem: 'Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard!

We leren hier uit dat Gods tijden en plannen kunnen wijzigen door optreden van mensen in geloof.

We kunnen niet zomaar Gods plannen wijzigen door egoïstische motieven.

Geloof is niet bedoeld om onze ego met geweld op te dringen aan God.

Nee door ons geloof mogen we vanuit onbaatzuchtige Liefde God in beweging brengen en dingen laten doen die niet oorspronkelijk in Zijn plan zijn vastgelegd.

God heeft een basis plan en daar wijkt Hij niet van af. Dat plan kan echter op veel verschillende wijze tot stand komen en God verheugt Zich als Hij mensen vindt die stoutmoedig in geloof stappen zetten en op de bres gaan staan (op zwakke plaatsen waar de vijand kan aanvallen) zodat God bepaalde stappen die niet fijn zijn kan overslaan. In Gods plan zitten ook oordelen om te reinigen. Het liefst stelt God Zijn oordelen uit en ziet er helemaal van af en brengt God herstel op een vredige wijze. Dat kan God alleen als mensen zich daarvoor open stellen. Anders is God aan Zichzelf en het universum verplicht om de wet van oorzaak en gevolg te laten gelden zodat zonden op de hoofden van de zondaar terug komen. Tot het laatst toe is er echter nog een weg van vergeving en herstel. Als wij mensen voor deze weg van vergeving en herstel kiezen zal God Zijn oordelen terug trekken en zal de eindtijd er heel anders uitzien. Net zoals bij de stad Nineve.

De bloedvloeiende vrouw

Als laatste wil ik nog noemen de moed van de bloedvloeiende vrouw.

Deze vrouw was de wanhoop nabij. Ze had al haar geld uitgegeven aan artsen die haar niet hebben kunnen helpen. Omdat ze bloed vloeide was ze vanuit de joodse traditie onrein en mocht ze niemand aanraken. Ze mocht dus zeker geen priester of profeet aanraken. Dat zou een grove overtreding zijn van de wet.

Toch koos deze wanhopige vrouw om niet op deze wet te letten maar de weg van geloof te gaan.

Ze wrong zich een weg door de menigte en raakte van achteren Jezus aan om genezing te ontvangen.

Markus 5:25 Onder hen was ook een vrouw die al twaalf jaar

aan bloedverlies leed. 26 Ze had veel ellende doorgemaakt door de behandeling van allerlei artsen, aan wie ze haar hele vermogen had uitgegeven zonder dat ze ergens baat bij had gehad; integendeel, ze was alleen maar achteruitgegaan. 27 Ze had gehoord over Jezus, en ze begaf zich tussen de menigte en raakte zijn bovenkleed van achteren aan, 28 want ze dacht: Als ik alleen zijn kleren maar kan aanraken, zal ik al gered worden. 29 En meteen hield het bloed op te vloeien en merkte ze aan haar lichaam dat ze van de kwaal genezen was. 30 Op hetzelfde ogenblik werd Jezus zich ervan bewust dat er kracht uit hem was weggestroomd. Midden in de menigte draaide hij zich om en vroeg: 'Wie heeft mijn kleren aangeraakt?' 31 Zijn leerlingen zeiden tegen hem: 'U ziet dat de menigte zich om u verdringt en dan vraagt u: "Wie heeft mij aangeraakt?"' 32 Maar hij keek om zich heen om te zien wie het gedaan had. 33 De vrouw, die bang was geworden en stond te trillen omdat ze wist wat er met haar was gebeurd, kwam naar hem toe en viel voor hem neer en vertelde hem de hele waarheid. 34 Toen zei hij tegen haar: 'Uw geloof heeft u gered; ga in vrede en wees genezen van uw kwaal.'

De reden waarom ik dit verhaal aanhaal is dat dit een mooie illustratie is dat we door ons geloof de kracht van God naar ons toe kunnen trekken en heling kunnen 'afdwingen' in de positieve zin van het woord. Geloof gaat boven de wet uit. Door geloof treedt de wet buiten werking. Deze vrouw deed iets unieks. Ze overtrad Gods wet en ontving toch haar genezing en genade van God. Volgens de wet moest ze zwaar gestraft worden. Daarom vreesde en beefde ze toen Jezus haar betrapte op haar daad. Maar door haar geloof ontving ze datgene waarvoor ze kwam. Geloof buigt dus wetmatigheden van God die in de Bijbel staan en liefde verandert Gods plannen.

Dat betekent dat de Bijbel geen star boek is waar niet van afgeweken kan worden!

Dat is een gevaarlijke uitspraak maar ik doe dat in een Bijbels kader.

Ik geloof dat Gods Woord onfeilbaar is en volmaakt Gods wil openbaart. Ik geloof echter ook dat Gods Woord niet bedoeld is als een star wetboek maar als een richtlijn ten Leven.

God is veel flexibeler en meer genadevol dan de meeste van Zijn volgelingen.

God is bevoegd, in staat en bereid om Zijn plannen aan te passen, zelfs als ze al in de Bijbel staan. Dat komt regelmatig voor in de Bijbel en waarom zou dat nu niet meer kunnen gebeuren. God verandert niet en Hij is niet trots.

Gods hele schepping is continu in beweging. Niks staat vast. Alles leeft en verandert continu en past zich aan.

God is onveranderlijk maar Zijn onveranderlijkheid omvat veranderingen. God is onveranderlijk in Zijn beloftes, Zijn Liefde, trouw en goedheid. Maar wat Zijn oordelen aangaat is er steeds ruimte voor uitstel, genade en verandering. Want oordeel past niet bij God. God zoekt steeds wegen om Zijn oordelen niet uit te hoeven voeren en is blij met elk initiatief die wij als mens Hem daartoe aanreiken. Als God de oordelen zoals beschreven in het boek Openbaringen kan intrekken en op een andere wijze kan handeling dan zal God dat doen.

Ik zal nog een verhaal aanhalen waaruit blijkt dat God zelfs niet op Zijn Woord vast te pinnen is wat oordelen betreft.

Als christenen geloven wij dat Jezus de openbaring van God zelf is. Uitspraken van Jezus zijn dus gelijk aan uitspraken van God.

De op overspel betrapte vrouw

Laten we kijken naar het verhaal van de op overspel betrapte vrouw.

Joodse religieuze leiders brachten een vrouw bij Jezus die op overspel was betrapt. Volgens de joodse wet die God zelf aan het joodse volk had gegeven via Mozes, moest deze vrouw gestenigd worden.

Johannes 8:3 Toen brachten de schriftgeleerden en de farizeeën een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. Ze zetten haar in het midden en 4 zeiden tegen Jezus: 'Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt toen ze overspel pleegde. 5 Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt u daarvan?' 6 Dit zeiden ze om hem op de proef te stellen, om te zien of ze hem konden aanklagen. Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger op de grond. 7 Toen ze bleven aandringen, richtte hij zich op en zei: 'Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen.' 8 Hij bukte zich weer en schreef op de grond. 9 Toen ze dat hoorden gingen ze weg, een voor een, de oudsten het eerst, en ze lieten hem alleen, met de vrouw die in het midden stond. 10 Jezus richtte zich op en vroeg haar: 'Waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld?' 11 'Niemand, heer,' zei ze. 'Ik veroordeel u ook niet,' zei Jezus. 'Ga naar huis, en zondig vanaf nu niet meer.'

Als Wetgever zijnde was Jezus verplicht zich aan Zijn eigen wet te houden om geloofwaardig te zijn. Toch koos God ervoor de wet niet uit te voeren maar voor een hogere wet te kiezen. De wet van genade en liefde. Jezus sprak deze vrouw vrij met de opdracht een nieuw leven te beginnen. Jezus gaf de vrouw een nieuwe kans ondanks dat er zwart op wit in de wet stond dat deze vrouw gestenigd moest worden en de wet niet gebroken kon worden.

De wet van Mozes laat geen ruimte voor genade. Men mocht

niet de ene wel en de ander niet stenigen. Toch schonk Jezus deze vrouw genade.

Jezus ging hier voorbij het geschreven oordeel en besloot deze niet uit te voeren.

Maakt dat Jezus en God onbetrouwbaar?

Nee, het laat juist de hogere kant van God zien. Zijn Liefde en genade.

Ook dit verhaal illustreert weer dat de oordelen in de Bijbel beschreven niet star zijn maar dat God indien mogelijk de weg van Liefde en Genade kiest.

De wet en de beschreven oordelen zijn er om de mens te waarschuwen en ons dicht bij God te laten schuilen. Opdat we God aanroepen en diep beseffen dat we Zijn genade, liefde en kracht, wijsheid en ondersteuning en Goddelijke leiding nodig hebben in ons leven.

Mensen die de Bijbel naast de krant leggen om te kijken hoever we al in de eindtijd zitten, hebben niks begrepen van Gods Liefde en genade en Zijn grote plan met de mensheid. Jezus zal alleen dan snel terugkomen als wij er met elkaar een potje van maken en Hij moet terugkomen om het niet uit de hand te laten lopen.

Als wij als mensheid echter ons verootmoedigen naar God toe en Hem om hulp vragen om de aarde te helen, bieden we God een andere mogelijkheid aan om de aarde te helen zodat Hij niet hoeft te komen met Zijn oordelen. Daarmee verheugen wij het hart van God en zal Hij met Liefde Zijn plannen wijzigen. Jezus vraagt Zich bezorgd af of Hij nog wel geloof zal vinden op aarde als Hij terug komt.

Lukas 18:8 Ik zeg jullie dat hij hun spoedig recht zal verschaffen. Maar als de Mensenzoon komt, zal hij dan geloof vinden op aarde?’

Het lijkt erop dat de kinderen van het Licht zijn ingeslapen in gemakzucht en gelatenheid en alle ellende en toename van duisternis over zich heen laten komen. Dat is precies wat de duisternis wil en op die manier zal alles inderdaad uitkomen wat in de Bijbel staat. Maar is dat echt Gods hoogste plan? Was het Gods hoogste plan Nineve te verwoesten, de Kanaänitische vrouw niet te helpen, Hizkia te laten sterven, de bloedvloeiende vrouw ziek te laten en de overspelige vrouw te stenen? Was het Gods hoogste plan de oordelen uit te voeren die in de Bijbel staan?

Nee, God zoekt kanalen om te helen en Zijn genade te openbaren en heeft alles gedaan om ons de mogelijkheid te geven om de aarde te helen door Zijn Zoon Jezus Christus naar de aarde te sturen om voor ons de vloek op te heffen opdat wij weer in Zijn volle Licht mogen wandelen en de aarde kunnen helen.

Jezus heeft niet voor niks de opdracht gegeven om heen te gaan in de hele wereld en het evangelie te verkondigen aan de hele schepping en alle volken tot Zijn leerlingen te maken. En Jezus geeft nooit een opdracht die we niet kunnen uitvoeren. Het is dus mogelijk om samen met Jezus Gods vrede, genade en heerlijkheid te laten neerdalen over heel de aarde en zo de aarde te verlossen van de vloek van vergankelijkheid.

God kan ook door ons de hemel en aarde vernieuwen en Jezus kan ook wachten met terugkomen tot de Bruid helemaal gereed is.

Zelfs als bovenstaande beschreven gedachte niet klopt maar het zet kinderen van het Licht in beweging om met liefde en passie, inzet, geloof en verwachting zich in te zetten voor een volmaakte wereld om zo de weg voor haar geliefde Bruidegom te bereiden dan ben ik er van overtuigd dat die houding Gods

hart meer verheugt dan zoals de kerk van christus zich nu gedraagt in passiviteit en gelatenheid onder het mom van. O, wat leven we toch in een nare tijd. Laten we hopen en bidden dat Jezus snel terugkomt.

Ik geloof dat we moeten leven met de gedachte dat het nog minstens duizend jaar duurt voordat Jezus terugkomt en we dus met elkaar moeten bouwen aan een mooie wereld voor ons en ons nageslacht op zo'n wijze dat we altijd klaar zijn om Jezus te ontmoeten mocht Hij besluiten toch eerder te komen in onze tijd.

Wetenschap nadert God, mensheid staat voor keuze.

We leven in een unieke tijd. De wetenschap ontwikkelt zich in razend snel tempo. Als we zo door gaan in dit tempo dan is binnenkort bijna niks meer onmogelijk. We kunnen binnenkort robots maken die beter zijn dan mensen. Werkende vliegtuigjes maken die kleiner zijn dan muggen, gedachten lezen en beïnvloeden, met gedachten machines besturen, reizen in de ruimte, zwaartekracht opheffen, voedsel maken uit basis bouwstoffen met 3D printers enz, enz.

We worden bijna als God. De geschiedenis herhaalt zich. Ook in Bijbelse tijden was er een tijd dat de mensheid zich zo ontwikkelde dat bijna niks meer onmogelijk was. Ze hadden geheime kennis en macht en waren in eenheid zodat de mensheid steeds machtiger werd. Maar de mensheid was er nog niet klaar voor zodat God moest ingrijpen om vernietiging te voorkomen.

De torenbouw van Babel en de taalverwarring

Gen 11:3 Ze zeiden tegen elkaar: 'Laten we van klei blokken vormen en die goed bakken in het vuur.' De kleiblokken gebruikten ze als stenen, en aardpek als specie. 4 Ze zeiden: 'Laten we een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. Dat zal ons beroemd maken, en dan zullen we niet over de hele aarde verspreid raken.' 5 Maar toen daalde de HEER af om te kijken naar de stad en de toren die de mensen aan het bouwen waren. 6 Dit is één volk en ze spreken allemaal een en dezelfde taal, dacht de HEER, en wat ze nu doen is nog maar het begin. Alles wat ze verder nog van plan zijn, ligt nu binnen hun bereik. 7 Laten wij naar hen toe gaan en

spraakverwarring onder hen teweegbrengen, zodat ze elkaar niet meer verstaan. 8 De HEER verspreidde hen van daar over de hele aarde, en de bouw van de stad werd gestaakt. 9 Zo komt het dat die stad Babel heet, want daar bracht de HEER verwarring in de taal die op de hele aarde gesproken werd, en van daar verspreidde hij de mensen over de hele aarde.

In die tijd was de mensheid een eenheid. En God wist dat als er eenheid is, er bijna niks meer onmogelijk is. Normaal zou dat juist de bedoeling zijn want Jezus bad ook dat Zijn volgelingen één zouden zijn. Maar eenheid in het kwade is zeer gevaarlijk. En blijkbaar zat de mensheid op het verkeerde spoor omdat ze niet met God verbonden waren waardoor hun eenheid en hoogmoed tot totale vernietiging zou leiden. Maar zijn we daar nu wel klaar voor? Zijn we geestelijk klaar om deze kennis op de juiste wijze toe te passen? Zijn we als mensheid zuiver genoeg om de nieuwe technieken toe te passen ten dienste van de mensheid? We kunnen eenvoudig onszelf vernietigen als we verkeerde beslissingen nemen. Als kennis in verkeerde handen komt gaan er dingen op grote schaal fout.

We leven in een tijd dat we niet langer meer onafhankelijk kunnen functioneren per land. Er zijn steeds meer mondiale dreigingen en problemen die alleen opgelost kunnen worden als er wereldwijd met elkaar samengewerkt gaan worden in eenheid. Grote landen kunnen niet langer meer egoïstisch handelen en hun ogen sluiten voor de problemen van andere landen. Want milieu problemen overstijgen landgrenzen. Kernbewapening bedreigt de hele aarde. Uitsterving van diersoorten hebben invloed op het biologisch evenwicht van heel de aarde. Wetenschappelijke ontdekkingen overschrijden grenzen en nieuwe kennis kan toegepast worden op twee

manieren. Ten goede of ten kwade.

De mensheid staat dus voor een enorme uitdaging en een belangrijke keuze.

Gaan we samenwerken aan een betere wereld in eenheid en liefde of blijven we vechten vanuit ons ego? Het laatste zal een totale vernietiging van de mensheid betekenen, het eerste zal leiden tot een nieuwe hemel en een nieuwe aarde als we dit samen met God gaan doen. Technisch zullen we binnenkort in staat zijn om alle problemen van de wereld op te lossen. Maar het vereist een radicale andere houding, een mondiale bekering en transformatie om vanuit een heel andere intentie te gaan leven vanuit Gods Liefde. Deze verandering is mogelijk. Veel mensen bekeren zich tot God als ze met hun rug tegen de muur staan en beseffen dat ze het niet alleen kunnen. Wat als de hele mensheid op zo'n punt gaat komen en er een diep besef gaat komen dat als we ons niet bekeren er een totale vernietiging zal komen. Er is nog hoop voor de mensheid. Wij, kinderen van het Licht kunnen de weg voor onze broeders en zusters banen door zelf in het Licht te wandelen en te bidden voor de wereld.

Als er steeds meer mensen in de voetsporen van Jezus gaan wandelen in woord en daad en Zijn Licht laten schijnen is het mogelijk dat de mensheid dit Licht zal opvallen en zich uiteindelijk tot God zal keren voor hulp. Liefde is sterker dan de dood.

Ook als de mensheid de keuze maakt te blijven vechten in het ego zal er uiteindelijk een nieuwe hemel en nieuwe aarde komen maar dan zal er een grondige reiniging aan vooraf gaan waarbij het onzuivere vernietigd zal worden als het Licht zich zal openbaren bij de terugkomst van Jezus.

Maar dat is niet nodig. De mensheid kan kiezen zich tot God te keren.

Er vanuit gaan dat dit niet zal gebeuren omdat het in de Bijbel anders staat beschreven geeft ons de houding van Jona die Nineve moest aankondigen dat God de stad zou vernietigen. Jona wilde eerst niet en toen hij het had gedaan was hij boos dat God het oordeel wat Hij had aangekondigd niet uitvoerde. NIneve had zich bekeerd!

Ik zeg niet dat ik weet dat de mensheid zich zal bekeren want God heeft ons een vrije wil gegeven. Dat geldt voor iedereen. We kunnen nooit zeker weten of iemand zich zal bekeren. We kunnen het mensen echter wel heel moeilijk maken om zich niet te bekeren door het Licht voor hen te zijn en hen Gods Liefde te tonen waar ieder mens naar verlangt.

Als we allemaal met dit vuur en deze passie van God de wereld ingaan en net als Jezus Gods Liefde tonen aan de wereld met woord en daad dan heb ik goede hoop dat er mondiaal wonderen gaan gebeuren en hele naties en stammen en uiteindelijk de grote meerderheid zich tot God zal keren.

U geschiedde naar uw geloof!

Als we onszelf zien als een kleine minderheid die zich moet verschuilen achter kerkmuren omdat we anders wellicht besmet worden door de duisternis.

Als we de boodschap van Jezus verkondigen met zo weinig overtuiging en kracht dat mensen ons zielig vinden

Als we zelf verdeeld zijn en elkaar veroordelen en niet met elkaar in liefde kunnen optrekken

Als we bang zijn voor de dreigingen van de wereld

Als we zelf geen hoop hebben voor de toekomst

Als we geen antwoord hebben op de vragen van de mensen

Als we niet geloven in de kracht van God

Als we zelf zo worstelen met ons ego dat we niet toe komen aan Gods Licht uit te stralen

Dan geldt:

Mat. 5:13 Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt. 14 Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. 15 Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. 16 Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.

Wij verwachten een hemels koninkrijk.

Wellicht zullen sommige als ze dit boek lezen mij verwijten dat ik zo aards gericht ben. Jezus heeft het toch over een hemels koninkrijk?

Ik geloof zeker dat ons hoogste doel is dat we straks verenigd zullen worden met Jezus en voor eeuwig bij Hem zullen zijn.

Onze tijd op aarde is echter een leerschool en we willen graag goede leerlingen zijn. We zijn niet voor niks op aarde en willen graag God behagen.

Jezus leerde ons niet voor niks het gebed:

Mat 6: 9 Bid daarom als volgt: Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, 10 laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.

Wij leren bidden dat Gods wil geschiede op aarde als in de hemel. Dus het is Gods wil dat de aarde vol zal zijn van Zijn heerlijkheid.

Laten wij ons gaan inspannen met geloof en passie met al onze krachten om Gods wil te laten geschieden op aarde in de wetenschap dat Gods ons zal bijstaan met Zijn Heilige Geest.

Laten we met elkaar, ieder op zijn/haar plek, de aarde tot een betere plek maken waarin Gods Koninklijke wetten gelden.

Liefde, vreugde, creativiteit, respect, dienstbaarheid, vrede, gerechtigheid, genade enz. Een plek waar de een de ander belangrijker vindt dan zichzelf. Dat betekent dat we God belangrijker vinden dan onszelf. Een plek waar we elkaar dienen in liefde en vreugde bedrijven.

We kunnen ons uitstrekken naar het vinden van oplossingen voor de grote en kleine wereldproblemen. We kennen immers de Bron, de Schepper van Hemel en aarde. Zou Die ons niet willen helpen bij het oplossen van de problemen die wij als mensheid hebben gecreëerd?

Ik geloof in genezing van de aarde. Bij God zijn alle dingen

mogelijk.

Als we zo ons leven inzetten om de aarde te genezen zal er een golf van goddelijke Liefde de aarde doorstromen die genezing brengt overal waar zij komt.

De goddelijke Liefde bevat alles wat we nodig hebben voor genezing en herstel en het terugbrengen van schepping en samenleving naar de goddelijke harmonie zoals God die heeft bedoeld.

Jezus heeft voor ons de weg vrijgemaakt voor volledige genezing en herstel voor de hele aarde en alle levende wezens die daarop wonen.

Rom 8:19 Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. 20 Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om (de wil van) Hem, die haar daaraan onderworpen heeft, 21 in hope echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods.

De hele schepping zal dus bevrijd worden door het openbaar worden van de zonen Gods. Er staat niet zoon Gods maar zonen Gods. Jezus Christus heeft als volmaakte Zoon van God de weg voor ons vrijgemaakt opdat wij in geloof en vertrouwen op Jezus Christus en in samenwerking met Hem, de aarde mogen helen en vullen met Gods heerlijkheid. Ik geloof dat de Bijbel hiermee laat zien dat wij kinderen van God mogen groeien in Liefde tot geestelijke volwassenheid en dat dan de hele schepping verlost zal worden van zijn vergankelijkheid door ons heen.

De leerschool heeft dan zijn functie gehad. We zijn volwassen geworden en gaan over naar de volgende fase, die bevrijd is

van vergankelijkheid tot vrijheid van de kinderen God.

Dat gaat niet buiten ons om. Nee, wij moeten de school doorlopen en ons diploma behalen.

Wij moeten volwassen worden willen we de Bruid van Christus volwaardig kunnen zijn.

De aarde zal bevrijd worden door ons volwassenwording heen.

De manier waarop zal mede afhankelijk zijn van onze keuze. Het is nu de tijd om wakker te worden en geestelijk op te staan en onze positie in te nemen als werkers van het Licht.

Wij zijn soldaten in het leger van God en onze wapens zijn: Liefde, genade, wijsheid, vriendelijkheid, gerechtigheid, waarheid, dienstbaarheid, geduld, volharding vanuit innerlijke vrede en verbinding met God.

Het maakt niet uit wat je doet, wat voor beroep je hebt, hoe oud je bent, welke nationaliteit je hebt, hoe je er uit ziet en of je man of vrouw bent.

Je kunt ervoor kiezen je gaven en talenten, je tijd en geld, je persoonlijkheid en gebeden, in te zetten voor actieve Liefde. Het gaat niet om grote daden. Het gaat om daden in grootsheid en zuiverheid.

God zelf zal de Liefdevolle daden van een ieder ineensmeden tot een geweldig mooi kunstwerk waarmee Hij de aarde zal vullen. In de geest zijn we allen met elkaar verbonden. Jouw daden, spreken en handelen, jouw liefdevolle intenties en gebeden in Liefde en zuiverheid, worden door God gezien en banen zich een weg in de geestelijke werkelijkheid en hebben grote invloed zelfs als ze door niemand worden opgemerkt.

Zet je zorgen en angsten aan de kant en ga stralen met wat je hebt. Jezus baant voor jou de weg en zal je ondersteunen met Zijn Heilige Geest.

Leren genieten van de aarde.

1 Tim 4: 4 Want alles wat God geschapen heeft, is goed en niets daarvan is verwerpelijk, als het met dankzegging aanvaard wordt: 5 want het wordt geheiligd door het woord Gods en door gebed.

De aarde is van God, niet van de mensen en niet van de duisternis.

Veel vooral religieuze en spirituele en gelovige mensen zijn zo met het geestelijk bezig dat ze vergeten of niet durven te genieten van de mooie dingen van de aarde.

Het zou zondig of ongeestelijk zijn om te genieten van aardse dingen.

Geest, ziel en lichaam zijn echter een eenheid. De aarde is onderdeel van de hemel. Het is de bedoeling dat we één zijn en worden. Volmaakt in harmonie in geest, ziel en lichaam. God is Liefde en Hij heeft de aarde geschapen vanuit Zijn Liefde.

Alle dingen, zowel de aardse als de geestelijk komen voor uit onze Jezus Christus.

Kol 1: 16 want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen;

Alle aardse schepselen weerspiegelen deze Liefde van God. Op een zuivere en positieve wijze genieten van de schepping en van alles wat God heeft geschapen is een manier van aanbidden van God.

Intens genieten van de natuur, van eten en drinken, van sporten, van seks, van schoonheid, van muziek, van kunst, van de sterrenhemel, van wetenschap en van alle andere

dingen die God heeft geschapen is een vorm van aanbedding als je God daarvoor dankt.

Het is geen zonde om te genieten van het tijdelijke en vergankelijk. Zolang je je Liefde tot God maar op de eerste plaats stelt in je leven. Doe je dat niet dan val je in je vlees en wordt genieten begeerte en een valkuil voor zonde.

Veel religieuze mensen ontzien zichzelf van genieten omdat ze bang zijn voor de zonde. Ze willen zich op die manier beter kunnen richten op het goddelijke. Dat klinkt heel vroom maar dat is niet de weg naar heiligheid, verlossing en verbinding met God zoals Jezus ons leert. God heeft de aarde immers niet voor niks geschapen. God heeft de aarde met al haar schoonheid juist geschapen voor ons om van te genieten en om God te ontdekken in de schepping.

We moeten over de zonde heersen maar mogen van de aarde en de hele schepping genieten en liefdevol voor haar zorgen en van haar leren door haar te bestuderen en te onderzoeken en ons te verwonderen over de goddelijke principes verborgen in de schepping.

Hieronder laat ik een aantal teksten uit de Bijbel zien waaruit duidelijk blijkt dat de aarde van God is en niet van de mens of van de duivel.

Ps 119:64 De aarde is vol van uw trouw, HEER, onderwijs mij in uw wetten.

ps 24:1 Van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft, de wereld en wie haar bewonen,

ps 104:24 Hoe talrijk zijn uw werken, HEER. Alles hebt u met wijsheid gemaakt, vol van uw schepselen is de aarde.

1 Cor 10: 26 Immers: 'Van de Heer is de aarde en haar

rijkdom.'

Uit bovenstaande verzen blijkt dat de hele schepping nog steeds in Gods handen is en in en uit God voortkomt. En als wij ons verbinden met God, verbinden wij ons dus ook met Zijn schepping en mogen we genieten zoals God geniet van Zijn schepping.

De schepping is niet zondig. De zonde zit in ons hart. We kunnen de zonde niet uitroeien door ons te ontzien van genieten maar door te leven vanuit onze innerlijke verbinding met Christus.

Onszelf ontzien van genieten is eigengemaakte godsdienst en leidt tot niks. We amputeren onszelf en eren God er niet mee. Ware Godsdienst is leven in verbinding met God door Jezus Christus en van binnenuit in harmonie komen met God, onszelf, onze naaste en de hele schepping en zo alles terug brengen in de goddelijke harmonie en ordening.

Het gaat er niet om dat we onszelf afzien van genieten. Het gaat er om dat we afsterven van verkeerd genieten. Dat kan alleen van binnenuit vanuit verbinding met Jezus Christus door Zijn Geest.

Col 2: 20 -3:11 Als u met Christus dood bent voor de machten van de wereld, waarom laat u zich dan geboden opleggen alsof u nog in de wereld leeft? 21 'Raak dit niet aan, proef dat niet, blijf daarvan af' – 22 het zijn menselijke voorschriften en principes over zaken die door het gebruik vergaan. 23 Dat moet allemaal voor wijsheid doorgaan, maar het is zelfbedachte godsdienst, zelfvernedering en verachting van het lichaam; het heeft geen enkele waarde en dient alleen maar tot eigen bevrediging. 1 Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. 2 Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. 3 U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God. 4 En wanneer

Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u, samen met hem, in luister verschijnen.

5 Laat dus wat aards in u is afsterven: ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten en ook hebzucht – hebzucht is afgoderij –, 6 want om deze dingen treft Gods toorn degenen die hem ongehoorzaam zijn. 7 Vroeger hebt u ook die weg gevolgd en zo geleefd, 8 maar nu moet u alles wat slecht is opgeven: woede en drift, vloeken en schelden. 9 Bedrieg elkaar niet, nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt 10 en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt. 11 Dan is er geen sprake meer van Grieken of Joden, besnedenen of onbesnedenen, barbaren, Skythen, slaven of vrijen, maar dan is Christus alles in allen.

12 Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld.

13 Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. 14 En bovenal, kleeft u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. 15 Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar.

In dit Bijbelgedeelte staat dat we de leden die op aarde zijn moeten doden. Het gaat dan niet om het zuivere genieten maar om de zondige begeertes vanuit ons ego. Met de aarde wordt hier dan ook niet de schepping bedoeld maar de gerichtheid op het lage ego die afgescheiden is van God waar de satanische machten gebruik van maken om ons te trekken in hun macht.

Al kort na de zondeval zegt God tegen de mens dat wij over de zonde moeten heersen.

Gen 4: 7 Handel je goed, dan kun je toch iedereen recht in de

ogen kijken? Handel je slecht, dan ligt de zonde op de loer, begerig om jou in haar greep te krijgen; maar jij moet sterker zijn dan zij.'

De boodschap die ik in dit stukje wil uitdragen is dat we weer mogen genieten van wat God heeft geschapen en dat we niet bang moeten zijn voor de zonde. Als we genieten samen met God komen we daardoor dichterbij tot God en eren we Hem met onze dankzegging. We doen God en onszelf een plezier door te genieten van wat God ons heeft geschonken in en uit Zijn Liefde. God heeft ons zoveel gegeven om intens van te genieten. We moeten alleen niet willen genieten van dingen waarvan God zegt dat ze niet goed voor ons zijn. Maar zolang we ons richten op onze verbinding met God en leven vanuit Zijn Liefde zullen we innerlijk aanvoelen wat goed voor ons is en zullen we ook niet willen genieten van datgene wat ons van God aftrekt. Dan is het geen wet die we onszelf opleggen maar een leven vanuit harmonie met God die we niet willen verstoren door verkeerde handelingen.

1 Tim 4: 1 Maar de Geest zegt nadrukkelijk dat in de eindtijd sommigen het geloof zullen verlaten, doordat ze luisteren naar dwaalgeesten en naar wat demonen hun leren. 2 Ze worden hiertoe aangezet door huichelachtige leugenaars, die hun eigen geweten hebben dichtgeschroeid, 3 die het huwelijk verbieden en hen dwingen tot onthouding van voedsel dat God geschapen heeft om door de gelovigen, die de waarheid kennen, onder dankzegging te worden gegeten. 4 Alles wat God geschapen heeft is goed. Niets hoeft te worden verworpen als het onder dank wordt aangenomen, 5 want het is geheiligd door het woord van God en door het gebed.

God wil dat we weer leren leven in harmonie met de schepping en leren genieten in zuiverheid zoals God heeft bedoeld. Het is nooit Gods bedoeling geweest om ons eerst zintuigen te geven om te genieten en vervolgens wetten en verboden te geven zodat we niet mogen genieten. Nee God wil ons juist onderwijzen opdat we op intense en heilige wijze mogen genieten van alles wat God heeft geschapen, als geestelijk volwassen en vrije mensen en niet als gebonden slaven van de zonde die vastzitten aan zondige begeerten. Goddelijk genieten is niet een doel op zich maar een levenshouding die voortvloeit uit het wandelen in en vanuit Gods Liefde.

Ga de uitdaging aan

Dit boekje wil ik graag besluiten met een oproep, een uitdaging en gebed.

Ben jij bereid je gaven en talenten, je tijd en je geld, je persoonlijkheid en je leven in te zetten voor het hoogste doel: expressie geven aan Gods Liefde hier op aarde?

Ben je bereid hiertoe uit je comfortzone te stappen, je angsten, je zorgen en je verleden achter je te laten en je in vertrouwen te richten op een hoopvolle toekomst?

Ben je bereid je te verbinden en je te onderwerpen aan de Liefdevolle Schepper en God die Zijn plan in en via en met jou ten uitvoer wil brengen?

Ben je bereid God te vertrouwen in alles wat hiervoor nodig is?

Ben je bereid te vertrouwen op Jezus Christus dat Hij voor jou de weg naar het kruis is gegaan en daar jouw zonden en tekortkomingen heeft gedragen zodat jij niet langer in schuld of tekort hoeft te leven?

Ben je bereid te geloven dat jij verschil kunt uitmaken in deze wereld en dat God krachtig door je heen kan werken om de aarde te helen en Zijn Liefde door jouw leven te verspreiden?

Ben je bereid je te verbinden met alle andere kinderen van het Licht om samen te werken voor het hoogste plan van God?

Als je overal ja op kunt antwoorden dan wil ik je vragen onderstaand gebed van overgave te bidden en je daarmee aan te bieden als kind van het Licht om beschikbaar te zijn voor de Heilige Geest om Gods Liefde en Licht uit te stralen in de wereld en mee te helpen samen met alle andere kinderen van het Licht verbonden in eenheid in Jezus Christus met God de aarde te helen.

Gebed

Lieve hemelse Vader, Schepper van hemel en aarde,

In diepe dankbaarheid nader ik tot U en in diepe nederigheid en onuitsprekelijke dankbaarheid aanvaard ik Uw onvoorwaardelijke en volkomen vergeving en reiniging van al mijn zonden en tekortkomingen die U mij aanbiedt door het offer van Uw zoon Jezus Christus.

Ik buig mij voor U neer en aanbid U met diepe liefde en dankbaarheid vanuit het diepst van mijn hart.

Uit dankbaarheid, liefde en diep verlangen bied ik U mijn leven aan en vraag U mij te vullen met Uw Heilige Geest, opdat ik Liefde, Kracht, Wijsheid en alles mag ontvangen wat ik nodig heb om expressie te geven aan Uw Liefde hier op aarde en te helen wat door onze fout hier op aarde in onbalans en disharmonie is gekomen.

Help mij mijn gaven en talenten, mijn tijd en geld en heel mijn leven in te zetten om U te eren en Uw koninkrijk te bouwen en expressie te geven aan Uw Liefde en Uw Liefde handen en voeten te geven in woord en daad.

Help mij om te komen in de stroom van Uw goddelijke voorzienigheid en op U te vertrouwen voor alles wat nodig is om Uw wil te doen in mijn leven.

Help mij om los te komen van het verleden en alle verkeerde overtuigingen, zorgen en angsten achter me te laten om me in geloof en vertrouwen te richten op een hoopvolle toekomst en hier samen met U aan te bouwen.

Bescherm mij voor de verleidingen van de wereld zodat ik niet weer terug zal vallen in mijn lage egoïstische begeerte.

Help mij snel overeind te gaan staan en weer tot U te keren als ik vanuit mijn zwakheid toch tekort schiet en een fout maak zodat de vijand geen voordeel kan behalen doordat ik in

schuld blijf liggen.

Ik dank U dat U van mij houdt zoals ik ben en mij aanvaardt met al mijn tekortkomingen en dat U geloof heeft in mij.

Ik dank U dat ik in Uw Liefde tot rust mag komen en heling mag ontvangen voor mijn geest, ziel en lichaam.

Ik dank U dat ik Uw kind mag zijn en dat U mij geschapen heeft in Uw Liefde.

Amen