



Van schuld **naar overvloed**

Door:

Robert van Mierlo
www.agapecoach.nl

Inhoud

Voorwoord.....	3
Van schuld naar overvloed	5
Ontdek je rijkdom door dankbaarheid.	9
Wordt rijk in geven.	13
Koop geen schuld	16
Geven vanuit de juiste intentie	18
Doe iets wat God kan zegenen	21
Maak een plan	26
Keer je lot met God.....	28
Maak schoon schip	30
Concreet aan de slag	32
Je hebt een rijke Vader	35
Hoe begin ik?	36
Kom in de stroom	40

Voorwoord



Dit boekje heb ik geschreven als bemoediging voor mensen die vast zitten in financiële schuld en geldzorgen. Schulden en geldzorgen kunnen je leven beheersen en je zodanig belemmeren dat je niet meer toekomt aan je eigenlijke bestemming. Leven in vreugde tot zegen voor jezelf en anderen.

Dit boekje laat je zien hoe je kunt uitbreken uit jouw situatie en de last van schouders kunt schudden. Je hoeft het niet alleen te doen. Je mag gebruik maken van de goddelijke voorzienigheid die voor je klaarligt.

Robert van Mierlo
Coach, counselor, spiritueel raadsman
www.agapecoach.nl

Van schuld naar overvloed

Veel mensen leven in schulden en tekorten. Dat geeft vaak veel spanning en legt een grote druk op het leven. Steeds de vraag hoe je deze maand rond moet komen. Steeds de zorg en de dreiging van het tekort.

Je kunt hier uitbreken.

God heeft niet bedoeld dat je in tekort leeft.

God is een God van zegen en overvloed.

Het is Gods verlangen dat je in je bestemming komt en niet belemmerd wordt door tekort.

Het kan zijn dat geldgebrek al heel je leven bij je is. Dat ook je ouders geldgebrek hadden. Het is dan een soort generatievloek waar je maar niet uit kunt breken. Je kunt het maar niet van je afschudden.

Het kan ook zijn dat er tegenslagen zijn geweest waardoor je nu in een situatie van gebrek bent.

Ik wil je echter bemoedigen. Nog tegenslag, nog generatievloek is een reden om niet in overvloed te wandelen.

Iedereen kan door het toepassen van de juiste regels komen in de zegeningen die God voor je heeft bedoeld. Bij God is namelijk geen tekort. Het zit in je denken, in je spreken en in je handelen.

Als jij je denken, spreken en handelen samen met God gaat veranderen en gaat conformeren naar Gods orde voor je leven, dan gaan de dingen veranderen ten goede en gaat er een stroom van zegen in je leven

komen die je gaat brengen in je goddelijke bestemming zonder gebrek maar in leven en overvloed.

Het is eigenlijk gewoon fysica. Het toepassen en rekening houden met de wetten van God die Hij in de schepping heeft gelegd.

Als je tegen de kosmische wetten ingaat, dan gaan deze zich tegen je keren. Je gaat dan verkeerde dingen aantrekken in je leven.

Jezus zegt bijvoorbeeld: *'U geschiedde naar uw geloof.'* Dat is een heel belangrijke wet. Maar niet de enige. Je hebt ook de wet van zaaien en oogsten. De wet van de tong. Je krijgt wat je uitspreekt.

Je hebt de wet van de Liefde. Liefde zoekt zichzelf niet. Enz.

Zo zijn er wetmatigheden die je gevangen houden in je eigen schuld en tekort.

Het is niet eenvoudig om hieruit te breken maar het is mogelijk.

Het doel van dit boekje is niet om miljonairs af te leveren maar om mensen te bemoedigen te leven in hun goddelijke bestemming. Sommige zijn geroepen om rijkdom te verwerven om zo veel te kunnen uitdelen. Maar anderen hebben weer andere taken. In ieder geval mag geld nooit een belemmering zijn om onze bestemming te bereiken. Bij God is geen tekort. Hij geeft ons geen missie om te volbrengen zonder de middelen die daarvoor nodig zijn.

Dus aanvaart niet langer tekort in je leven en neem een besluit in je goddelijke bestemming te stappen.

In dit boekje ga ik een aantal stappen met je doornemen waardoor je van schuld kunt gaan naar overvloed en geld nooit meer een belemmering zal zijn om in je bestemming te wandelen.

Het maakt niet uit hoe groot je schuld is waardoor je in de situatie bent gekomen zoals die nu is.

God wil en kan je eruit halen als jij besluit te gaan wandelen in en vanuit Gods voorzienigheid.

De eerste stap is de verandering in je denken.

Rom 12:2 maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.

Gedachten zijn krachten. Zoals je denkt zo ben je en wat je denk dat trek je naar je toe. Als jij dus steeds met zorgen om geld bezig bent zal dat een negatieve energie om je heen vormen die de schuld in stand houdt. Je gelooft in je schuld en wat je gelooft zal geschieden. Je zult iedere maand tekort komen. Je zit vast aan je schuld. Schuld heest over je leven. Schuld is je meester. Je heer. Alles wat je doet en denkt wordt bepaald door deze schuld.

De eerste verlossing die je nodig hebt is de verlossing van de schuld in je denken. Het tekort tussen je oren. Je hebt niet een bak geld nodig maar een ander

denken.

Je moet loskomen van je geld, van je geldnood in je gedachte. Ik heb het nu niet over mensen die niet in hun eerste levensbehoefte kunnen voorzien. Daar is gewoon een praktische oplossing nodig. Ik heb het over mensen die een structureel geldprobleem hebben door een verkeerde manier van leven, praten en denken.

God gaat je niet uit je geldnood halen als jij niet bereid bent je leven te veranderen.

Hij laat je niet de lotto winnen. God heeft je verantwoordelijkheid gegeven om te werken met je handen, om je verstand te gebruiken en te werken met de wijsheid die God je heeft gegeven. Hij zal dan aanvullen wat jij niet kunt en zal zegenen het werk van je handen zodat je voorspoedig zult zijn.

Ontdek je rijkdom door dankbaarheid.

Stap een is:

Ga danken! Ga oprecht danken voor alles wat je wel hebt en ga je rijk voelen. Wees dankbaar voor je huwelijk, je kinderen, je gezondheid, je vrienden, je familie, je handen en oren, je neus. Voor het feit dat je mag zijn op aarde. Dat je mag liefhebben. Dat je mag genieten van de mooie bloemen buiten en de vogels, de natuur die God voor jou heeft gemaakt. Je mag danken dat je God mag kennen en voor altijd opgenomen bent in Zijn Liefde.

Er is zoveel om voor te danken.

Maak een lijstje van alles waar je dankbaar voor bent en ga God daar oprecht voor danken. Laat deze dankbaarheid iedere dag terugkomen zodat het je denken steeds vult en je langzaam maar zeker mag groeien in een diep besef hoe rijk je eigenlijk bent. Zodra dit besef gaat doorbreken, gaat het licht in je hart schijnen en zal de donkere wolk van tekort je leven voorgoed verlaten zelfs zonder dat er nog maar iets veranderd is in je financiële situatie.

Het drukt je niet langer terneer en dat is eigenlijk al het grootste wonder.

Je kunt leven als een blij en dankbaar mens vanuit het besef dat geldtekort eigenlijk maar heel relatief is en niet van invloed is op je geluk. Geld is gewoon een digitaal getal op je bankrekening. Er staat niet eens

meer waarde van goud tegenover. Relaties en liefde zijn niet in geld uit te drukken en zijn van veel meer waarde. Als jij liefdevolle relaties hebt, heb je veel meer rijkdom dan de rijkste man op aarde die leeft in eenzaamheid.

Als je bovendien God hebt ontmoet in je leven, die de Schepper is van heel het universum heb je ook nog eens een erfenis die ons verstand te boven gaat. God deelt Zijn rijkdom met een ieder van ons die deel uit wil maken van Zijn Liefde.

Niemand kan geld meenemen in zijn graf. Maar alles uit liefde gedaan gaat mee je graf in en draag je voor eeuwig bij je. Daar heb je geen geld voor nodig. Liefhebben is gratis. Je mag het gratis ontvangen en gratis uitdelen.

Wordt je bewust dat je een kind, een zoon bent van de Schepper van het universum. Jij bent een Gods kind. Jij bent rijker dan je ooit hebt beseft. En deze rijkdom is eeuwig. Niemand kan dat van je afnemen.

God wil je inzicht geven in de wetten van Zijn koninkrijk zodat je ook hier op aarde een vreugdevol en vruchtbaar bestaan mag hebben. Wat jij niet kunt doen zal Hij aanvullen met Zijn rijkdom. Maar God wil dat jij iets in gang gaat zetten wat Hij kan zegenen volgen de richtlijnen van Zijn koninkrijk.

Alleen dankbaarheid is niet genoeg maar wel een heel belangrijke stap om te komen en een sfeer van

zegeningen.

Dankbaarheid verlost je uit de donkere wolk die negatieve energie aantrekt en de schuld in stand houdt. Dankbaarheid lost echter niet de schuld van je af maar zorgt er wel voor dat er geen nieuwe schuld bij komt. Dankbaarheid brengt bescherming over je bezit omdat je niet langer met angst en bezorgdheid naar je bezit kijkt maar met ogen van dankbaarheid met een open hand. Het is niet langer jouw eigendom. Jij mag er gebruik van maken en er van genieten. Er komt vertrouwen terug in je leven.

Dankbaarheid brengt schuld en tekort weer in balans en brengt het op de plek waar het hoort. Ergens ver weg in een klein hoekje waar je vooral niet teveel aandacht aan moet geven. Alleen af en toe om het weer een stuk af te lossen totdat het volkomen weg is uit je leven.

Neem een besluit om je schuld af te lossen vanuit je overvloed.

Wees rijk en beschouw deze hele schepping waar jij van mag genieten als je bezit.

Ga morgen beginnen met het aflossen van je schuld in geloof en ga God danken dat Hij je erbij gaat helpen en je creatief gaat maken en kracht gaat geven om wegen en middelen te zoeken om dit te doen.

In de volgende bladzijdes ga ik je handreikingen geven

hoe je uit je tekort kunt komen en hoe je stappen kunt nemen om in Gods zegen terecht te komen.

De eerste stap om te gaan leven in God zegeningen is dus om te kiezen voor dankbaarheid vanuit een verandering van denken. Ga de rijkdom zien die je hebt en verheug je daarin en transformeer de sfeer om je heen.

Je mag jouw schuld en tekort aan Jezus geven en Hij zal jou Zijn rijkdom geven.

Het is als een huwelijk in gemeenschap van goederen. Een arm meisje met schuld trouwt met een miljonair. Hij neemt haar schuld over en zij deelt in zijn rijkdom. Zo krijgen wij deel aan Gods rijkdom als wij ons met Hem verbinden in Zijn Liefde.

Ef 1:3 Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus,

Deze zegeningen overstijgen de aardse zegeningen want het aardse komt voor uit het hemelse. In Christus zijn we gezegend in de Bron van alle zegeningen.

Joh 10:10 Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.

Wordt rijk in geven.

Als we eenmaal begrijpen wat onze positie is dan hebben we geen schuld en tekort meer. Leven vanuit dit besef, vanuit dit nieuwe denken geeft ons vreugde en energie en trekt zegeningen naar ons toe.

Het eerste wat we nu gaan doen vanuit dit nieuwe denken is de stroom van zegeningen op gang gaan brengen in ons leven door te gaan handelen vanuit dit nieuwe denken.

De eerste Koninklijke wet is de wet van geeft en u zal gegeven worden. De wet van vermenigvuldiging.

Lukas 6:38 Geeft en u zal gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want met de maat, waarmede gij meet, zal u wedergemet worden.

De wet van de Liefde is dat je altijd meer terugkrijgt dan je weggeeft in Liefde.

Het is dus zaak de stroom van Gods Liefde in je leven op gang brengen. Dus als je een tekort hebt moet je niet gaan bezuinigen maar gaan geven in Liefde. Dat is goddelijke logica. De omgekeerde logica van Gods Liefde.

Je geeft jezelf rijk.

Deze wet is zo krachtig dat God er zelfs een wet van heeft gemaakt om Zijn kinderen te laten delen in de

zegeningen.

In het Oude Testament waren de joden verplicht om 10% van al hun inkomsten aan God te geven. Dat was niet egoïstisch bedoeld van God maar juist pure Liefde. God wilde dat Zijn kinderen in de stroom van zegen zouden komen.

Mal 3:10 Breng de gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijs zij in mijn huis; beproeft Mij toch daarmede, zegt de HERE der heerscharen, of Ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u uitgieten. 11 Dan zal Ik, u ten goede, de afvreter dreigen, opdat hij de vrucht van uw land niet verderve en opdat de wijnstok op het veld voor u niet zonder vrucht zij, zegt de HERE der heerscharen. 12 En alle volken zullen u gelukkig prijzen, omdat gij een land van welbehagen zijt, zegt de HERE der heerscharen.

Zelf heb ik dit mogen ervaren in mijn leven. Ik heb nog nooit negatief gestaan. Ik heb nooit geld tekort gehad in mijn leven. Ik heb nooit iets geleend uitgezonderd een hypotheek voor mijn huis. Een hypotheek zie ik echter niet als een lening of schuld omdat er een onderpand als waarde tegenover staat. Ik heb altijd genoeg gehad in mijn leven. En dat terwijl ik verschillende jaren van mijn leven van giften hebt geleefd en het af en toe geen vetpot was. Toch was daar iedere keer de voorzienigheid van God in mijn leven zodat ik alles kon doen wat nodig was. Ik heb

nooit zorgen over geld gehad in mijn leven.
Ook nu leef ik van giften en zie dat God iedere maand voorziet in hetgeen ik nodig heb. Ik weet niet waar volgende maand het geld vandaan moet komen maar ik ben gewend geraakt aan de voorzienigheid van God dus ik maak me geen zorgen.

Wel zorg ik ervoor dat ik voldoende blijf weggeven uit liefde. Ik ben trouw in het geven van tienden aan God. Ik ambieer geen rijkdom maar ik ben dankbaar voor de zegeningen waarmee ik gezegend ben. Ik ben dankbaar voor iedere gift. Klein of groot.

Koop geen schuld

Dat brengt mij gelijk op het volgend punt.
Leen nooit geld om iets te kopen. Lenen maakt schuld.
De Bijbel leert ons om geen schulden te maken.

Rom 13:8 Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld.

Leen dus nooit geld. Mocht je dit wel hebben gedaan begin dan vandaag nog om het terug te betalen.
Geef geen geld uit wat je niet hebt. Dan kom je onder de vloek. Tenzij er geen andere mogelijkheid is om te leven. Dan mag je tijdelijk lenen om je leven weer op de rit te krijgen. Maar je moet het zo snel mogelijk terug betalen.

Ga nooit lenen om aan je begeerte te kunnen voldoen. Dat is een ego doodlopende weg. De zegen van God stagneer je zo in je leven. Je mag jezelf uit Liefde dingen geven maar nooit vanuit een tekort. Je mag genieten van zegeningen maar je mag deze jezelf niet toe-eigenen op een onjuiste wijze.

Zegeningen zullen komen als je leeft vanuit Gods leefregels. Ze zullen zelfs zo overvloedig worden dat je zult mogen uitdelen.

De leefregels van God brengen zegen en geluk. Dus luister goed naar deze regels en pas ze toe.

Spr 3: 1 Mijn zoon, vergeet mijn lessen niet, houd in je hart mijn richtlijnen vast.

2 Ze vermeerderen de dagen van je leven, geven je vele jaren van geluk. 3 Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. 4 God en de mensen zullen je genegen zijn en je zult waardering ondervinden.

Geven vanuit de juiste intentie

De kracht van geven uit liefde komt ook duidelijk naar voren uit

2 Kor 9:6 (Bedenkt) dit: wie karig zaait, zal ook karig oogsten, en wie mildelijk zaait, zal ook mildelijk oogsten. 7 En ieder doe, naardat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief. 8 En God is bij machte alle genade in u overvloedig te schenken, opdat gij, in alle opzichten te allen tijde van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk overvloedig moogt zijn, 9 gelijk geschreven staat: Hij heeft uitgedeeld, aan de armen gegeven, zijn gerechtigheid blijft in eeuwigheid. 10 Hij nu, die zaad verschaft aan de zaaier en brood tot spijs, zal u uw zaaisel verschaffen en vermeerderen, en het gewas uwer gerechtigheid doen opschieten

Geven uit onbaatzuchtige liefde brengt dus als wetmatigheid vermeerdering van bezit voort. Je brengt de onuitputtelijke stroom van Gods voorzienigheid op gang in je leven. Hoe meer je geeft uit onbaatzuchtige Liefde, des te meer zegen komt er in je leven zodat je nog meer kunt uitdelen.

Hier zit gelijk het spanningsveld. Want als je juist gaat geven om meer te kunnen ontvangen is het niet meer onbaatzuchtig dus werkt deze wetmatigheid niet langer

meer.

Je kunt God niet voor de gek houden. Geven met dubbele agenda om er zelf beter van te worden zet GEEN stroom van God zegen op gang.

Toch wordt je uitgenodigd om het uit te proberen door God. Dat lijkt tegenstrijdig maar is het niet.

Het is genade van God die zelfs al is ons hart nog niet helemaal zuiver, toch ons zegent. Anders zou het weer verdienste zijn. Maar het is geen verdienste. Het is genade van God. Zegeningen zijn geen verdienste. Het is een geschenk van de Vader uit Liefde.

Liefde is ook niet met verdienste, loon of rijkdom bezig.

We hebben nu dus gezien dat geven uit onbaatzuchtige liefde iets in beweging zet.

Kies ervoor een vast bedrag per maand te geven aan een doel die je hart raakt uit liefde voor God en je zult merken dat gelijk blijdschap en voldoening je hart binnenstroomt omdat God zich daarmee zal verbinden.

Als jij niet langer meer bezig bent met je schuld maar gaat geven in Liefde, gaat God zich over jou schuld ontfermen en het oplossen zonder dat jij daar nog zorgen over hoeft te maken.

We hebben dus dankbaar zijn voor wat je hebt. Geven in onbaatzuchtige liefde als een patroon op maandelijks basis.

Dan ben je klaar voor de volgende stap. God wil zegenen het werk van je handen

Deut 28: 11 Ook zal de HERE u overvloedig het goede schenken, in de vrucht van uw schoot, de vrucht van uw vee en de vrucht van uw bodem – in het land, waarvan de HERE aan uw vaderen gezworen heeft, dat Hij het u geven zou. 12 De HERE zal zijn rijke schatkamer, de hemel, voor u openen om op zijn tijd de regen voor uw land te geven en al het werk uwer handen te zegenen, zodat gij aan vele volken zult uitlenen zonder zelf te leen te ontvangen. 13 De HERE zal u stellen tot een hoofd en niet tot een staart, gij zult enkel opgaan en niet neergaan, wanneer gij luistert naar de geboden van de HERE, uw God, die ik u heden opleg om die naarstig te onderhouden, 14 en wanneer gij niet afwijkt van alle geboden, die ik u heden geef, noch naar rechts noch naar links, door het achterna lopen en dienen van andere goden.

Doe iets wat God kan zegenen

De Heer wil je handen zegenen zodat alles wat je onderneemt zal lukken en zegen zal wegdragen.

Ps 1: 3 Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt; – al wat hij onderneemt, gelukt.

Dat betekent wel dat we God iets moeten aanbieden om te zegenen.

We moeten plannen maken om uit de schuld te raken en dingen ondernemen die ons voorspoedig kunnen maken.

God kan niet niks zegenen. We kunnen niet in onze stoel blijven zitten en wachten tot God ons zal zegenen.

We moeten onze hoop niet vestigen op het winnen van de lotto. Dat is dwaas. Dat kan God niet zegenen.

God wil dat wij werken. Dat wij in geloof en vertrouwen plannen gaan maken en dingen gaan ondernemen die ons voorspoed kunnen geven. God wil je wijsheid en kracht geven. Hij wil wel dat je iets doet.

Als je blijft leven zoals je hebt geleefd tot nu toe en je blijft dezelfde dingen doen dan zul je ook dezelfde resultaten blijven behalen en zul je nooit voorspoedig zijn.

Je zult dus dingen moeten gaan veranderen. Wellicht een andere baan zoeken. Een studie gaan volgen. Een

eigen bedrijf opzetten. Enz. Doe iets wat je in een andere positie gaat brengen. Doe stappen richting je droom en vraag God je te gaan zegenen. Een stilstaand schip kan God niet besturen.

Denk niet dat je het niet kunt. God gaat met je mee. Je kunt net zoveel als jij denkt dat je kunt. Ga je denken veranderen. Jij hebt Gods Geest in je dus denk niet te klein van jezelf.

Veel mensen met tekort hebben tekort en schulden omdat ze geen geloof in zichzelf hebben. Ze geloven niet dat ze kunnen uitbreken en denken dat ze voorbestemd zijn te leven zoals ze leven. Dat is een grote leugen. God heeft je geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis en je hebt veel meer capaciteiten dan je beseft.

Het is belangrijk een besluit te nemen niet langer bij de pakken te blijven neerzitten maar om samen met God iets te gaan doen aan je situatie vanuit vertrouwen dat God je gaat helpen. God staat altijd aan je kant. Gods kracht is beschikbaar voor iedereen. Gods kracht is niet minder voor jou dan voor degene die zeer succesvol is. Gods kracht is onbeperkt. Wij zijn degene die Gods kracht beperken door ons denken.

Wij moeten ons denken gaan vernieuwen en dan steeds bij nieuwe openbaringen ook gelijk deze in praktijk brengen.

Anders zijn we als de vergeetachtige hoorder. We horen goede dingen. Het spreekt ons aan maar de volgende dag zijn we het weer vergeten en doen er niks mee. Zo kan dit boekje ook werken. Je leest het en

denkt. Ja, dat moet ik doen. Dan leg je het boekje aan de kant en doet het vervolgens niet. Dan zeg je tegen iemand. Je moet dat boekje lezen. Daar staan goede dingen in. Maar wat heb je eraan als je deze principes niet toepast?

Jacobus zegt dat zo mooi.

Jac 1:25 Maar wie zich verdiept in de volmaakte wet, die der vrijheid, en daarbij blijft, niet als een vergeetachtige hoorder, doch als een werkelijk dader, die zal zalig zijn in zijn doen.

We moeten ons niet alleen verdiepen in de leefregels die zegen brengen. We moeten ze natuurlijk ook structureel toepassen in ons leven. Anders hebben we er helemaal niks aan.

Jacobus zegt nogmaals een stukje verder.

Jac 2:17 Zo is het ook met het geloof: indien het niet met werken gepaard gaat, is het, op zichzelf genomen, dood.

Geloof zonder werken is dood. Inzicht zonder dat je dat toepast is nutteloos.

Je zult dan ook geen zegen van dit boekje ervaren als je dit alleen leest en niet toepast in je leven.

Voorspoed kun je niet leren uit een boekje. Je zult je leven moeten veranderen en daden gaan doen in geloof en vertrouwen op God. Dat kost je wat. Dat kost inspanning, zweet en tranen maar brengt diepe vervulling in je leven.

Elke verandering in je leven kost energie en inspanning. Dat gaat niet vanzelf. Toch hoef je het niet helemaal zelf te doen. Je moet echter wel een keuze maken.

Op het moment dat jij een definitieve krachtige keuze maakt en dat ook laat zien dan komt de wet van voorzienigheid in werking en gaat God meewerken met Zijn Geest. Niet eerder. Vaak wachten mensen op God maar het is andersom. God wacht tot wij eindelijk eens iets gaan doen. Hij heeft al lang beloofd met ons mee te gaan en ons te zegenen. Maar wij moeten wel iets gaan doen wat Hij kan zegenen.

Sommige mensen denken dat ze God een handje helpen door een kanslot te kopen. Maar de loterij is niet Gods economie om de volgende redenen.

*Spar 20:21 Een bezit, in het begin te spoedig
verworven,
zal ten slotte niet tot zegen zijn.*

Mensen die de hoofdprijs winnen, weten er vaak niet mee om te gaan en besteden het geld op een verkeerde manier waardoor het bedrag uiteindelijk niet tot zegen is.

Je moet zelf ook groeien om met grote bedragen goed en zuiver om te kunnen gaan.

De loterij is geen enkele garantie en eigenlijk weet je van tevoren dat het je waarschijnlijk alleen maar geld

gaat kosten omdat veruit de meeste mensen nooit iets zullen winnen met de lotto.

Ook piramide spelen/structuren die inmiddels bij de wet verboden zijn moet je niet aan meedoen als middel om snel geld te verdienen. Want bij dit soort organisaties wordt de een rijk ten koste van vele anderen.

Nee bij God is er altijd een win-win situatie. Als jij je gaat inzetten om geld te verwerven vanuit Gods Liefde in samenwerking met de Heilige Geest dan worden jij én anderen daardoor gezegend en kom je in je goddelijke bestemming.

Maak een plan

Maak een plan om het geld te gaan verdienen wat jij nodig hebt om goed van te kunnen leven zonder te overdrijven. Laat je niet leiden door begeerte want dat is de bron van alle kwaad.

1 Tim 6:10 Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht. Door daarnaar te haken zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zich met vele smarten doorboord.

Geld op zich is niet verkeerd maar de begeerte, het ongezond verlangen naar steeds maar meer is de wortel van alle kwaad.

Bepaal dus hoeveel je per maand nodig hebt om te kunnen doen wat je graag wilt doen voor God. Wat je nodig hebt om al je schulden af te lossen en genoeg te hebben om datgene te doen wat je droom is. Zorg wel dat deze droom ook iets te maken heeft met de droom van God voor je leven.

Dus dromen over een mooie en dure auto voor jezelf is geen droom uit God maar hoort meer in de categorie van begeerte. Je mag God wel om een mooie en dure auto vragen maar laat dat nooit je drijfveer zijn om voor te leven maar meer een bij zaak. Je doel moet goed en zuiver zijn. Als God je daarbij wil zegenen met een dure auto is dat natuurlijk goed. We moeten ook niet bang zijn voor rijkdom en luxe. Als het ons maar niet in bezit neemt en we er vast aan komen te zitten.

Als je eenmaal het maandbedrag hebt bepaald wat je nodig hebt om goed te kunnen leven moet je een plan gaan maken hoe je aan dat geldbedrag kunt komen. Heb je aan een gewoon salaris genoeg dan kun je gericht gaan bidden voor een baan die bij je past en concreet stappen gaan ondernemen. Eventueel jezelf gaan scholen. Ga in geloof en vertrouwen dingen op gang zetten. Zorg dat God iets heeft om te zegenen. Is een gewoon salaris niet genoeg om je schulden af te lossen of om je droom te verwezenlijken dan zul je een ander plan moeten gaan maken en waarschijnlijk als zelfstandige aan de slag moeten gaan. Voor een zelfstandige is er geen limiet maar je hebt wel een goed plan nodig. Een plan dat je samen met God gaat maken. Denk niet dat je niet bekwaam bent of dat je het niet kunt want dat is de enige reden waarom het niet zou gaan lukken. Je hebt geen enkele opleiding nodig om voorspoedig te zijn. Maar je moet geloof hebben, vertrouwen, doorzettingsvermogen en bereid zijn hard te werken. Hoewel dat laatste ook weer mee valt als je onder Gods zegen werkt.

Spr 10:22 De zegen des HEREN, die maakt rijk, zwoegen voegt er niets aan toe.

Marc 9:23 Jezus zeide tot hem: Als Gij kunt! Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft.

Het is dus niet je opleiding of status maar je geloof die bepaald of het je wel of niet gaat lukken. En God belooft dat Hij met je mee gaat en je zal zegenen.

Keer je lot met God

Het komt er op neer dat je ervoor gaat kiezen om niet langer een slachtofferrol te gaan vervullen maar dat je gaat kiezen om te werken aan de oplossing van je probleem vanuit het innerlijk besluit dat het gaat lukken samen met God.

Hoewel ik zeker niet geloof dat we God als Sinterklaas mogen zien of als magische kracht tot succes, is het helemaal in Gods lijn van Zijn Liefhebbend hart dat Hij wil dat wij gelukkig zijn en dat het ons goed gaat in alles.

Gen 26:12 En Isaak zaaide in dat land en oogstte in dat jaar honderdvoudig; want de HERE zegende hem. 13 En die man werd rijk, ja gaandeweg rijker, totdat hij zeer rijk geworden was. 14 En hij had kudde kleinvee en runderen en een talrijke slavenstoet, zodat de Filistijnen hem benijdden.

Isaak werd gaandeweg steeds rijker totdat hij zeer rijk was omdat God hem zegende. Maar Isaak was wel moedig en hij vertrouwde op God.

Hij zaaide in een tijd van hongersnood en oogstte honderdvoudig.

Denk dus ook niet dat het je niet gaat lukken omdat jouw omstandigheden tegen zitten. Omstandigheden hebben niks te maken met Gods voorzienigheid of zegen. Als God besluit je te zegenen kan niks dat tegen houden. En het besluit van God staat vast. Hij heeft je

al gezegend in Jezus Christus. Het is nu aan jou om de zegen uit te pakken en er iets mee te gaan doen.

Maak schoon schip

Voordat je echter met je plan aan de slag gaat is het belangrijk schoon schip te maken zodat je niet te maken krijgt met een tegenstroom waar je niet tegenop kunt varen.

Zorg dat je recht staat tegenover God en mensen en ga dingen vanuit het verleden recht zetten.

Als je mensen nog geld schuldig bent. Geef het terug.

Als je oneerlijk bent geweest naar mensen, instanties of werkgever. Biecht het eerlijk op en betaal het terug. Of als dat niet meer kan zorg dat je het vanaf nu goed gaat regelen.

Zorg dat je eerlijk bent naar de belastingdienst. Je kunt God niet misleiden. En Gods zegen stroom niet langs kronkelige paadjes.

Wees eerlijk en transparant wat het ook kost. God kan alleen eerlijkheid zegenen.

Koop nooit meer iets op afbetaling.

Als je meerdere schulden hebt bij diverse organisaties of instanties. Ga praten met je bank en sluit een lening af zodat je in een keer alles kunt aflossen.

De bank is speciaal voor leningen. Met de rest krijg je alleen maar last als je niet op tijd betaald. Je kunt beter bij een in de schuld staan dan bij heel veel een klein beetje.

Het wordt dan veel overzichtelijker en je weet precies wat je schuld is. Je kunt nu gericht gaan werken aan

een oplossing. Je kunt beter lenen bij de bank met rente dan dingen kopen die je niet kunt betalen. Je mag alleen geld bij de bank lenen om schulden af te betalen. Niet om dingen te kopen! Vanaf nu ga je alleen nog iets kopen waarvoor je geld hebt. Uitzonderd de eerste levensbehoefte. Je moet immers kunnen leven.

Concreet aan de slag

Vanaf nu ga je werken aan een structurele oplossing van je geld tekort die bestaat uit twee punten.

De eerste is:

Ga geen geld meer uitgeven aan dingen die niet nodig zijn en bezuinig op dingen die wel nodig zijn.

Dat geeft vaak al een hele grote besparing.

Denk dan ook rookwaren, drank, snoep.

Dat zijn al besparingen die niet alleen geld opleveren maar ook een betere gezondheid.

De tweede is:

Ga stappen ondernemen die geld opleveren op termijn.

Ga een studie oppakken, een baantje zoeken, ander werk zoeken waarbij je beter verdiend, ga je verder ontwikkelen binnen je eigen werk zodat je hoger op kun komen.

Als je veel geld nodig hebt ga dan plannen maken die veel geld op kunnen leveren maar die niet gebaseerd zijn op oneerlijk werk op piramide principes.

Ga nooit in op advertenties van snel rijk worden met thuiswerk. Dat is allemaal onzin.

Als je echt veel geld nodig hebt zul je aan God een goed plan moeten vragen en gaan ondernemen. Je zult met jouw gaven en talenten een passief inkomen moeten genereren naast een actief inkomen uit werk. zpp-er (Zelfstandige zonder personeel) met een uurtje

factuurtje kan goed verdienen maar is toch beperkt doordat je maar een beperkt aantal uren in de week kunt werken. Je kunt dan personeel aannemen maar je kunt ook een passief inkomen gaan genereren door het in werking zetten van een mechanisme die zichzelf instant houdt zonder dat je daar veel inspanning voor hoeft te leveren.

Dat is niet zo heel eenvoudig maar het is niet onmogelijk. Je moet iets in beweging gaan zetten dat als het eenmaal loopt geld gaat opleveren.

Als het dan ook nog eens een dienst of product is waar de samenleving rijk mee gezegend gaat worden dan heb je een goede combinatie van een win-win deal zoals God dat voor je heeft bedoeld waardoor je verzekerd bent van Gods zegen.

Jij hebt een goed lopend bedrijf opgezet die de mensheid tot zegen is en waarin je Gods Liefde kunt uitdragen.

Daarnaast levert het bedrijf voldoende inkomsten op om al je schulden af te lossen en houd je uiteindelijk voldoende over om te investeren in goede doelen om nog veel meer mensen tot zegen te kunnen zijn.

Wat ik maar wil aantonen is dat niks onmogelijk is. Het kan zijn dat je schuld in jouw ogen zo groot is dat je denkt dat je er heel je leven aan vast blijft zitten.

Dat is ook zo zolang je er zo over blijft denken. Voor een zakenman is jouw schuld waarschijnlijk echter een schijntje.

Zorg dat je een zakenman wordt en je eigen schuld gaat afbetalen vanuit je overvloed. Einstein heeft al ontdekt dat alles relatief is. Het is net zoals je er naar kijkt. Iets blijft voor jou onmogelijk totdat je met andere ogen gaat kijken en mogelijkheden gaat zien. God wil je ogen aanraken en kracht geven te gaan heersen over je situatie en deze naar Gods hand te zetten zodat er zegen uit gaat voortkomen.

Je hebt een rijke Vader

God heeft de kosmos geschapen. Het hele universum. Bij Hem is alles groots. Bij God is geen gebrek. Hij roept het niets zijn tot aanzijn.

Rom 4:17 gelijk geschreven staat: Tot een vader van vele volken heb Ik u gesteld – voor het aangezicht van die God, in wie hij geloofde, die de doden levend maakt en het niet zijnde tot aanzijn roept.

God kan zelfs het dode tot leven roepen en uit het niks iets creëren. En besef goed dat Hij jouw Vader is en dat jij geschapen bent naar Zijn beeld.

Niks maar dan ook niks is onmogelijk. Het probleem is alleen dat het niet in ons denken past. We zijn geconserveerd in ons denken en zijn bijna niet meer in staat te denken vanuit overvloed. We zijn getraind te denken in beperkingen omdat we de kracht Gods niet meer kennen. Van oorsprong leefde de mensen in verbondenheid met God. Maar die verbondenheid zijn we kwijtgeraakt omdat we dachten het wel in eigen kracht te kunnen doen. We hebben onszelf tot god gemaakt en ja...dat lukt niet. Wij zijn geen god. We zijn Zijn kind. En dat is iets anders. We zijn afhankelijk van Hem. Afhankelijkheid is niet een zwakte als je afhankelijkheid een zeer sterke factor is. Het is wel iets heel anders of je afhankelijk bent van de sigaret of van God. Ik ben trots dat ik afhankelijk ben van God. Ik ben zo ongelooflijk trots op mijn hemelse Papa. Hij is de grootste, de sterkste, de mooiste, de slimste. Mijn Papa kan alles en ik kan alles samen met Hem.

Fil 4:13 Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, Die mij kracht geeft.

Bij God is dus geen gebrek en bij mij dus ook niet want ik ben Gods kind. Leven in gebrek is denken in gebrek en geen gebruik maken van de faciliteiten die we van God hebben gekregen. We moeten ons gaan verdiepen langs welke weg deze faciliteiten van God ons tot zegen kunnen zijn.

We moeten de gebruiksaanwijzing lezen en de richtlijnen voor gebruik.

Wil je echt veranderingen in je leven en stappen in een andere stroom dan zul je radicale dingen moeten veranderen in je leven.

Iets kleins veranderen betekent ook een kleine verbetering. Iets groots veranderen betekent een grote verbetering.

Durf je denken helemaal om te gooien en de wereld, je eigen wereld met nieuwe ogen te bekijken.

Ga dromen van wat je gaat doen met je overvloed van God gekregen.

Ga leven vanuit dat nieuwe denken.

Je gaat handelen vanuit hoe je denkt.

Hoe begin ik?

Oké. Je bent dus in een situatie van gebrek. Je hebt schuld en krijgt maandelijks te weinig geld om rond te

komen. Je maakt je iedere maand zorgen en probeert alle eindjes aan elkaar te knopen maar de knoopjes zijn voor het eind van de maand al op en dan blijft er nog een stukje maand over.

Je stapt nu over op een vernieuwd denken en gaat van daaruit handelen.

Je krijgt je geld aan het eind van de maand en dan denk je. Jippie. Ik heb geld. Je dankt God ervoor en draagt het op in Gods handen. Je zegent het geld net als Jezus deed met de wonderbare

spijsvermenigvuldiging en verwacht een wonder.

Het eerste wat je nu doet is 10% afzonderen en met liefde en vreugde aan God geven zonder er verder bij na te denken want dat is Gods geld. Hij belooft voor je te zorgen. Je geeft het aan een doel waarvan jij voelt dat het goed is en je voelt Gods Liefdesenergie er doorheen stromen. Je doet het met je hart.

De 90% die nu overblijft, draagt Gods zegen zodat je daar meer mee kunt doen dan de 100% vanuit het ego. Vervolgens ga je stappen nemen om orde te brengen in je financiële chaos.

Je gaat dingen goedmaken vanuit het verleden en stappen ondernemen naar de bank om al je schulden te kunnen aflossen.

Je gaat dingen afzeggen die niet noodzakelijk zijn en geld kosten en je gaat bezuinigen op dingen die niet noodzakelijk zijn.

Rom 13:8 Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld.

Je eerste taak is nu zo snel mogelijk de schulden af te lossen zodat je komt in de stroom van God zegeningen. Zodra je de schulden hebt afgelost met een lening van de bank ga je een plan maken om de schuld van de bank zo snel mogelijk af te lossen.

Je gaat stappen ondernemen om jezelf te ontwikkelen en je gaat samen met God dingen op de rit zetten om je inkomen te vermeerderen zodat je de regie weer in handen krijgt en je niet langer meer afhankelijk bent van mensen.

Doe alles samen met God en zorg dat niet geld je drijfveer is maar vrijheid zoals God dat voor je bedoeld heeft.

Ga geen zorgen meer maken maar vertrouw op Gods leiding en zegen. Vertrouw erop dat God je zodanig zal zegenen dat je alles met gemak kunt aflossen en daarna voor velen tot zegen zult zijn.

Deut 28:11 Ook zal de HERE u overvloedig het goede schenken, in de vrucht van uw schoot, de vrucht van uw vee en de vrucht van uw bodem – in het land, waarvan de HERE aan uw vaderen gezworen heeft, dat Hij het u geven zou. 12 De HERE zal zijn rijke schatkamer, de hemel, voor u openen om op zijn tijd de regen voor uw

land te geven en al het werk uwer handen te zegenen, zodat jij aan vele volken zult uitlenen zonder zelf te leen te ontvangen. 13 De HERE zal u stellen tot een hoofd en niet tot een staart, jij zult enkel opgaan en niet neergaan, wanneer jij luistert naar de geboden van de HERE, uw God, die ik u heden opleg om die naarstig te onderhouden,

Laat je visie dus niet gericht zijn op het aflossen van de schuld. Want dat is slechts een klein opstapje. Het doel is dat je in Gods bestemming komt en anderen tot zegen gaat zijn vrij van schuld en tekort.

Let op! Er bestaat geen situatie die je niet samen met God kunt oplossen. Als de oplossing niet in je hoofd past, probeer het er dan ook niet in te stoppen maar kies voor geloof. Je hoeft niet van tevoren te weten hoe God het precies gaat doen. Vader weet het toch beter en Zijn wegen zijn hoger dan onze wegen.

Jes 55:9 Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten

Als jij maar in beweging komt dan komt God met Zijn zegen en gaan er dingen gebeuren die jij tevoren niet kunt bedenken. Vertrouwen is de sleutel.

Kom in de stroom

Als je eenmaal die stroom gaat ervaren is het gewoon leuk ermee door te gaan.

Toen ik eenmaal het besluit had genomen als zelfstandige te gaan werken nadat ik mijn baan was kwijtgeraakt was er geen enkele zekerheid van inkomen. Ik kreeg een half jaar met behoud van uitkering om een eigen bedrijf op te starten. Mijn bedrijf bestond uit het coachen van mensen in hun relatie met God. Maar eigenlijk was mijn grootste activiteit mensen helpen via mijn site www.leveningod.nl waaruit ik geen enkel inkomen had. Mijn coachings bureau was eigenlijk alleen in het leven geroepen om de mogelijkheid te krijgen met behoud van uitkering iets op te mogen starten. De uitkeringsinstantie ging niet akkoord met het leven uit geloof (van giften).

Na een half jaar was er voldoende inkomen om door te gaan met mijn bedrijf terwijl ik maandelijks nog steeds niet weet waar mijn inkomen vandaan moet komen. Ik had een besluit genomen op God te vertrouwen en Hij stelt niet teleur. Zonder dat ik er echt mee bezig ben zijn er iedere keer weer mensen die het op hun hart krijgen mij een gift te geven voor mijn werk. Of er komt een opdracht waardoor er weer een stukje inkomen komt. God voorziet en zal voorzien ook al heb ik geen enkele zekerheid. Ik heb geen geldzorgen en heb geen schulden. Ik leer steeds meer te gaan leven in de stroom van Gods zegeningen. Ik sta nog maar aan het

begin maar er gebeuren zulke bijzondere dingen in mijn leven sinds ik dit besluit heb genomen op God te vertrouwen. Ik kan het iedereen aanbevelen.

Ik heb geleerd om gewoon dankbaar te zijn. Mijn ambitie is niet rijkdom maar leven in de stroom van Gods Liefde en mensen tot zegen zijn.

Ik weet zeker dat deze zegen niet alleen voor mij bedoeld is maar voor iedereen die een besluit neemt in de stroom van Gods zegeningen te stappen.

Stappen in Gods zegeningen betekent niet langer meer willen leven voor jezelf maar bereid zijn je leven in te zetten voor het doorgeven van Gods Liefde. Want dat is onze taak op aarde.

Wij zijn geroepen om Gods Liefde door te geven vanuit de overvloed van Zijn zegen.

We zijn niet afhankelijk van mensen maar van Zijn zegen.

Ik hoop je met dit boekje te hebben bemoedigd om niet langer je hoofd te laten hangen en je door je situatie te laten overheersen maar om de regie in handen te nemen en vanuit verbinding met Gods Liefde en kracht een besluit nemen om in je goddelijke bestemming te gaan leven en het leven van schaarste en tekort achter je te laten en te gaan stappen in de stroom van Gods Liefde en goddelijke voorzienigheid in je leven.

Weet dat Jezus Zijn leven voor jou heeft gegeven opdat

jij kunt leven in Zijn overvloed. Hij heeft er duur voor betaald. Het zou zonde zijn hier geen gebruik van te maken.

Joh 10:10 De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.

Ben je geraakt door dit boekje en wil je hier echt mee aan de slag maar heb je hulp nodig? Dan kun je contact met mij opnemen via www.agapecoach.nl voor het aanvragen van een coachings traject. Je kunt eerst een kosteloos kennismakings gesprek aanvragen.

Neem geen genoeg met tekort
en schuld. Ga je inzetten om te
leven in je goddelijke bestemming.

Dit boekje is een uitgave van

Agape Coach., juni 2011

*en is voor €4,95 te bestelling door
een mailtje te sturen naar:*

info@agapecoach.nl

www.agapecoach.nl

www.leveningod.nl

www.ondernemenmetgod.nl