



Reïncarnatie hoe zit dat nu eigenlijk?

Door: Robert van Mierlo

Reïncarnatie

Duizenden mensen over heel de wereld hebben onverklaarbare ervaringen van een andere tijd en plaats uit het verleden alsof ze daar zelf zijn geweest en/of hebben geleefd.

Sommige van die ervaringen zijn zo gedetailleerd dat ze geverifieerd kunnen worden. In een bepaald onderzoek zijn mensen met deze ervaringen meegenomen naar de plek die zij hebben beschreven maar waar ze nooit zijn geweest. Ze werden bij het zien van de locatie emotioneel en konden dingen benoemen en beschrijven die ze nooit konden weten.

Er is veel onderzoek gedaan naar deze ervaringen en elk oprecht denkend mens moet erkennen dat er onverklaarbare ervaringen bestaan waaruit blijkt dat het blijkbaar op een of andere wijze soms mogelijk is om contact te maken met ervaringen die mensen uit het verleden in een andere locatie hebben gehad.

Hoe je deze ervaringen vervolgens interpreteert en of je deze ervaringen ziet als bewijs van reïncarnatie of dat je er een andere verklaring voor zoekt is een ander verhaal. In die zin is reïncarnatie nooit bewezen. Je kunt wel

ervaringen onderzoeken en feiten maar je kunt nooit onderzoeken of iemand ook daadwerkelijk de incarnatie is van een persoon die eerder heeft geleefd. Dat blijft een geloof.

In dit boekje wil ik graag serieus kijken naar deze ervaringen met een open hart vanuit het christelijk geloof. Daarbij stel ik voor op dat je ervaringen van mensen altijd serieus moet nemen en nooit mag afwijzen. Wat mensen ervaren, ervaren ze. Het geloof wat je vervolgens aan een ervaring verbindt is bepalend hoe deze ervaring je leven gaat bepalen en welke invloed deze gaat hebben op je leven.

Jezus zegt het mooi. “U geschiede naar uw geloof!” Een geloofsovertuiging van welke aard dan ook trekt datgene aan waar je van overtuigd bent. Dat is de wet van aantrekking.

Die wetmatigheid die God in de schepping heeft gelegd heeft mooie maar ook gevaarlijke kanten.

Angst en zorgen zijn ook geloofssystemen die ons gevangen houden. Om maar even een negatief voorbeeld te noemen.

Jezus leert ons dat de waarheid ons vrij zal maken.

Johannes 8: 31 Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem geloofden: Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij 32 en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken.

Het is dus belangrijk om de waarheid te geloven en niet een onwaarheid.

Waar je in gelooft dat bepaalt je denken en je gedrag.

Daarom zijn overtuigingen niet onschuldig. Een verkeerde overtuiging kan je aanzetten tot verkeerd handelen. Denk maar aan terroristen. Deze mensen zijn waarschijnlijk ervan overtuigd dat ze een goede daad verrichten door mensen te doden voor het goede doel. Ze geloven in een leugenachtig systeem en dat zet hen aan tot vernietigende daden.

Zo zijn er ook in ons denken en in onze gevoelens leugenachtige systemen zonder dat wij het doorhebben waardoor wij niet vrij zijn. Een verkeerd en negatief beeld van jezelf bepaalt voor een groot deel je spreken en handelen en zal je blokkeren in je functioneren.

Reïncarnatie als geloof

Omdat je reïncarnatie nooit kunt bewijzen is het een

geloof. En als je iets gelooft wordt je altijd bevestigd. Zo heb ik ooit eens iemand ontmoet die overal kabouters zag. Voor hem bestonden ze daadwerkelijk. Hij zag ze en geloofde wat hij zag. Ik bedoel dit niet denigrerend. Ik wil alleen zeggen dat ervaringen nog niet waarheid hoeven te zijn. Daarmee kunnen de ervaringen voor de persoon heel echt zijn.

Reïncarnatie is verbonden aan een geloofssysteem dat weer verregaande consequenties heeft voor het doel en de reden van je bestaan.

De gedachte achter reïncarnatie is dat de ziel na de dood blijft voortleven en weer terugkeert in een ander lichaam. Het doel van dit terugkeren is om de lessen te leren die je in het vorige leven niet hebt geleerd of om nog verder gezuiverd te worden en te groeien. Of om je taak af te maken op aarde waar je nog niet aan toegekomen was. Reïncarnatie geeft je een tweede of derde kans. Het is eigenlijk een soort verlossingsleer waarbij je door goede daden, en een goed leven en inspanning een staat kunt bereiken waarbij je heilig en zuiver genoeg bent zodat je niet weer terug hoeft te keren in een lichaam.

Reïncarnatie kan in die zin een troostrijke gedachte zijn dat je de lessen die je nu mist altijd nog later kunt maken.

Het leven eindigt niet met de dood. Reïncarnatie kan echter ook angstig zijn als je leven juist niet zo goed is geweest. Wordt je volgend leven dan nog slechter vanwege je negatief karma?

Reïncarnatie is dus gebaseerd op zelfverlossing. De wet van oorzaak en gevolg. Alle daden – goed en fout – keren terug in je leven of in het volgend leven.

Hierbij is geen plaats voor genade, vergeving en verlossing in het hier en nu zoals Jezus ons dat leert.

Ontstaan

Het gedachtegoed van reïncarnatie is ontstaan vanuit het hindoeïsme, maar is later in het westen omarmd door de antroposofie, theosofie en de new age.

Elke geloofsrichting heeft wel weer een specifieke leer rondom reïncarnatie, maar de basis dat de ziel na de dood blijft voortleven en weer terugkeert op aarde in een ander lichaam is een gemeenschappelijke gedachte.

Ook het esoterisch christendom omarmt de leer van reïncarnatie om zo de mens de gelegenheid te geven in meerdere levens de lessen te leren die de mens nodig heeft.

Het esoterische christendom geeft dan ook een andere betekenis aan het offer van Jezus en Zijn opstanding. Volgens het esoterisch christendom verlost Christus ons niet van het steeds moeten terugkeren in een ander leven tot we onze ontwikkeling hebben voltooid.

De reden waarom de gedachte en de leer van reïncarnatie is ontstaan en is uitgewerkt tot een geloofssysteem is omdat de mens houvast en troost nodig heeft.

Als je eenmaal begrijpt dat de ziel een eeuwige ziel is begrijp je ook dat de dood niet het einde van leven is. Je hebt dan eigenlijk nog twee keuzes. Je kunt geloven dat je

na de dood voor God verschijnt die oordeelt of je kunt geloven in een systeem waarbij je nog meer kansen krijgt om het goed te doen.

Het oordeel na de dood leert het jodendom, het christendom en de islam.

Hierbij geeft het christendom de meest hoopvolle toekomst omdat het christendom de leer van vergeving en genade heeft.

Als je echter niet gelooft in een God die scheiding maakt tussen licht en duisternis moet er iets anders gebeuren om zuiver te worden.

Je hebt dan vele levens nodig om tot zuiverheid te komen.

(Ik heb echter nooit begrepen waarom de mensen na zo veel kansen nog steeds niet beter zijn geworden. In die zin heeft reïncarnatie dan tot nu toe niet geholpen. De mensheid blijft steeds dezelfde fouten maken.)

Wat zijn de gevolgen van het geloven in reïncarnatie?

Ergens in geloven heeft altijd een uitwerking en invloed op ons leven.

Als je gelooft in reïncarnatie bepaalt dat je kijk op de dood en je leven op aarde en zal dat ook je handelen

beïnvloeden. Bewust of onbewust.

Je gelooft dat je daden hier op aarde gevolgen hebben voor je leven hierna. Dat kan mooi zijn maar als je eerlijk bent kan dat ook angstig zijn. Want wie is zonder zonde en zonder fouten? Je draag dus ook je fouten mee naar het leven na de dood. Je negatief karma draag je met je mee en neem je mee naar een volgend leven. Je zult hier op aarde in dit leven dus je uiterste best moeten doen om goed te leven wil je vooruitkomen in een volgend leven. Je kunt door deze overtuiging in een discipline van goede werken komen als je er serieus mee omgaat. De basis is dan niet liefde maar je verlangen naar verlossing. Je zult verkeerde daden willen goedmaken om te zorgen dat je karma positief is.

De dood is niet het einde van het lijden. Je neemt je verdriet en pijn mee de dood in naar een volgend leven.

Het andere gevolg van geloven in reïncarnatie is dat je blijkbaar ook meerdere levens hebt gehad. Je draagt dus een karma van vorige levens met je mee waar je iets mee moet.

Je leeft niet voor jezelf maar hebt iets op te lossen en af te maken en te leren waarvan de oorzaak ligt in vorige

levens. Je kunt situaties in je leven zo verkeerd interpreteren en er vanuit dat gedachtegoed verkeerd mee omgaan.

Met name als je herinneringen hebt aan vorige levens zullen die levens je ook gaan beïnvloeden.

Want als je ergens in geloofd heeft dat invloed op je denken en handelen of je dat nu wilt of niet.

En precies daar schuilt een groot gevaar!

Geloven in reïncarnatie betekent ook dat je **NIET** gelooft dat God jou zoals je nu bent uniek en volmaakt heeft geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis. Jij bent dan eigenlijk een mislukt vorig leven dat terug moest komen op herhaling. Dat is niet echt een fijne gedachte.

Gevaren van reïncarnatie en regressietherapie

Er zijn mensen die graag willen weten wie ze waren in vorige levens en zij gaan dan naar een regressie- of reïncarnatietherapeut. Onder hypnose, een lichte vorm van trance, word je dan geleid naar je vorige levens. Hier schuilt al een belangrijk gevaar in.

Bij elke therapie waarbij jij je bewustzijn uitschakelt of vermindert bestaat het gevaar dat er vanuit de spirituele wereld entiteiten zich aan je kunnen opdringen. Je verliest

de natuurlijke weerstand van je bewustzijn en je kunt je ervaringen niet meer voldoende toetsen. Je komt in een toestand die niet zonder gevaar is.

Daar komt dan ook nog bij dat geloof datgene aantrekt waarin je gelooft. Zowel de therapeut als degene die de therapie ondergaan willen graag contact maken met vorige levens. Hierdoor ontstaat er in de spirituele/geestelijke wereld een uitnodiging aan entiteiten om binnen te komen.

Er kunnen zich dan levensechte ervaringen van het verleden opdringen die men als echt beleeft en als bewijs van reïncarnatie gaat zien. Deze entiteiten kunnen vervolgens invloed gaan uitoefenen op iemands leven omdat deze entiteit welkom is geheten en men in hem gelooft.

De Bijbel waarschuwt ons duidelijk om geen contact te zoeken met geesten van overledenen.

Leviticus 19:31 Gij zult u niet wenden tot de geesten van doden of tot waarzeggende geesten, gij zult hen niet zoeken, om u met hen te verontreinigen: Ik ben de HERE, uw God.

Blijkbaar is dat wel mogelijk op een of ander wijze maar is het verboden vanwege de schadelijke gevolgen. Zelf ben ik

van mening dat je niet contact maakt met de overleden mensen zelf, of vorige levens, maar met demonen die met hen verbonden waren.

Regressietherapie kan je dus in verbinding brengen met demonen van overleden mensen.

Deze demonen willen graag invloed uitoefenen op mensen maar doen zich graag anders voor zodat men hen welkom heet. De ervaringen zelf kunnen mooi en positief zijn maar de invloed is altijd negatief. Uiteindelijk is het doel altijd om mensen af te leiden van een intieme relatie met Jezus Christus.

Een ander gevaar van de reïncarnatiegedachte is dat men zich gaat verschuilen achter vorige levens. Ze vinden er een verklaring in voor bepaald gedrag en leggen zich erbij neer. Soms zoekt men ook een stukje waardering en aandacht van mensen door te vertellen over vorige levens. Als je nu geen status hebt kun je fantaseren over het feit dat je ooit een belangrijk persoon bent geweest. Dat kan een goed gevoel geven maar het leidt tot niets en het is misleidend. Men kan gaan vluchten in een fantasiewereld waardoor het moeilijker is te leven in het hier en nu.

Reïncarnatie en de Bijbel

Reïncarnatie staat ook lijnrecht tegenover de genadeboodschap van Jezus Christus.

Jezus leert ons dat we voor eens en voor altijd verlost zijn van onze zonden en dat we na onze dood met Hem verenigd worden voor eeuwig.

Jezus vertelde aan de moordenaar aan het kruis dat hij met Jezus in het paradijs zou zijn.

Lukas 23:43 En Hij zeide tot hem: Voorwaar, Ik zeg u, heden zult gij met Mij in het paradijs zijn.

De Bijbel leert ons dat we voor eens en altijd verlost zijn door het bloed van Jezus Christus en niet meer in het oordeel komen. We zijn verlost van ons karma en voor eeuwig verbonden in Zijn Liefde.

Johannes 5:24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven.

Jezus belooft ons volkomen vergeving en reiniging van alle ongerechtigheid.

1 Johannes 1:9 Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

Als we volkomen vergeven en rein zijn hoeven we ook niet

onze verkeerde daden goed te maken, maar mogen we uitzien op onze hemelse ontmoeting met Jezus Christus onze verlosser voor ee uwig.

Jezus heeft juist voor ons de dood overwonnen zodat we niet keer op keer zouden hoeven te sterven.

1 Korintiërs 15:55 Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? 56 De prikkel des doods is de zonde en de kracht der zonde is de wet. 57 Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus.

Maar ook mensen die sterven zonder Jezus te kennen hoeven niet terug te keren om opnieuw een kans te maken. Zowel mensen die sterven zonder Jezus in het Oude en Nieuwe verbond ontvangen het eva ngelie na hun sterven en kunnen dan alsnog kiezen.

1 Petrus 3:18 Want ook Christus is eenmaal om de zonden gestorven als rechtvaardige voor onrechtvaardigen, opdat Hij u tot God zou brengen: Hij, die gedood is naar het vlees, maar levend gemaakt naar de geest, 19 in welke Hij ook heengegaan is en gepredikt heeft aan de geesten in de gevangenis.

God ziet het hart aan en oordeelt op grond van ons hart. Ook degenen die Christus niet hebben gekend.

Romeinen 2:16 Mijn goede nieuws zegt, dat God op een dag aan Jezus Christus de opdracht zal geven om recht te spreken. Hij zal de mensen dan beoordelen op wat er diep in hun harten verborgen is.

Reïncarnatie is dus ook niet nodig als systeem om mensen die nog geen kans hebben gehad, zoals kleine kinderen, om nog een kans te krijgen. We weten uit bijna-doodervaringen en visioenen van mensen dat Jezus vroegtijdig gestorven kinderen zelf opvoedt in de hemel. In de hemel zijn ook groeimogelijkheden.

Mattheüs 18:10 Ziet toe, dat jij niet een dezer kleinen veracht. Want Ik zeg u, dat hun engelen in de hemelen voortdurend het aangezicht zien van mijn Vader, die in de hemelen is.

Reïncarnatie laat dus een mensbeeld en godsbeeld zien en een weg tot verlossing die niet overeenkomt met de genadeboodschap van Jezus Christus.

Het is belangrijk om in Jezus Christus te geloven zoals dat wordt geopenbaard in Gods Woord en niet zelf een leer te maken. Geloven in een verkeerde leer maakt dat je niet volledig vrijkomt.

Reïncarnatie houdt mensen gebonden in een eindeloze cyclus van incarneren en kan mensen binden aan entiteiten van overleden mensen.

Johannes 7:38 Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.

Jezus zelf onderwijst dat God een God van levenden is. Niet van doden. Abraham, Isaak en Jacob die leven voor Gods aangezicht. Ze zijn niet gereïncarneerd.

In de opstanding zijn we als engelen in de hemel in Zijn volle heerlijkheid voor eeuwig.

Mattheüs 22:23 Op die dag kwamen enige Sadduceeën tot Hem, die beweren, dat er geen opstanding is, en zij ondervroegen Hem, 24 en zij zeiden: Meester, Mozes heeft gezegd, indien iemand sterft zonder kinderen, zal zijn broeder diens vrouw trouwen en voor zijn broeder nakomelingschap verwekken. 25 Nu waren er bij ons zeven broeders. En de eerste huwde en stierf daarop, en daar hij geen nakomelingschap had, liet hij zijn vrouw na aan zijn broeder. 26 Eveneens de tweede en de derde tot de zevende toe. 27 Het laatst van allen stierf de vrouw. 28 Van wie van de zeven zal zij dan in de opstanding de vrouw zijn? Want allen hebben haar tot vrouw gehad. 29 Jezus antwoordde en zeide tot hen: Gij dwaalt, want gij kent de

Schriften niet noch de kracht Gods. 30 Immers, in de opstanding huwen zij niet en worden zij niet ten huwelijk genomen, maar zij zijn als engelen in de hemel. 31 Wat nu de opstanding der doden betreft, hebt gij niet gelezen, wat door God tot u gesproken is, toen Hij zeide: 32 Ik ben de God van Abraham, en de God van Isaak, en de God van Jakob? (22-33a) Hij is niet een God van doden, maar van levenden. 33 (22-33b) En de scharen, die dat hoorden, stonden versteld over zijn leer.

Het offer van Jezus Christus is volledig. Het schiet niet tekort. We hoeven niet meer onze schuld te dragen of goed te maken. Het is volbracht op Golgotha. We zijn geschapen om eenmaal te leven en dan God te ontmoeten voor eeuwig.

Hebreeën 9:24 Want Christus is niet binnengegaan in een heiligdom met handen gemaakt, een afbeelding van het ware, maar in de hemel zelf, om thans, ons ten goede, voor het aangezicht Gods te verschijnen; 25 ook niet om Zichzelf dikwijls te offeren, gelijk de hogepriester jaarlijks met ander bloed dan het zijne in het heiligdom gaat, 26 want dan had Hij dikwijls moeten lijden sinds de grondlegging der wereld; maar thans is Hij eenmaal, bij de

voleinding der eeuwen, verschenen om door zijn offer de zonde weg te doen. 27 En zoals het de mensen beschikt is, eenmaal te sterven en daarna het oordeel, 28 zo zal ook Christus, nadat Hij Zich eenmaal geofferd heeft om veler zonden op Zich te nemen, ten tweeden male zonder zonde aanschouwd worden door hen, die Hem tot hun heil verwachten.

Het Bijbelgedeelte wat soms door voorstanders van de reïncarnatie wordt aangehaald over Johannes de Doper is een zwak bewijs. Van Johannes wordt van Jezus gezegd dat hij de Elia is die komen zou.

Mattheüs 11:14 en indien gij het wilt aanvaarden: Hij is Elia, die komen zou.

Dit zou dan wijzen op de reïncarnatie van Elia.

Dat Jezus dit niet zo bedoelde blijkt wel uit het feit dat Johannes de Doper zelf ontkent dat hij Elia is.

Johannes 1: 21 En zij vroegen hem: Wat dan? Zijt gij Elia? En hij zeide: Ik ben het niet. Zijt gij de profeet? En hij antwoordde: Neen.

Later als Johannes de Doper gestorven is verschijnt Elia met Mozes in heerlijkheid aan Jezus. De discipelen die Johannes de Doper hebben gekend herkennen niet Johannes maar weten gelijk dat het Elia is.

Dat is niet logisch als Johannes de incarnatie van Elia zou zijn geweest.

Mogelijke verklaringen van reïncarnatie-ervaringen

Als reïncarnatie dan niet juist is, hoe kunnen we dan de ervaringen van mensen verklaren?

Er zijn meerdere verklaringen voor deze ervaringen mogelijk en ik denk dat het ook per persoon verschilt.

Via regressietherapie kunnen entiteiten zich opdringen, maar kan ook ons onderbewustzijn – geleid door de wil van de therapeut – ervaringen oproepen die we kunnen vormen uit onbewust opgeslagen informatie uit boeken, films of fantasieën. Ook onbewuste verlangens kunnen vorige levens creëren net zoals in dromen.

Ervaringen die we niet goed thuis kunnen brengen kunnen ook vaak op andere wijze verklaard worden.

Via de erfelijke genen van onze voorouders worden ook ervaringen en emoties doorgegeven van situaties die we zelf nooit hebben meegemaakt. Dit kan generaties doorgaan zodat we ervaringen kunnen hebben die we niet thuis kunnen brengen maar die eigenlijk ervaringen kunnen zijn van een van onze voorouders. Denk bijvoorbeeld aan een erfelijke ziekte, of positief: een bepaald talent wat in de familie wordt doorgegeven.

Zo kan een bepaalde sensatie die je ervaart en die je niet kunt thuisbrengen een trigger zijn van een intense ervaring van een van je voorouders.

Maar bepaalde geluiden, geuren en situaties kunnen ook herinneringen naar boven brengen en je een gevoel geven hier eerder te zijn geweest, hoewel dat onmogelijk kan.

Het leven bestaat uit fractal structuren die zich steeds herhalen. Als je een voor jou bekende structuur tegenkomt in een vreemde plaats kan dat heel vertrouwd voelen maar heeft dat niets te maken met reïncarnatie.

Op geestelijk vlak kunnen demonen en entiteiten persoonlijkheden overbrengen via vele wegen. Via occulte praktijken of trauma's, seksueel geweld, enz. Maar ook door intense meditatie en drugs.

Waarzeggende geesten kunnen zich voordoen als iemand anders en kunnen informatie overbrengen die mensen normaal niet kunnen weten.

Als herinneringen aan vorige levens zo echt zijn dat je ze kunt verifiëren dan lijkt het meer op een waarzeggende geest.

De Bijbel waarschuwt overigens sterk tegen deze praktijken.

Slot

Ik weet dat veel mensen worstelen met dit onderwerp. Reïncarnatie is met name in de spirituele kringen ingeburgerd en wordt ook in het esoterisch christendom omarmd. Er wordt zelfs beweerd dat de kerk bewust bepaalde boeken uit de Bijbel heeft weggelaten die er eigenlijk wel in horen die de reïncarnatiegedachte ondersteunen. Het is echter precies andersom. God zelf heeft gewaakt over Zijn Woord dat de boeken met een misleidende leer over reïncarnatie niet in Zijn Heilig Woord werden opgenomen. We mogen juist vertrouwen dat God zelf waakt over Zijn Woord waardoor wij nu een uiterst betrouwbaar geschenk uit de hemel hebben: de Bijbel, waarin we God mogen ontmoeten en mogen ontdekken wie we zijn. Dat we unieke geliefde kinderen van God zijn en dat we verlost zijn door het Offer van Jezus van zonde en schuld en voor eeuwig zijn opgenomen in Zijn koninkrijk van Liefde. Na onze dood ontmoeten we Jezus en worden alle tranen gewist. We hoeven nooit meer te lijden.

Wat een heerlijk weten!

Mocht je naar aanleiding van dit boekje nog vragen hebben?

Mail me gerust.

Robert van Mierlo

Info@leveningod.nl

www.leveningod.nl